



אור הגנוז

הרסנה

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א

גיליון 274

תחצקות

ישראל עם קדוש צריכין מנהיג אמיתי שיהיה לו רחמנות גדול עליהם, ועיקר הרחמנות הוא להאיר בהם הדעת ולהוציאם מעוונות, כי זה עיקר הרחמנות, ואפילו כשהנשמה מסתלקת למעלה למעלה, עיקר שלמותה שתהיה למטה גם כן ועל כן צריך להשתדל להשאיר דעתו אחריו בעולם הזה, שיוכל להאיר הארת הדעת בדרי מעלה ודרי מטה. כי צריך להראות להגדולים במעלה בחינת דרי מעלה שעדיין אינם יודעים כלל בדיעתו יתברך, בחינת 'איה מקום כבודו' ולהיפך לדרי מטה במדרגה התחתונה להודיע להם שהשם איתם ועימם ואצלם כי 'מלוא כל הארץ כבודו'.

רבי ישראל דב אדסר

תחצלות

עלינו להאמין שבתוכנו קיימת כל העוצמה כולה, כל היכולות, וכל האמונה הקדושה. כאשר אנתנו מחוברים להשם יתברך ואל התכלית, הרי שבכל מה שיעבור עלינו, אנתנו נהייה על המסלול הנכון ובדרך הנכונה המיועדת רק לנו.

כאשר אנתנו מחוברים לרבינו הקדוש, והולכים ברכיו ובעצותיו, אין מעלה ומדרגה שרבינו לא יוכל להביא אותנו אליה, הפחות שבאנשי אני מוליך אותנו בדרך של צדיק גדול. נכון יש עלינו יש ירידות לא תמיד הדרך זוהרת וסלולה אבל הכיוון הוא אחד וכולו טוב ומוביל אל התכלית הנצחית.

כל אחד ואחת מאיתנו הוא יהלום זוהר, נקודה טובה שמאירה בחשכת האפילה, לכולנו יש שליחות בעולם, יש משימה, לגלות את הבת מלך האבורה, להוציאה מן המבצר של מרגליות ואיתה להאיר את העולם כולו.

חודש טוב ומבורך



יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
www.orphaganuz.co.il

נא לשמור על קדושת הגיליון

תכלית החכמה רבי נתן - ליקוטי הלכות

כל הגלויות, כי אין שום חכמה נחשבת כי אם כשבאים לעצה שלימה על ידה, ואפילו חכמות התורה הקדושה שרק היא היא החכמה האמתית היא גם היא אין חכמתה נחשבת כי אם כשזוכין לקבל עצה שלמה על ידה שיצליח על ידה לנצח, כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה.

ועל כן נקראת התורה עצה, כי עיקר התורה שיזכה על ידה לעצות שלמות להצליח על ידם לנצח, וזה עיקר תכלית שלמות עמקות חכמות תורתנו הקדושה, ועל כן אמר להמלאכים איך אתם יכולים לזכות לחכמות התורה מאחר שלא ירדתם לגלות מצרים ולא נשתעבדתם לפרעה ואין ביניכם קינאה ולא יצר הרע ולא משא ומתן ואין אתם יודעים טעם מרירות הגלות בגשמיות ורוחניות שסובל האדם העלוב הנרדף הזה בזה העולם בפרט בתוקף מרירות הגלות, ורק זה האדם צריך כל התורה כולה עם כל עמקות העצות שהם תרי"ג מצוות התורה, כדי שיוכל על ידי זה לקבל עצות מצדיקי אמת להציל את עצמו בזה העולם הגשמי, ששם דווקא צריכין עצות עמוקות בכל פעם שהם כלל התורה כנ"ל, אבל אתם המלאכים שלא ירדתם בגלות ואין ביניכם יצר הרע וכו' אין אתם צריכים עצות כלל, על כן אין שייך לכם חכמות התורה כלל, כי עיקר תכלית חכמות התורה הם העצות שצריכין במדרגות התחתונות דווקא, דהיינו בזה העולם בבחינת רגלין.

וזהו בחינת יעקב שנקרא על שם העקב בחינת רגלין, בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. כי שם בבחינת רגלין בבחינת העצות, שם עיקר המלחמה שבין יעקב ועשיו שהם בחינת עצות היצר טוב ועצות היצר הרע, כי עשיו הוא בחינת זוהמת הנחש בחינת עצות הנחש בחינת הנחש השיאני. ועל כן אחז יעקב בעקבו, כי אינו מניחו לגמור עצתו, כי עיקר תיקון העצה הוא כשגמרין עם העצה מה שצריכין, כי מה שבא על עצה במלחמה ומצליח על ידה לפי שעה ואחר כך נתהפך הגלגל ונפול על ידי זה בודאי אין זה עצה טובה, ועיקר העצה הטובה הוא כשזוכה על ידה לאחרית טוב ועל כן כל העצות העובדי כוכבים הם עצות נבערות כי אעפ"י שמצליחים על ידה לפי שעה ומושלים על ישראל אבל אחריתם עדי אובד, ועל כן נאמר עליהם כי גוי אובד עצות המה. אבל יעקב לא יניח אותו לגמור עצתו שהיא בחינת מלכותו, כי עצת השם לעולם תעמוד.

(אורח חיים ג' - הלכות תענית ד)

וזהו מעלת האדם על המלאכים, מחמת שהאדם הוא בעולם השפל הזה במקומות רחוקים כאלה, שצריך בכל פעם ליתן עצה לנפשו, להציל עצמו משטף מים רבים של זה העולם. וזה מעלת בעלי תשובה שגדולים מצדיקים גמורים, מחמת שנתרחקו כל כך ע"כ צריכין עצות עמוקות וגדולות ביותר כדי שישבו במקומות מגונים כאלה. וכשזוכין לזה, מעלתם יקרה ושגבה מאודו אצלו יתברך, כי רק בשביל זה ירד האדם לזה העולם בשביל ניסיון הזה, לראות אם יהיה נמשך אחר עצות טובות אמתיות להציל עצמו ממה שצריך להינצל.

כי עיקר שלמות החכמה הוא העצה כנ"ל והעיקר הוא העצות האמתיות שיצליח על ידם לנצח. ועל כן לא נתן השם יתברך את התורה למלאכים כי אם לנו בני ישראל, מחמת שאנו בזה העולם השפל הגשמי, ששם צריכין עצות הרבה שזהו בחינת כלל התורה שנקראת עצה, בחינת 'תרי"ג עטין דאורייתא'.

וזה שהשיב משה להמלאכים שאמרו שיתן להם התורה אשר תנה הו'ך על השמים, השיב להם, למצרים ירדתם לפרעה נשתעבדתם - תורה למה תהא לכם. שוב כתיב בה, לא יהיה לך אלוקים אחרים, בין העמים אתם שרויים וכו', משא ומתן יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם וכו' ומיד הודו לו להקב"ה וכו', כשרז"ל.

ולכאורה קשה, מעיקרא מאי קסברו המלאכים מה ששאלו שיתן להם התורה, וכי לא ידעו ששום מצווה לא שייכת ביניהם. אך עיקר טעות המלאכים, שסברו שעיקר התורה הוא החכמה והשכל הנפלא שיש בה, ועל כן שאלו שיתנו להם התורה - הינו שיגלה להם חכמות התורה, וזה בודאי שייך גם במלאכים, כי חכמת התורה יכולים ללמוד אפילו מי שאינו ראוי לקיימם, כי בכל מצווה ומצווה ובכל תיבה של התורה הקדושה יש בה חכמה קדושה ועמוקה מאוד, שלימוד החכמה הקדושה הזאת היו יכולים גם המלאכים ללמוד, ועל כן שאלו שיתן להם התורה, כי סברו שיכולים לקבל חכמות התורה אעפ"י שאינם ראויים לקיימם.

השיב להם משה, למצריים ירדתם לפרעה נשתעבדתם, היינו שגילה להם שעיקר עמקות חכמות התורה הוא העצות שמקבלים מהם, והעיקר במדרגות התחתונות מאוד מאוד בעומק הגלות של בחינת פרעה ומצריים שכוללים

ניצחתי ואנצח עמירתי ואעמור אני נהר המלחמה לכל הכתמים!



בהירות הדרך

ברוך זרובבל

אומר רבינו בליקוטי מוהר"ן תורה ה' 'ועיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב 'ונתת שמחה בליבי'. ואי אפשר ללב לשמוח, אלא עד שיסיר עקמומיות שבליבו, שיהא לו ישירות לב ואז יזכה לשמחה, כמו שנאמר 'ולישירי לב שמחה'. כלומר רבינו מדגיש במאמר זה, שעיקר השמחה של האדם הוא בלב, ואם כך, כיצד יוכל האדם להרגיש את השמחה בליבו, שהרי נאמר 'ונתת שמחה בליבי', כי לכאורה יש שאלה, האם שמחת הלב היא מתנה משמים או שהדבר תלוי בפעולות האדם.

ועל זה כותב רבי נתן בחושן ומשפט ב, הלכות חזקת קרקעות ג': "כי האדם בעצמו כלול מכל העולמות כידוע, ויש באדם בחינת עולם הבא ועולם הזה, שהם בחינת ראש וגוף, כי הראש שהוא הדעת הקדוש שבמוח, הוא בחינת עולם הבא, כי עיקר עולם הבא הוא השגת הדעת, בחינת 'כי תמלא הארץ לדעת את השם'. והגוף הוא בחינת עולם הזה. ועל כן, עיקר הבחירה הוא בלב שהוא בתוך הגוף שיש בו שני חללים, חלל הימני וחלל השמאלי, ששם משכן שני היצרים - יצר טוב ויצר רע. ועל כן העיקר להמשיך הדעת הקדוש לתוך הלב בבחינת 'וידעת היום והשבות אל לבבך', כדי שזכה לשמחה הנ"ל, להרגיש השמחה בחינת עולם הבא, בתוך המצוות בעצמו, אבל עדיין אנו צריכים להמשיך השמחה לתוך הלב, כי אי אפשר שירגיש בחינת עולם הבא במוחו ודעתו אבל לא בליבו, והעיקר הוא להרגיש השמחה בלב".

נמצא שבאמת הקב"ה משפיע על האדם תמיד שמחה וכל טוב, אבל כדי שהאדם יזכה להרגיש ולהתחבר לאותה שמחה בלב, הוא צריך להכין את ליבו, כלומר להשיב ולהוריד את כל הדעת הנכונה אל הלב, שנאמר 'לישירי לב שמחה' שליבו ישר עם דעתו, כלומר שיחיה את הדברים שהוא לומד ויודע, יאמין בהם ויקיים אותם. ועל ידי כך שהוא ממשיך את הדעת התורנית אל הלב, הוא למעשה מושך הארה מבחינת עולם הבא, שהוא עולם שכולו טוב וכולו שמחה, אל בחינת העולם הזה, אל הלב, ואז יזכה להרגיש את השמחה והחייות בליבו.

ועל כן שם רבינו את הדגש על מעלת הפשיטות והתמימות בעבודת השם, לא שחלילה רבינו בא למעט ממעלת החכמה דקדושה שהרי הוא בעצמו ה'נחל נובע מקור חכמה' והוא שבא ואמר גם שימצוה גדולה לחדד את השכל' וללמוד ולהשיג עד לאן שיד שכלו מגעת, כי זה עיקר התכלית לדעת ולהכיר אותו יתברך. אלה שרבינו בא ומלמד אותנו, כאשר אתה מגיע לאיזה עבודה בעבודת השם או לקיום המצוות וההלכה, צריך לעשות זאת בלי חכמות כלל, בפשיטות ותמימות, עם הלב, רק כך מכל לחיות ולהרגיש את השמחה בלבנו.

אם אתה רוצה להרגיש חיות-דבר עם השם במילותיך שלך וכל כוחות הנפש יתעוררו!

ענה ואמר: היתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב גזרות בעולם? כי אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עימו...

הגליון מוקדש לעילוי נשמת ברוך בן מסעודה ז"ל, רבקה בת אסתר ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.

שאלה- לפני כמה שנים הייתי באומן בציונו של רבי נחמן מברסלב, ידוע שרבו הבטיח שמי שיבוא לאומן ויעשה תשובה ולא ישוב לסורו הוא יציל אותו משאול תחתיות, אך אני לצערי הרב חזרתי לסורי ואחר כך עשיתי תשובה עוד פעם, האם ההבטחה של רבינו עדיין בתוקף?

תשובה- אתה צריך לדעת שרבינו ז"ל הבטיח שמי שיבוא אליו באומן ויתן פרוטה לצדקה ויאמר העשרה מזמורי תהילים, אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו-יוציאו מהשאול תחתית ומתחתיו, והעמיד על זה שני עדים כשרים, ולכן כל מי שהיה אצל ציון רבנו ז"ל צריך לשמוח מאוד מאוד ולתת תודה להקב"ה שזכה להיות אצל רבינו ולקיים את הציווי שציווה לנו ואז אפילו שנפל למקום שנפל וכו' הוא לא ימות בלי תשובה והמצפון לא יתן לו להישאר בעברות החמורות שנפל אליהן כי ההבטחה של רבינו ז"ל זו הבטחה נצחית.

ומכל שכן וכל שכן מי שזכה להיות אצל רבינו ז"ל על ראש השנה, שאמר בפירוש שיכולים אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה אפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אעפ"י כן בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. ולכן אפילו שאדם היה אצל ציון רבינו ז"ל ואחר כך נפל למקום שנפל, צריכים התחזקות חדשה בכל יום בכל שעה בכל רגע ממש, עם כל זאת עליו לשמוח מאוד שזכה להיות אצל ציון רבינו ז"ל ובודאי רבינו יעשה את שלו ויתקנהו בתיקון גמור.

ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו השמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות- קל יותר לצום, ולסגף עצמו עם סיגופים קשים ומרים, העיקר לא להיות בשמחה ולכן ע"י שמחה צריכים מסירות נפש גדולה. ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רבינו ז"ל מה שבני אדם רחוקים מהקב"ה זה מחמת חסרון ישוב הדעת ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.

דיבורי אמונה רבי לוי יצחק בנדר

הוא להפסיק ולחפש, כי תמיד יעלו על ליבו שמה איננו טוב מספיק, כי מדרך העצבות להפיל את האדם ולהכניס בו מחשבות של מחסור, שלא רק שהוא אינו מתקדם אלא אף נסוג אחור, וכל יום הופך לגרוע מקודמו ומאבד גם את מה שמצא אתמול. לכן צריך ללכת בלב מלא תקווה ושמחה כאשר הוא עוסק בחיפוש אחר השם, ואז התוצאה של החיפוש היא גדולה מאוד מאוד, היא מעלה ומקדמת אותו יותר ויותר.

אך איך באים לשמחה? ע"י העצה הנפלאה שבתורה "אזמרה לאלוקי בעוד" לחפש ולמצוא בעצמי נקודות טובות. ועל ידי זה יתרומם מוחי, ומחשבות מוחי ורעיונותי יהיו בידי לעשות רצון בוראי, לחפש אותו בכל מקום, להתקרב אליו ולדבקה בו.

רבינו כותב בליקוטי תנינא תורה י': "לבוא לישוב הדעת הוא ע"י שמחה. כי שמחה הוא חירות המוחין, ועל ידי מרה שחורה אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו ועל כן קשה לו ליישב דעתו, רק ע"י שמחה יוכל להנהיג המוח כרצונו ויוכל ליישב דעתו מאחר שמוחו בחירות ולא בגלות".

למשל, אני חפץ לדבר כעת עם השם יתברך על רעיון מסוים דקדושה, כגון על ביטול מידה רעה, כגאווה וכיוצא בזה, וכדי שאוכל לדבר את הרעיון הזה כדבעי, צריך לקשור את המוח אל הרעיון. וזה נעשה ע"י שמחה, כי שמחה היא עולם החירות, ואז המוח משוחרר, ואפשר לקשר את מוחו ולנהלו כרצונו. כי כאשר איננו בשמחה, אזי הרעיונות והמחשבות אינן מקושרים אצלו ופורחים ממוחו.

כי אם יחפש בלא שמחה, אזי עלול

ספרים מיוחדים בהוצאת 'אור הגנוז ברסלב'



מסע אל הפנימיות ע"פ הסיפורי מעשיות והתורות של רבינו



מדרך מעשי למודעות עצמית וחשיבה חיובית ע"פ רבי נחמן מברסלב



דרכי התשובה ע"פ רבי נתן מברסלב



קיצור ליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב

להזמנות - 0544-525396 / 03-9091753

המבצע עד גמר המלאי המעוניינים לתרום למבצע יתקשרו לטל הנ"ל

תיקון הכללי ומדבקות - חנין!

קבלו בדואר חוברת תיקון הכללי מפורא, מדבקות משמחות ומנוי חודשי לחצי שנה על העלון אור הגנוז בחינם שילוחו מסרון עם שם וכתובת לטל- 0544-525396 המבצע לרפואת כל החולים, לפרנסה טובה ולכל הישועות לעם ישראל.

ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב



סיפור צדיקים

זהו סיפור על כוחו הגדול וחשיבותו של הרהור תשובה אחד-האדמו"ר מקלויזנבורג היה איש אלוקים קדוש ונורא. כל התורה הייתה בכף ידו. (בסוף ימיו היה בנתניה הייתה לו הדרת פנים מיוחדת), הוא עבר את השואה והיו לו ניסיונות מאוד קשים, הוא חי שם במסירות נפש נוראה ועצומה מחזק יהודים באש ובמים.

בעיירה שלו היה גם ילד יהודי שהכיר אותו שעבר גם כן את השואה, אחרי השואה הילד נעשה כופר. היה ידוע שהאדמו"ר אחרי השואה היה מסתובב במקומות רבים כדי להחזיר את אותם אנשים שכפרו מתקופת השואה בתשובה. אותו ילד הגיע לאמריקה ושם התחיל לרדת מדרכי התורה, הכיר שם אישה יהודיה כמוהו ופתחו חנות של עסקים של יבוא ויצוא והצליחו ברמות גבוהות כך שהיו לו עסקים בכל מקום אפשרי, מצד שני ידו הייתה פתוחה למוסדות תורה, בין הסוחרים שסחרו איתו היה אחד שקראו לו משה שהיה אחד מהעוזרים של האדמו"ר מצאנז.

יום אחד האדמו"ר מקלויזנבורג קורא למשה ושואל אותו אם הוא עדיין בקשר עם אותו ילד יהודי שכפר ונהיה סוחר ושילך ויביא אותו. משה הלך אליו והודיע לו שהרבי רוצה להיפגש איתו דחוף. הוא כל כך התרגש כי מאז היותו ילד הוא מכיר אותו, אבל מה הרבי רוצה ממני. כנראה הוא צריך כסף, כנראה הוא שמע כמה התעשרתי. הלך לכספת והוציא חמישים אלף דולר שזה סכום ענק לאותו זמן.

יצא לדרכו עם נהג אל האדמו"ר מקלויזנבורג, כשהגיעו חיכה בחוץ לרבי עד שיקראו לו, משה גם הגיע לרבי ונכנסו לרבי. הרבי שמח לראות אותו בשמחה ובהדרת פנים והשיבו לפניו ואמר לו, ספר לי קצת על עצמך. אותו יהודי שכפר התחיל בשמחה ובהנאה לספר על כל הצלחתו בעסקיו על כך וכך. הרבי עצר אותו, לא שאלתי אותך איך אתה בגשמיות ובעסקים שאלתי אותך איך אתה ברוחניות, מה הסדר יום שלך.

אותו יהודי כופר שומע כך וחושב, כנראה לרבי לא נעים לבקש מיד את הכסף לכן הוא מגיע בצורה עקיפה עד שיגיע לשעת כושר ויבקש את הכסף, נזרום עם הראש שלו. התחיל לספר לרבי בבוקר אני שותה כוס קפה לאחר מכן ספורט שחייה, לאחר מכן ארוחת בוקר ואז הולך לעסקים שלי, יש לי משרדים ענקיים יוקרתיים, אנשים מכל העולם מגיעים אלי יש לי כבוד גדול, לאחר היום עבודה אני חוזר, הולך עם אשתי למסעדה וזהו ניגמר היום הולך לישון. יום שני בורסה, יום שלישי בנק, כך כל יום יש לי תעסוקה. אבל אני גם תורם למוסדות תורה תרומות גדולות ביותר, גם לרבי הבאתי חמישים אלף דולר שיצליח לפתוח את הישיבה בקלות.

הרבי קם מכיסאו ושאל עליו, אתה חושב שעם הצדקות שלך אתה תקנה את העולם הבא שלך, אתה אדם רע מושחת כל העברות שבעולם אתה עושה, אתה מסריח יותר מנבילה אי אפשר לעמוד במחיצה שלך. היהודי הכופר פניו נהיו כמו סיד, הרבי ביקש מעוזר שייקח אותו מכאן. העוזר לקח אותו לנהג שלו וביקש ממנו בשקט שיעודד אותו שלא יקבל התקף.

העוזר חזר לרבי והיה המום, הרי הרבי היה אדם גדול ויש סיבה למעשה זה, שאל אותו איך צעק עליו ולמה קראת לו בכלל. הסביר לו הרבי מקלויזנבורג בקול שקט, אני מכיר אותך במהותו הוא היה ילד ירא שמים, אך עם הצלחות כאלו של כסף והתרומות שהוא עושה, אפילו הרהורי תשובה לא היו לו ולא יהיו לו. עשיתי הכל כדי לגרום לו הרהור תשובה אחד קטן, שזה שווה בשבילו את הכל.

כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם. ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו ח"ו, כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בביצוע גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד ולא התחיל כלל לכנוס בשערי הקדושה, כי רואה עצמו שהוא מלא עדיין עביות וגשמיות והרהורים ובלבולים גדולים. וכל מה שהוא רוצה לעשות בעבודת השם איזה דבר שבקדושה, אין מניחים אותו ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין רוצה כלל בעבודתו, מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם ומתחנן ומתנפל לפניו יתברך שיעזרהו בעבודתו, ואף על פי כן עדיין הוא רחוק מאוד מאוד, על כן נדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל ואין פונה אליו כלל, כי הוא יתברך אין רוצה בו כלל. הן על כל אלה וכיוצא בזה צריך התחזקות גדול, לחזק עצמו מאוד מאוד, ולבלי להסתכל על כל זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות כנ"ל.

(תורה מח')

עלים אתרופה

רבי נתן

מה אומר רב בני חביבי וכל אנוי ללואנון קאמניץ, ליינו אבבא ביטב מה נאלץ צם האדם בצולא הוצור בצל הפרוח הצה, אלא רבא יודעים להצולא רבא רבאים רבא רבא. וצא אודותיך כבר בקדומי בדברי אלה אפליגי כי הצולא מלא נסיונות רבא יום בטורא אפנין וצא כאלם יל אנו יסוד מוסד יסוד חזק וקיים ארצו הוא הצדיק יסוד צולא יסוד רבאלו, ציון יל אנו רבאלו כל אחד ואחד רבא מה לציור ציון, כי לא באנו אצל הצולא אלא ואלמת ולארי תאוות חס ולונו, ולא רבלי ממוון ובבוד המדומה אל צה הצולא, רק אסבול צולא ויאצור כדי ארכור את בוראנו ויזכרנו יתברך למו, צל סי העורף אלא לם מלך אפני בני ישראל וכפי מה למדריכים אותנו הצדיקים אמיתיים לרבא דור ודור.

(מכתב - קס"ט)

חשיבת נפש רבי אלתר טפליקר

על ידי שאנו זוכים להאמין ולהתחזק בדברי אמת של הצדיקים אמתיים שכבר טרחו והתייגעו בשבילנו הרבה לקרב אותנו לעבודת השם, על ידי זה יכולים גם אנחנו לזכות להארת הרצון דקדושה, שיהיה רצוננו חזק ואמיץ מאוד להשתוקק ולכסוף אליו יתברך ברצונות חזקים וגעגועים גדולים מאוד. ואז כל מה שהרצון מתגדל ומתפשט יותר, ע"י זה אנו זוכים להתחזק ביותר, כי עיקר ההתחזקות הוא ע"י הרצון. כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים וכו' ורוצה דווקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה. ועל כן ע"י שהצדיק הגדול מעלה נפשות הפגומות מאוד, ע"י זה דווקא נעשה יחוד נפלא. ועיקר היחוד נעשה ע"י שממשיך הצדיק הארה על הנפשות הנ"ל, מבחינה גבוה מאוד, שהוא 'אוריתא דעתיקא'.

<< בקרו האנך היחד שלנו >>

רדיו ברסלב 24 שעות ביממה, ספרים וחוברות, מדבקות, עלון חודשי, נסיעות לאומן מאמרים ועוד.... שיעורי תורה להאזנה ולצפייה עם אפשרות הורדה למחשב ולנגן.

אור הגנוז ברסלב - Or-breslev.co.il

קו השיעורים 'אור הגנוז ברסלב': 03-77-398-66 שיעורים בתורות של רבי נחמן מברסלב, בליקוטי הלכות של רבי נתן, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות של רבינו, שיחות מאזינים ועוד...

אברכים יראי שמיים יאמרו קדישו או ילחדו כל יום במשך שנה לעילוי נשמת יקיריכם - לפרטים 0544-525396 | 050-4177556 (בתשלום חודשי)

תיקון הכללי להפצה
תיקון הכללי גדול כיום מפואר בדפי כרומו עם למיניצה
ב-1.00 ₪
0544525396
039091753

נסיון האנך של רבינו!
אומר רבינו הקדוש
"ממי שאני לוקח לו אני נותן"
הצטרפו להפצת תורתו של רבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב - קבלו פעם בחודש חבילת עלונים להפצה. ותזכו לכל הברכות והישועות בעולם הזה ובבא.
הפצה ראשית - 0544-525396



אוצר היראה

צריך האדם לשמור עצמו מאד מריבוי חכמות, שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. כי עיקר הדעת שעל ידה יתקרב אל האמת היא על ידי מעשים טובים. כי השם יתברך חונן לאדם דעת ומודיע לו אמיתת מציאותו ודרכיו והנהגותיו כפי השתדלותו של האדם וחיפושו אחר האמת וכפי מעשיו הטובים המוכיחים את רצונו לדבוק בטוב האמיתי. אך מי שמרבה בחכמות ובמיוחד בחכמות של הבל ועולם הזה יכול להילכד בחכמתו ויחשוב שהוא יודע ומבין משהו בהשגת התכלית, אך למעשה הוא רחוק מאוד מהאמת ומהתכלית שלשמה הוא נברא והגיע לעולם. כי תכלית הידיעה הוא לדעת שאין אנו יודעים כלום כנגד השגתו יתברך כי לא מחשבותיו מחשבותינו. ורק אילו ההולכים בתמימות ופשיטות ומרבים במעשים טובים זוכים לדעת אמיתית.

על כן יסתכל האדם היטב ויתבונן מאוד על דרכיו וכל הסיבות והעניינים שהשם יתברך מזמין לו ומגלגל עימו בכל יום ויום. כי כל יום ויום יש בו מחשבה ודיבור ומעשה משונה מחברו כי השם יתברך מצמצם אלקותו מאין סוף עד נקודת המרכז של העולם הגשמי שהאדם עומד עליו ומזמין לו לכל אדם מחשבה דיבור ומעשה כפי היום וכפי האדם וכפי המקום ומלביש לו בהם רמזים לקרבו אליו יתברך ולהנהיגו בדרך החיים. על כן צריך האדם שיהיה לו ישוב הדעת כדי להבין מה מרמז לו השם יתברך בכל דבר העובר עליו בחיים. כי בכל הדברים שבעולם יש עניינים ורמזים שהשם יתברך מסתיר את עצמו בהם כדי להוליך את האדם אל תיקונו ואל יעודו הנצחי.

עיקר בריאת האדם וכל העולמות הוא כדי שיזכה להכיר ולדעת אותו יתברך. כי מכל דבר שבעולם אפשר להשיג את חכמתו וגדולתו של הבורא יתברך ולהבין ולדעת את דרכי הנהגותיו על פי התורה הקדושה ועל פי מה שעובר על האדם בימי חייו. וזה תכלית בריאת כל העולמות שיתגלה כבודו יתברך ובתכלית ההסתרה ידע האדם ויאמין שיש בורא ומנהיג לכל, והכל מתנהל בהשגחה ובצדק מושלם. רק עיקר הדעת תתגלה לכל אדם כפי מעשיו כיסופיו ההשתדלות והמאמץ אשר הוא משקיע לדבוק בדרך האמת ולהתקרב אליו יתברך.

כאשר האדם מאמין בדבר מסוים לאחר מכן יזכה להבין אותו בשכל, כי באמונה לא שייך ידיעה מאחר שהאדם מאמין בדבר שאינו יודע אותו, אך מחמת שהאמונה היא תכלית הכל על כן כשהאדם זוכה להאמין בדבר מסוים נותן לו השם יתברך להבין את הדבר גם בשכל ואז הוא זוכה לדעת שידע את הדבר בבירור, אך בודאי לא כל אחד זוכה לזאת כי עיקר הצורך והנסינות של האדם הוא באמונה תחילה ורק לאחר מכן זוכים לדעת אמיתית ושלמה. כי רק הראויים באמת זוכים להכיר ולדעת אותו יתברך. על כן צריך האדם להאמין בפשיטות ותמימות בלי שום חכמות כלל לכל דברי החכמים והצדיקים ולדברי תורתנו הקדושה ובחלוף הימים והשנים אם יתמיד באמונה ועבודה יזכה לדעת אמיתית ונפלאה.

אפילו צדיקים גדולים עוברים ניסיונות כאלו, שנראה להם לפי דרגתם שהם לא התקדמו בכלל. ודוגמא חזקה לכך, הם דברי המדרש (תנחומא בראשית א) המספר כי בשעה שנפטר רבי אבהו, הראו לו שלוש עשרה נהרות של אפרסמון, המרמזים על עולמות עליונים וגבוהים מאוד. התפלא ושאל רבי אבהו למי הם מיועדים? ענו לו שזה שכרו. הגיב רבי אבהו: "ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו והבל כחי כליתי, אכן משפטי את השם ופעולתי את אלוקי".

כלומר, במשך כל חייו היה נראה לרבי אבהו כי הוא לא פועל משהו מיוחד במינו, שיהיה לו שכר גדול, עד שהוא ממש לא האמין, שכל השכר הגדול הזה מיועד עבורו. למרות שכאמור לא תמיד רואים התקדמות ממשית, עם כל זאת יש סימנים שמעידים בכל אופן שהאדם מתקדם בעבודת השם והוא בדרך ובכיוון הנכון.

הסימן הראשון שהאדם מבחין בעצמו לאחר תקופה בסימנים קטנים של התקדמות של שיפור ושינוי לטובה בכל מיני עניינים. וצריך לדעת, כי כל התקדמות קטנה למטה בעולם הזה, בשמיים זאת התקדמות עצומה ונוראה. משל למה הדבר דומה? לחישוק גדול ובאמצע החישוק יש את המרכז של החישוק, וכמובן שכל סיבוב קטן של מרכז החישוק, יגרום לסיבוב גדול של החישוק הגדול.

הסימן השני, בעת שהאדם מבחין שהרגישות שלו לאותו עניין עליו הוא עובד הולכת וגדלה, זה סימן שהוא התקדם והזדכך. וגם אם עדיין קשה לו להתגבר בפועל, אבל זה כבר הרבה יותר מצער אותו ומפריע לו. משל למה הדבר דומה: למוסכניק השוכב מתחת לרכב, וכלל לא מפריע לו שבגדיו מתלכלכים, היות ובגדיו כבר כל כך מלוכלכים ומטונפים. לעומת זאת אדם שבגדיו נקיים, לא מסוגל לשכב מתחת לרכב ולתקן תקלות, כי הלכלוך הכי קטן, יקלקל לו את כל הבגד. לכן כאשר האדם רואה שיש לו רגישות לנושא מסוים, וכואב לו כאשר הוא נכשל ח"ו, אות וסימן הוא כי הוא כבר החל להתקדם ונפשו כבר יותר מזוככת ונקייה מקודם ולכן דבר זה מפריע לו כבר יותר מהעבר.

אבן טובה עיונים בסיפורי מעשיות

בסיפור המעשה מבן מלך וכן שפחה שנתחלפו מתואר החילוף שנעשה בין בן המלך האמת שגדל בבית השפחה וכן העבד שגדל בארמון.

כל אדם הוא בבחינת מלך. אלא שבכל נפש מתרוצצים כוחות המבקשים לרשת את השלטון, וקיים מאבק: פעמים רבות מטפח האדם ומעלה את הרע שבו ומשליטו על מעשיו ואז הוא נופל ממדרגתו ושוקע ביוון החטא וכל חייו אינם אלא נדודים וסבל, האדם בסבך היער: אובד, תועה, בודד. וכמו ביתר המעשיות, עומדים החיפושים והתהייה במרכז העלילה.

אך רבי נחמן לא משאיר את גיבוריו בדרך ללא מוצא, הוא מתווה להם דרך, מוציא אותם למרחב, ולא עוד אלא שהוא מעלה אותם לדרגת מלוכה. אין אדם תועה אלא בחטאו, ולעולם פתוחה לפניו הדרך לתיקון ולתשובה, אף פעם אינו נעזב, כי עין עליונה פקוחה ומשגיחה עליו תמיד.

כותב רבי נתן ב'ליקוטי הלכות': "הגוף והנפש הם בחינת בן העבד וכן המלך, כי הנשמה היא חלק מהשם, בחינת בן מלך, והגוף הוא בחינת עבד, כי הגוף הוא בחינת עשייה גשמית. והשם יתברך ברא את האדם כדי שיבטל ויכניע את הגוף לגבי הנשמה, העבד לגבי הן, כמו שהעבד מחויב לעבוד את רבו ולעשות רצונו, כן הגוף מחויב לעבוד את הנשמה ולבטל עצמו לגבי הנשמה ולעשות רצונה".

בכוונה תחילה הוריד השם יתברך נשמה קדושה אל תוך גוף גשמי, מתחלית העולמות העליונים אל העולם הזה שרובו רע ומגושם, הכל כדי שתתגבר, תעבוד, תתעלה, תעמוד באמונה ותכיר את מי שהיה העולם. לא דומה אחד שגדל בארמון וכל חייו היו מנעמים, לזה שנפל וירד וגדל בתוך שפל המדרגה ובקשיים רבים ומאמצים הוכיח את אהבתו ואמונתו במלך, קנה את מעמדו וחזר בכוחות עצמו למלוכה.



אם אתה כל הזמן לא מסופק מההישגים וההצלחות שלך... נשמה ותוכו! ותנועה טובה קלה כחוס השערה זה יקר מאוד בעיני השי"ת!

יהודי נוסע בירושלים מחפש מקום חניה ולא מוצא, ביאשו מרים ראשו לשמים ומתחנן, ריבונו של עולם, אם אתה מסדר לי מקום חניה אני מבטיח שאני מתחיל לאכול רק כשר, לשמור שבת ולכבד את כל החגים. רק סיים את תפילתו, ראה אל מול עיניו מקום חניה, הרים שוב ראשו לשמים ואמר, טוב, לא חשוב, הסתדרתי כבר בעצמי...

חילוף איך להפכה לנינו הרים

בס"ד

3 ספרים / 5 חוברות גדולות / 20 סיפורי מעשיות / 20 תורה והודאה ושמחה / 10 תיקון הכללי / 20 מדבקות משמחות / 10 משיבת נפש / 20 מדבקות נוף עם משפטים / דיסקים / מנוי חיים בדואר על הגליין לחצי שנה.

הכל בסך 90 ₪ (כולל המשלוח) להזמנות:
0544525396 / 03-9091753

דרוש

לארגון אור הגנוז ברסלב דרוש מקום קטן לאיחסון חומר ליזכיו הרבים באזור המרכז בתרומה- תזכו למצוות מפיצים בצמתים המעוניינים לקבל חומר ליזכיו הרבים ללא תשלום יתקשרו לאור הגנוז ברסלב

0544-525396