

אור הגנוז

ברסלב

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם.
רבי נחמן מברסלב זיע"א

ג'לין 259

התחזקות

אשריך שהבערת והלהבת את ליבך כלהב אש לעלות יחד עם כלל ישראל אל הצדיק, המנהיג האמת, נחל הנובע רפואות חדשות נוראות ונפלאות, פלאי פלאות עד אין סוף, שעדיין לא נתגלו מיום ברוז שמים וארץ, שמועילים גם לחולים אבודים כמונו היום. בעוצם עמקות חכמתו הרמה מאוד בעץ החיים העולה עד רום גבהי מרומים לעילא לעילא יכול להאיר בכל אחד השגת אלוקותו, אפילו אם נפל למקום שנפל, עיקר הגאולה הוא ע"י ביטול דעות חכמי הטבע והתגלות אור השגחתו יתברך.

רבי ישראל דב אדסר

התחדשות

האם אנחנו מנסים להיות ערניים החיים שלנו משופעים בעליות וירידות, זו הדרך הסלולה לנו לעלות בית אל, זה הוא כורח המציאות. במהלך דרכנו בחיים צריכים אנו להיות בקיאים בהליכה, לדעת שלאחר כל ירידה תבוא עלייה ולזכור שלא קצרה ידו של הבורא להשיע כל אדם מכל מצב.

ולהיפך כאשר האדם נמצא בזמנים טובים ומוארים, יזכור ויתכונן לימים טובים פחות, יש לזכור כלל זה היטב, כי נצטרך אותו אין ספור פעמים בבית הספר של החיים.

בכל מצב ובכל מקרה עלינו לאחוז באמונה ולהתחיל בכל פעם התחלה חדשה, אם נתמיד להאמין שהכל לטובה ונרבה להתפלל לישועת השם, הרי שבודאי נראה ישועות ונפלאות בכל תחום ובכל מצב, אם נתבונן לאחור ונביט בעיני השכל, נראה שכל מה שעברנו כבר בחיים הוביל אותנו אל התכלית, להכיר את הבורא יתברך והבין טוב יותר את תכלית ביאתנו לעולם.

חודש טוב ומבורך



יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
www.orphaganuz.co.il
נא לשמור על קדושת הגיליון

תאמין שיכולים לתקן רבי נתן - ליקוטי הלכות

כל אחד ואחד כפי נפילתו ר"ל ועל כן מכניס הבע"ד בליבם בכל פעם שכבר אפס תקווה ח"ו לפי עוצם הפגמים האלה.

אבל באמת בזה בעצמו יכול האדם להחיות את עצמו ולחזק את עצמו, כי מאחר שאני יודע עדיין שהעבירה היא פגם גדול, שעל ידה פוגמין הרבה בעולמות עליונים וכו', נמצא שיש לי אמונה עדיין ומאחר שיש לי אמונה עדיין בוודאי יש לי תקווה בלי ספק, כי מאחר שאני מאמין שיכולין לקלקל, בוודאי יכולים לתקן וכמו שאמר רבינו ז"ל בפירוש "אם אתה מאמין שיכולין לקלקל, תאמין שיכולין לתקן".

כי זה ידוע שהאפיקורסים והכופרים והמחקרים, אינם מאמינים שמקלקלים ע"י עבירה בעולמות העליונים. אבל אנחנו עם קדוש, שאנו מאמינים שהעבירה ח"ו היא פגם גדול מאוד בעולמות עליונים ומחמת זה רוצה הבע"ד להפילו ח"ו, אדרבא ע"י זה ראוי לו להחיות את עצמו מאחר שיש לו אמונה עדיין.

על כן האדם צריך להשכיל על דרכיו ולחוס על חייו ולחזק א"ע בכל מה שיוכל בכל עת יהיה איך שיהיה כמבואר בדברינו כמה פעמים, וע"י זה בעצמו יחזק א"ע כי מאחר שאני מאמין שמקלקלין ע"י עבירה, נמצא שיש לי אמונה עדיין וכל זמן שיש לי אמונה, יש לי תקווה עדיין בודאי.

ובוודאי מידה טובה מרובה וכו' ובוודאי יכולין לתקן, כי 'כל מצוותיך אמונה' כתיב ועיקר המצוות הם לבוא לאמונה שלימה כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. וכל זמן שיש לאדם נקודה מאמונה יש לו תקווה עדיין, כי יש עצות כאלו שגם הוא יכול לחזור להשם יתברך בנקל ע"י איזה נחת רוח שיעשה להשם יתברך במקום שהוא, שע"י זה יזכה לשוב אליו באמת ע"י כח הצדיקי אמת עד שיזכה שיתהפכו כל העונות לזכויות וכנ"ל.

והבן היטב לשמור הדברים האלה בליבך לקיימם באמת ולהאמין בזה באמת, כי הם דברים עמוקים מאוד, שאי אפשר לבארם בכתב בשום אופן.

אורח חיים ג' - הלכות ע"ת ה'

כל המצוות נקראים עצות, בחינת 'תרי"ג עיטין דאוריתא'. היינו שהם עצות להשיג אלוקותו יתברך ע"י זה ולהיפך עבירות ח"ו הם פגם העצות, שע"י זה אין יודעין עצה איך להכיר אותו יתברך, אדרבא מתרחקין ממנו יתברך ח"ו ונופלים לכפירות ואמונות כזביות ח"ו כפי הפגם והעבירה, כ"ש רבינו ז"ל שהפשע מכניס כפירה באדם.

וזה בחינת "כ"א עוונותיכם היו מבדילין בינכם לבין אלוקיכם" וכשהאדם זוכה לתשובה אזי זדונות נתהפכין לזכויות ועיקר התשובה ע"י הצדיקים שהם בחינת משיח, שעיקר עסקו להחזיר העולם בתשובה שלימה להשם יתברך כ"ש "ובא לציון גואל ולשבי פשע וכו".

כי באמת תשובה הוא דבר פלא מאוד מאוד, כי מאחר שכבר נכשל בעבירות ולא זכה לקיים העצות הטובות וקדושות שהם מצוות התורה וקלקל העצות ע"י עבירות, איך יקבל עתה עצה לשוב בתשובה, ומה אם קודם שקלקל העצות, לא הועילו לו עצות אלו מכ"ש אחר שקלקל גם עצות אלו, מהיכן יקבל עצות לחזור.

וע"כ באמת אי אפשר לשוב בתשובה שלימה באמת, כ"א בכח צדיקי הדור האמתיים שזוכין לקבל מאורו של משיח, שהוא שורש התשובה, שהוא יודע עצות נפלאות כאלו משרשי התורה, שהוא למעלה מהתורה, שכשזוכין לעלות לשם נתהפכין שם כל העוונות לזכויות, שזהו סוד יו"כ בחינת יובל גדול בחינת שער החמישים שהוא שער העליון של התשובה ומשם נמשכין העצות נפלאות לכל החוטאים בעלי עבירות ר"ל שיוכלו להתעורר בכל פעם לתשובה מכל מקום שהם, עד שיזכו לשוב אליו בתשובה שלימה באמת.

ועיקר הוא אמונה, כי כל זמן שיש לו אמונה, בוודאי ישיב אליו יתברך וע"כ צריך האדם לחזק עצמו ע"י זה בעצמו, דהיינו ע"י מה שהבע"ד והס"א רוצה להפילו ח"ו ע"י זה בעצמו יחזק את עצמו. כי הבע"ד מתנכל בנפשו להפילו בכל עת, מחמת שמכניס בלבו שקשה לו עוד לתקן עבירות כאלו, בפרט כפי מה שיש אנשים שקלקלו כמו שקלקלו כמו שהם יודעים בעצמם שעברו עבירות רבות וגדולות ימים ושנים הרבה 'רחמנא ליצלן', ויש שכבר רצו כמה פעמים לשוב וכמה פעמים התחיל בתשובה ובעבודת השם באמת, ואחר כך נפלו כמו שנפלו

מצווה גדולה להיות בשלחה תמיד!

ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

רצה הקב"ה ליתן התורה לכל הברואים, וכל אחד ואחד לא רצה לקבלה, מחמת ששמעו שאותה מידה שהם כרוכים אחריה אסרה התורה. וכל מי שיש בו מידות רעות, הוא נכנע תחת אותם העכו"ם, שהם כרוכים ומקושרים לאותם המידות רעות. וזהו: כל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, היינו שיעבוד בגשמיות, שזהו בחינת עול מלכות, וגם דרך ארציות, דהינו המידות רעות של העכו"ם, שזהו בחינת עול דרך ארץ. כי ע"י שפרק ממנו עול תורה, שהיא בחינת ע"י אנפין נהירין, ע"י זה מתגברין עליו בחינת אנפין חשוכין, שהם השעבוד והמידות רעות של העכו"ם, שזהו בחינת עול מלכות ועול דרך ארץ כנ"ל. היינו מי שלומד בעיון, שמע"י ומבין חכמות התורה, שזהו בחינת אנפין נהירין, בחינת: חכמת אדם תאיר פניו, ע"י זה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי נתבטל ממנו השעבוד והתאוות והמידות רעות שלהם, שהם בחינת אנפין חשוכין, ע"י שקיבל עליו עול תורה, שהיא בחינת אנפין נהירין כנ"ל.



עשיר מופלג חי בימי רב שרירא גאון. היה לו, לאותו עשיר, ספר תורה עתיק, שעבר אליו בירושה מאבותיו. את ספר התורה כתב עזרא הסופר, ועל כן היה יקר מכל יקר.

שני בניו היו לאותו עשיר, אשר חיו חיי שלווה וכל ריב ומחלוקת לא היו ביניהם. כך היה המצב בימי אביהם, אך כשחלה האב ונפטר לבית עולמו - או אז פרצה מחלוקת קשה בין השניים. ועל מה ניטש הריב? על ספר התורה העתיק והיקר. כל אחד מהם חפץ לרשת את ספר התורה, וכיון שכך, לא הצליחו האחים לחלק ביניהם את ירושת אביהם. כשגברו המריבות, ואש השנאה להטה בכל עוזה - החליטו השניים לפנות ליודעי דת ודין ולשטוח את טענותיהם ותיבעותיהם.

פנו אל רב שרירא גאון. הוא שמע את טענות שני הצדדים, אך לא מצא כל דרך לפשר בין האחים. על כן הוציא פסק דין האומר: תערך חלוקת הירושה על פי הגורל. קיבלו האחים את הדין והטילו גורל בנוכחות רב שרירא ובית דינו. על פי הגורל זכה אחד האחים בספר התורה העתיק, ואילו השני זכה בכל הרכוש הרב, שהותיר אחריו אביהם. אין לתאר את שמחתו של האב אשר זכה בספר התורה. כה מאושר היה על שהאיר לו הגורל פנים! ואחיו - אף שזכה בהב ובכסף לרוב, לא נחשב הרכוש הזה בעיניו. מצטער היה על שלא הוא זכה בספר התורה, שכה חפץ לרשת!

באותה עת חי בעירם של האחים כופר אחד. המעשה בשני האחים ובגורל שערכו הגיע לאוזניו. חמתו בערה בו להשחית על שאחד האחים הסכים לוותר על הון עתק ובלבד שיזכה בספר התורה. החליט אותו כופר להטיל פסול בספר התורה, ואז - כך סבר - יראה אותו יורש, שאין הספר הזה קדוש ומיוחד יותר משאר ספרי התורה.

התחפש הכופר, לבל יכירוהו, ובה בחשאי אל בית הכנסת, שבו מונח היה ספר התורה המפורסם. הסתתר באחת הפינות עד רדת הערב. ואז, כשסוף סוף עזבו אחרוני המתפללים את המקום - הגיח ממתחבא ופנה היישר לארון הקודש. נטל את ספר התורה, הוציאו מנרתיקו ופתחו. והנה נפתח לפניו הפסוק "ועבדתם את ה' אלוהיכם" (שמות כג, כה). מוחק הרשע את האות ע' שבמילה "ועבדתם", ובמקומה כתב את האות א'. על ידי כך פסל את ספר התורה!

הגיע הבוקר ומתפללים החלו להגיע לבית הכנסת. כעבור זמן מה, כאשר הגיעו בקריאת התורה לפרשת משפטים ופתחו במקום זה את ספר התורה - התברר כי יש בו טעות.

כששמע זאת האח, אשר ירש את ספר התורה, הצטער על כך צער רב. מרוב עצב ועוגמה - חלה במחלה קשה. ידע האח, כי טעות בספר תורה ניתן לתקן, אך הדבר לא ניחם אותו. וכך אמר בצער: "אם טעות שכזו מצויה בספר התורה הזה - אות וסימן הוא, שספר זה לא יצא מתחת ידיו של עזרא הסופר!" ככל שעברו הימים - גדל צערו של האיש, ומחלתו החמירה והלכה.

והנה, בא אליו אביו בחלום הלילה, וכך אמר לו: "בני, אל תצטער! את ספר התורה שירשת אמנם כתב עזרא הסופר, אך אותה טעות לא יצאה, חלילה, מתחת ידיו. איש רשע וכופר הוא שעשה את הרעה הזאת, כי רצה ליטול אוצר יקר זה מידך". ואף סימן מסר בידו האב: "לך מחר לבית הכנסת ושם, מתחת לשולחן, תמצא עין אחת. זוהי עינו הימנית של הכופר הרשע. כי בעת שמחק את הע' - נפלה עינו שלו לארץ, ונתקיים בו הכתוב "עין תחת עין". ואשר לטעות, המשיך האב, איש בל יתקן אותה, שכן בית דין של מעלה פסק, שעזרא הסופר יתקן במו ידיו את ספר התורה אשר כתב".

בבוקר המחרת - סיפר הבן את דבר חלומו לחכמי עירו, ובבואם לבית הכנסת מצאו, כי נכונים דברי החלום

אליהם אתרופה

רבי נתן

צריכין אפלטן מן ציליו ולבקל ולדריט ולחקור דרך לחשוב כן אחד מן אלקים אלך הוא למ. ואין כמון אלא בטה, ואין אצד צריכין 'סיוחא דלאיח'. וצריכין להחזיק בריבונות וכיסוסין טובים בהתחזקות גדולה ובקוללות בריבון, ולראותין בריבון הטוב לבו חזק מאוד מאוד. אך אין פי אפאתי בו כמו אפאתי, אך אין פי כן אים רבים אף יוכלו אבות את הארבה, ונפרות אף יטלפו את בקודות טובות לטובת אונטון חכה רבא צובר. ובהטל למהיבול אף בווסבן גדול, רבא אונץ וצפון חתם ויאלוהי אלא הרצל בית האמית, ובכוחו גדול צדון יל אי תקווה אף טוב אמיתי ונכחי. אצרי המתחזק בכל יום וכל יום, בהטל מי לטוב אטעון אפילו כקודם מן היט צונץ דבל אמרי נונץ, התאנות התורות הקדולות, גדול אדונו ורבי כח אצרי הפואל ציבד ארעליס ולפסתי אור חכה בלבו קיום בבחינה, אלא מה ליה ארעל וכו' אצרי פקח ציונו אראות צין בלין אמית נקודת האמת לאי אפטר צוד ארעליתו חס ולוון מרצתו בלום אונץ.

מכתב - ל"ב

חשיבת נפש רבי אלתר טפליקר

השם יתברך ותורתו הם אין סוף ואין תכלית וכמו שאין עלייה בעולם ולפי גדולתו יתברך, כמו כן אין ירידה בעולם, בבחינת "אם אסק שמיים שם אתה ואציע שאול הינך". כי השם יתברך נמצא עם כל אחד בכל זמן ובכל מצב, בין בעליה, שזה בחינת "אסק שמיים" ובין בירידה, שזה בחינת "ואציע שאול" ועל כן אין שום יאוש בעולם, כי מכל מקום אפשר להתחבר להשם יתברך. ועיקר ההתחזקות הוא בכח הצדיקים הגדולים, שלא עמדו לעולם על מדרגה אחת ועלו בכל פעם יותר, ואפילו שהגיעו למדרגה גבוה שבמדרגות, אף על פי כן לא הסתפקו בזה ואומרים, הלא השם יתברך אין סוף ומי יודע מה שיכולים להשיג עוד בזה העולם. על כן הם מתחילים בכל פעם מחדש, עד שבאמת הם באים בכל פעם למדרגה גבוה יותר וכן לעולם.

תיקון הכללי להפצה
תיקון הכללי
גודל כיס מפואר
בדפי כחום
עם למינציה

1.00 ₪

0544525396
039091753

הגן עדן של רבי נתן
ונתתי לכם לב הוא קיצור לקוטי הלכות וכו' 300 רעיונות מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.

תאמת שיכולים לתקן מגוון נושאים העוסקים בדרכי התשובה והתיקון להגיע לשמחה פנימית ואמונה בספר בין 380 עמ'.
להזמנות: 03-9091753

חלוקת דיסקים חינם!
דיסק חדש עם 15 שיעורים נבחרים מתוך הליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב - להפצה חינם ליוכי הריבים. מאת: ברוך ורובל-אור הגנוז בברסלב

ניתן לקבל עד 20 דיסקים לחלוקה ללא תשלום

16 הקובץ ציבד - פאלא אונץ
03-9091753 0544-525396

מקשרים 03-77-398-66
קו השיעורים אור הגנוז בברסלב



שירת האלילים

אחת התכונות והדרכים העיקריות שאיתן יכול האדם להגיע לכלל הרגשות הנעלות, לפתיחות הלב ולמידות טובות - **כרוכה בהכרת הטוב**. הכרת הטוב פרושה להכיר תודה לכל מי שאני מקבל ממנו בין במישרין ובין בעקיפין. רוב בני העולם נוהגים להכיר תודה ולהודות רק כאשר הם מקבלים משהו שאינו קבוע ובגדר הרגיל, ישנם גם כאלו שגם בזה אין הם מצליחים לבטא את תודתם. אם רוצה האדם להרגיש את האור הנפלא הנובע מהכרת הטוב, הוא חייב לעסוק קודם לכן בעבודת ההתבוננות, לראות ולהבין מה הם הדברים הטובים והנעלים שאותם אני מקבל אפילו שהם נראים כמובנים מאליהם **ואף הופכים לשגרה**.

כל אחד מאיתנו מוקף ומסובב באין ספור של טובות וחסדים, אם נתמקד בסביבה הקרובה שלנו, נוכל להבחין להרמוניה הגדולה של נתינה וקבלה הסובבים אותנו בכל רגע, האישה, הילדים, החברים, העובדים, לכולם אנו נותנים ומקבלים. כאשר האדם מודה בפיו או בליבו לכל אדם שאיתו הוא קשור וממנו הוא מקבל, הרי שבדואי הוא יתחיל גם להרגיש את הפתיחות השמחה והקרבה לכל הסביבה.

נכון, בהרבה המקרים אנו נתקלים בקשיים ובדברים שאינם טובים שאותם אנו חווים מהאנשים הקרובים אלינו, אך אם נתמקד דווקא בהם, שהרי שנהפוך בודאי לפגיעים ומרירים ולא נוכל לחיות את החיים כפי שהם באמת. בכל אדם ובכל קשר ומערכת יחסים יש את חצי הכוס המלאה ואת חצי הכוס הריקה, כדי שנוכל לחיות את חיינו בצורה הנכונה, בשמחה תמידית ובאופור, אנו חייבים לעבוד על הנקודה החשובה הזאת של הכרת הטוב ולהודות אפילו בלב לכל אחד שאיתו אנו קשורים.

וההודיה הגדולה מכולם היא כמובן לבורא עולם, אשר ברא את כל העולם כולו עם כל אשר בו רק כדי להיטיב לנו ולהעניק לנו, את כולם ברא השם יתברך בעלי חסרונות ובעלי רצון גדול לקבל, כדי שיוכל להשלים להם את אותם החסרונות ולהיטיב להם. אנו יכולים לראות שבכל פעולה פשוטה שאותה אנו עושים, אנו חווים הנאה גדולה, אכילה שתייה, שמיעה, ראייה ואפילו נשימה, פעולות שגרתיות כביכול ואף על פי כן טומנות בתוכם הנאה גדולה. אין זאת אילה מטובו הגדול של הבורא יתברך שרוצה שנהנה ונרגיש טוב מכל פעולה בחיים. כל מערכת החיים מסביבנו נוצרה במיוחד בהשגחה פרטית כדי להעניק לנו חיים של הרמוניה והטבה, האדם צריך רק להתבונן בזאת ולהכיר תודה על הכל.

לפעמים הדברים לא הולכים על פי רצוננו אך עלינו להאמין בכך שהבורא יתברך יודע טוב יותר מכולם את מה שטוב בשבילנו ועל כן גם כשהדברים נראים הפך הטוב אנו צריכים להבין ולהאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה ולהודות לו על הכל. אם נתמיד בעבודה זאת ונודה לבורא יתברך בכל הזדמנות על כל דבר גדול וקטן ובמיוחד שנבטא את הדברים בפה, הרי שלאט לאט נוכל **להרגיש את האור הגנוז בליבנו**.



אחי! אם אתה מרגיש שאתה רחוק ממנו יתברך... זכור ותמיד! השם איתך, עימך ואצל תמיד!

מה הבעיה ילד? הלכת לאיבוד?
לא. לא הלכתי לאיבוד. אני כאן! אני רק מתפלל איפה משוטטים אבא ואמא!
איך עסקים הולך ברחוב ורואה זקן יושב עם חכה ליד שלולית ומנסה לדוג דגים.
איך העסקים מרחם עליו ומחליט להזמין אותו לארוחת צהריים בבית הקפה הסמוך. לאחר הארוחה, שואל איך העסקים בחוץ? נו, אז הצלחת לדוג שם משהו?
כן הצלחתי, עונה הזקן אתה כבר השלישי שלי...!

אנשים רבים שואלים את עצמם, מדוע החיים שלי כל כך מורכבים וקשים? לשם מה אני צריך את כל הסיפור הזה של עליות וירידות?
מדוע נגזר עלי להיות גיבור של כאלו עלילות? ובעצם השאלה היא, האם זה אפשרי שיהיו לנו חיים שגרתיים ללא ניסיונות וללא חולשות וירידות? אולי אפשר לחסוך את כל זה ולחיות חיים חלקים וקלים? הרי השם יתברך רואה שאנחנו רוצים לעבוד אותו בכל לב ונפש, אז מה כל הבלגן הזה?

התשובה לשאלה נמצאת בספרי תלמידי הבעש"ט, שמבארים שכך זה סדר הבריאה. כמו שביראת העולם היתה בצורה של "ויהי ערב ויהי בוקר" מסבירים הצדיקים שכך טבע השם יתברך את הבריאה מששת ימי בראשית ועד עולם, שבכל עמין, לפני שמגיע האור - המצב הטוב והמוצלח, מוכרחים לעבור את החושך והבלבול.

כל אחד צריך לדעת, שאף אחד לא פועל נגדו וחלילה אין שום עניין שהוא יסבול, אלא כך זה מוכרח להיות, יש זמני ירידה, זמנים של חשכות והסתרת פנים, ויש זמנים של אור, שאנחנו מבחינים ומרגישים כי השם יתברך מיטיב עמו גם ברוחניות וגם בגשמיות, יש לנו חשק לקדושה, ללימוד התורה, לתפילה בכוונה וכדומה, וגם בגשמיות יש לנו שפע רב, הצלחה בעסקים וכדומה. והעובדה שיש לנו עליות וירידות, זה לא דבר מוזר, אלא זה חוק רוחני של הבריאה, כמו שבטבע של העולם הגשמי קודם יש לילה חשוך ואפל ואחר כך מפציעה השמש ומאירה לעולם, ובצורה זו גם נוצר המזון שאנו אוכלים קודם נרקב הגרעין ואחר כך נוצר הפרי.

כך גם הנהגת השם יתברך ברוחניות, לפני שמקבלים איזה שהיא הארה בעבודת השם, מוכרחים לעבור במצבים וזמנים חשוכים, שבהם האדם נתקע ולא מצליח להוציא מן הכח אל הפועל את הרצונות שלו, ובכל הכיוונים ההצלחה ממנו והלאה. ורק אחרי שזולחים את מעברי החושך והמניעות ונפש האדם הטלטה בכל מיני ירדות, חולשות ומשברים. רק אחר כך מגיע "ויהי אור" זוכים להגיע למצב טוב ויציב, בבחינת "יאר השם פניו אליך" השם יתברך מאיר פניו אל האדם, ורק בדרך זו אפשר להגיע למעלות ומדרגות הצדיקים.

אין טובה עיונים בסיפורי מעשיות

במעשה מ'שבעה בעטלירס' מספר לנו רבינו על ה'בעטליר' העיוור שאמר "ואתם סבורים שאני עיוור? אין אני עיוור כלל, רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כהרף עין. ואני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי ולא התחלתי עדיין לחיות כללי".

מדברי ה'בעטליר' העיוור אנתנו יכולים לראות שהאדם היה זקן מאוד ועף על פי כן היה עדיין יניק וצעיר, ושאלת השאלה כיצד הוא זכה לכך? ובכן עיקר ההתחדשות של האדם וההרגשה של הצעירות מובעת מכך שהעולם לו היה עולה אצלו כהרף עין, כלומר שהוא לא התפעל ממה שעבר עליו ועובר עליו, כי ידוע שעיקר הזקנה שנופלת על האדם הוא בגלל מאורעות החיים ונטל העבר והעתיד, האדם נושא על גבו מחשבות ודאגות על מה שהיה ומה שעבר ומה שעתידי להיות וזה בעיקר מה שמפיל אותו לזקנה ולחוסר התחדשות ואמונה בעצמו שהוא יכול לשנות את דרכיו ואת מעשיו. ועל כן שם רבינו בעיקר את הדגש על עניין ההתחדשות כי כמו שהעצבות והיאוש מונעים את האדם מהתקדמות, כך גם מזיקים השגרה והחד גוניות שבחיים, כי לאדם אסור לעמוד במקום אחד, כי אין עמידה אלא ירידה. ובעיקר מסוכנת בעיני רבי נחמן ההסכמה עם המצב הקיים וההשקפה כי כל מה שמתרחש הוא מחויב המציאות ויכול להפיל את האדם ל"זיקנה דס"א" שלא יאמין עוד בכוחו להשתנות ולהתחדש.

עיקר חיותו הרוחנית של האדם מותנית בהתחדשות וכתב רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות תפילין ה' "צריך האדם להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש ואל יפול ל"זיקנה דס"א" כלל, שנדמה בעיניו שכבר נזקן בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום אופן ח"ו. ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ובכל עת ובכל שעה, יש כח באדם להתחדש ולהיעשות ברייה חדשה ממש, כי השם יתברך עושה חדשות בכל יום ואין שיעה דומה לחברתה. על כן צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך ואל יסתכל על שום בלבול וחלישות הדעת כלל וכל זה הוא בחינת אריכת אפים, שצריך להאריך רוחו לעבור על כל הבלבולים והמניעות, ולבלי להסתכל על שום דבר, רק יתחזק בהשם יתברך בכל מה שיוכל, כי השם יתברך מלא רחמים בכל עת".

המימד הנוסף
מדריך למודעות עצמית, חשיבה חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור ושמחת חיים - כולל הדרכה מעשית.

למסוס פ"פ הסדנאות של הרב יוסף ביטון שליט"א
להזמנות - 03-9091753

מפיצי האור
רוצים להפיץ את תורת רבינו הקדוש? ולקבל פעם בחודש חבילת עלונים של האור הגנוז לזיכוי הרבים ב- 50 ₪ כולל משלוח.

0544-525396



שאלה- יש הרבה דעות מה הדבר הכי חשוב בחסידות ברסלב- חלק אומרים שהתבודדות, חלק אומרים שהפצה, חלק אומרים שמחה היא המפתח לכל. ואני רוצה לשמוע את דעת הרב מה הכי חשוב בחסידות ברסלב?

תשובה- רבינו גילה לנו מה זה ברסלב: ענה ואמר איתה במדרש על הפסוק "ונתתי לכם לב בשר" אל תקרי בשר אלא בשר, שיהיה כל אחד בוסר בחלק של חברו, לב בסר אותיות ברסלב. היינו שכל הצרות שעם ישראל סובלים הן מפני שיש לנו לב אבן, שאחד לא מבין את השני ולא מעוניין להבין את השני, כמו שתי אבנים. וזה מה שאומר הנביא "והסרתיו את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" שזו תהיה הגאולה- שהאדם יהיה לו לב של בשר.

וזה כל הענין של חסידות ברסלב, כי האדם צריך לעבוד על מידותיו ולעקור ממנו את לב האבן, שזו מידת האכזריות שיש בו, מידת האנוכיות שיש בו, ואז דווקא יזכה ללב בשר, לאהוב את כל בר ישראל ולהרגיש בכאב הזולת וישתדל לעזור, וזה לא שיש לזרם אחד, זו מתנה לכלל נשמות ישראל ולכל העולם כולו. ולכן לא בחינם שלאחרונה זמן פרסם הלימוד העמוק של רבינו ז"ל בכל העולם כולו כי הוא מחזק ומעודד ומשמח את כל הנשמות הנפולות ומדריך את כולם בדרך הנכונה אשרי מי שיתמיד בספרי רבינו ז"ל.

ואם אתה רוצה לדעת מה דעתי מי זה חסיד ברסלב אמיתי? זה לא קשור ללבוש או לחיצוניות, או שהוא משתייך לאיזה קהילה של ברסלב, העיקר הוא שיתמיד מאוד בספרי רבינו ובעיקר בספרי "שיחות הר"ן" ו"חיי מוהר"ן" כי השיחות האלו מאוד חשובות וצריך למסור נפש כדי לקיים את דברי רבינו בתמימות ובפשיטות גמורה וכבר אמר רבינו ז"ל שבכל שיחה ושיחה שהיה משיח ומדבר עימנו, יכולים להיות על ידה איש כשר ואפילו צדיק גמור. וכמובן שאר הספרים ה'ליקוטי מוהר"ן' ו'ליקוטי הלכות' ו'סיפורי מעשיות של רבינו, שבוודאי מי שילמד אותם ויאמין ויקיים את מה שכתוב בהם יגיע לכל המעלות.

בליקוטי מוהר"ן סעיף ה' כתוב: "כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעניין בכל עת בתיקון העולם ולמלאות חסרון העולם ולהתפלל בעבורם". בתורה זאת מלמד אותנו רבינו הקדוש צורת הסתכלות חדשה, אתה אינך עוד פרט קטן בעולם, יש לך תפקיד חשוב, כל העולם נברא רק בשבילך ועליך מוטלת המשימה הגדולה, לעסוק בתיקון העולם, לעניין ולמלא את החסרונות שיש בו ובעיקר להתפלל על כך.

בודאי כאשר רבינו מדבר על חסרונות, הוא מתכוון בעיקר לחסרונות שברוחניות ובדעת, כמו שכתוב "דעת קנית מה חסרת", כי אפילו אם יתמלאו לאדם כל החסרונות בגשמיות, אין זה מביטח שיתמלא אצלו הרגשת החיסרון והוא לא ירצה יותר דבר, ההיפך הוא הנכון כי 'כל מי שיש לו מנה רוצה מאתיים' וככול שלאדם יש יותר גשמיות ויותר עולם הזה, כך גם גודלת אצלו הרגשת החיסרון. ואם כך עיקר החיסרון שאותו האדם צריך להשלים, קודם כל אצל עצמו ואחר כך בעולם, ועיקר העניין שעליו הוא צריך להתפלל, הוא החיסרון של הדעת האמיתית, של ידיעת אלוקותו יתברך. מכיוון שכשהאדם מגיע לידיעה השלימה, שהכל בהשגחה וכל מה שיש לו וכל מה שעובר עליו זה מהשם יתברך והכל בהשגחה פרטית ומדויקת בצורה הכי טובה ונפלאה, אז הוא אינו חסר דבר, והוא מגיע אל הרגשת השלמות.

וזה מה שכותב רבי שמשון ברסקי ז"ל, מצאצאי רבינו, בספר העצות המבוארות, תפילה ט': "ועיקר תיקון העולם הוא להכניס בעולם דעת אמיתית, היינו שבאי עולם ידעו ממנו יתברך ומהשגחתו הפרטית. וצריך להשתדל מאוד למלא את החיסרון הקיים בעולם, היינו לבטל מן העולם את הצרות ואת היסורים, שאלו בודאי חיסרון בעולם, ועיקר ההשתדלות הוא בתפילה, היינו להתפלל עבור העולם, הן על תיקונו ברוחניות, שהכל יכיר בהשם יתברך ובהשגחתו הפרטית, והן לתיקונו בגשמיות, היינו שלא יהיו חלילה בעולם שום צרות, רק שלום ושלווה בכל הפרטים".

לומדים אנו מכאן, שכל הצרות והיסורים, וכל החסרונות, נובעים בעיקר מכך שבני האדם רחוקים מהשם יתברך ולא מכירים בהשגחתו וע"י כך נופלים בעוונות, שהם שורש כל הצרות והיסורים שיש לישראל בכלליות ובפרטיות. ואם כך עיקר העבודה המוטלת על כל אחד מאיתנו, הוא לראות ולעניין תמיד, כדברי רבינו, בחסרון העולם ולהתפלל בעבורם, לרחם על ישראל ולהוציאם מהעוונות ולהודיע להם אלוקותו והשגחתו הפרטית, שע"י זה יתמלא העולם בדעת השם 'כמים לים מכסים' וממילא יתבטלו כל הצרות והיסורים ויתמלאו כל החסרונות.

גדולת רבינו הרב אהרון ישכיל

ידיים" שהתפאר שיודע ומכיר את כל העשרה מיני דפיקין מרפא אותה, וכלשון רבינו "ואני רופא אותה", וכאשר אמר רבנו זאת **הצביע על עצמו**.

כלומר, הוא הוא אותו רופא שעליו דיברו ב"תיקוני הזהרה", המכיר ויודע את העשרה מיני דפיקין של הלב, וממילא גם יודע איך וכיצד לרפא את תחלואי נפשנו בגלות האחרונה.

ואגב זאת: "ואני רופא" עם הכולל בגימטריא = 355

"אני נחמן בן פיגא" = 355.

עוד נאמר ב"תיקוני הזהרה": "ועוד אותה חולה שהוא הלב, כאשר רוח לא נושבת אצלה ... היא לא דופקת בעורקים שלה, וכולם חשונים בגלות כמתים... ומפני זה בגלות אני ישנה והיא חולה בגלות, וכמה רופאים תלמידי חכמים מתעסקים אצלה, בכמה בשמים וריחות של שושנים תפוחים ואגוזים ורימונים, ולא חוזרת הרוח אצלה בהם בגלות בחולי שלה, ולא הדופק חוזר אצלה, עד שיבוא הרועה הנאמן אהוב שלה... ומביא לה תפוח ושם לחוטם ומריחה בו... מיד חוזר הרוח והדופק אצלה". (תיקון כ"ה דף ע':)

שוב מפורש שהשכינה שהן כלליות נשמות ישראל, יהיו במצב "שינה" בגלות ויעבדו את ה' בלי לב, כו שנאמר: "לקנות חֶכְמָה וְלֹב אֵין, והרי הם חשובים כמתים בגלות, ואע"פ שינסו תלמידי חכמים לרפאות אותנו לא יצליחו, אלא דוקא הרועה הנאמן!

נאמר ב"תיקוני הזהרה" תיקון ס"ט דף ק"ו: "אני ישנה ולבי ער - אני ישנה מאהובי שהתרחק ממני, ולבי ער כאשר בא אצלי, משל לכלה שהיתה נשואה לחתן, והתרחק ממנה, נפלה לחולי, ונאספו כל הרופאים אצלה ולא היו יכולים לדעת המחלה שלה) "הנמשל הוא: "הכלה", הם כלליות נשמות ישראל בדור האחרון, שיהיו "חולים ומחוסרי הכרה", ויבואו צדיקים ותלמידי חכמים, לנסות ולרפאות את נשמות ישראל, אך אף אחד מהם אפילו לא יודע את סוג המחלה שלנו, ובטח שלא יודע כיצד לרפאות אותנו.

ובהמשך המאמר נאמר: "רופא חכם היה שם, שהיה מכיר בדופק בעשרה מיני דפיקין (בעשרה מיני דפיקות של הלב)... ולא היו מכירים במחלה שלה אלא הוא, שכמה משקים וריחות טובים מתפוחים... וכמה משקים מעסיס רימונים היו משקים אותה רופאים אחרים, ולא היו מועילים לה, עד שבא הרופא החכם ... ורפאה".

ובכן, מי הוא אותו "רופא חכם" שרק הוא מכיר במחלה שלנו ומכיר בעשרה מיני דפיקין, ורק על ידו נוכל אנו להירפא מתחלואי נפשנו?!

את התשובה לשאלה, נוכל למצוא בדברי רבנו נחמן בספרו "סיפורי מעשיות" במעשה "מהשבעה בעטלירס" (מהשבעה קבצנים), בו מספר רבנו על "הבת מלכה" שיירה עליה "המלך האכזר" עשרה מיני חצים מורעלים, ונפלה חלשות (התעלפה ואיבדה את הכרתה), ו"הבעטליר בלא

מזמינים 50 חוברות תיקון הכללי לזיכוי הרבים ב- ליחידה



ומקבלים במתנה ספר לבחירה



תאמין שיכולים לתקן
הגן עדן של רבי נתן מברסלב בספר עם 300 רעיונות מרכזיים מהחיבור הקדוש 'ליקוטי הלכות' הנתון לט דרך והשקפה על עיקרי דרכו ותורתו של רבי נחמן מברסלב.



הגן הנעלם
מסע מופלא בתורות של רבינו, דרך הליקוטי הלכות והסיפורי מעשיות, אל הגן הנעלם הנמצא בתוכינו, בחיפוש אחר הבת מלך שנאבדה ואחר המדריך הגדול הסולל לנו את הדרך להגיע ולמצוא את שאהבה נפשנו. בספר בן 250 עמודים.

הדרך הראשית להתקרב להשם היא הדרך שאמר לנו רבינו לשאוף שאיפה יוקדת אל השם הכל יום

הגיליון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן מזל ז"ל

להזמנות: 03-9091753

ניתן לקבל את שני הספרים במתנה בהזמנה של 100 תיקון הכללי דרושים תורמים נוספים לחלוקת ספרים במתנה | דמי משלוח 20 ש"ח