

אור הגנוז

ברסלב

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א

גיליון 270

התחזקות

ביאת נשמתך לזה העולם, היתה רק לצורך טובת העולם, כדי שעל ידך יתגדל ויתפרסם בעולם שם השלמה. כי הוא בונה קומתה של האמונה, עד שישתלם שעור קומתה בשלמות. שכל באי עולם יראו וידעו כי השם הוא האלוקים, השליט ומושל ומנהיג הכל ברצונו. והעיקר שיהיה לך כח ביותר לגלות ולהודיע בעולם, גודל עוצם כוחו וחכמתו הנוראה של צדיק האמת, שהוא יביא העולם לידי תיקונו בשלמות.

רבי ישראל דב אדסר

התחזקות

עלינו לדעת ולזכור היטב בכל יום ויום, שהשם יתברך גדול ולגדולתו אין סוף וקץ, בכל יום ובכל רגע מתרחשים דברים חדשים לגמרי ומתהווים בעולם, כל אילו באים להודיע ולרמוז ולהזכיר לכל אדם את דבר גדולתו וריבנותו של הקב"ה.

אם נתמיד להדביק את מחשבותינו, אם נרומם את רעיונותינו בכל רגע פנוי אליו יתברך, הרי שאז נתדבק בחי החיים ונמשוך משם התחדשות נפלאה, חיות ושמחה. השורש לכל הדברים שאותם אנו חווים בחיים הללו, הוא המחשבה, עלינו להקפיד תמיד ללכת במחשבות טובות וחיוניות, לדבר דיבורים טובים ובודאי להקפיד על המעשים, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות.

העולם הזה הוא מראה, אם נשדר אליו שמחה ואהבה, הוא יחזיר לנו בכפל כפליים, הקב"ה מנהיג את כל העולם במידה כנגד מידה, כפי מה שאנחנו מתנהגים, בצורה שאנו חושבים ומדברים, כך אנו גם זוכים לחוות את החיים.

חודש טוב ומבורך



יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב

לקבלת העלון במייל

orhagnuz@gmail.com -

נא לשמור על קדושת הגיליון

פרנסה בנקל

רבי נתן - ליקוטי הלכות

שע"י זה נתקדשו כל הימים טובים וחול המועד.

כי עיקר הרחמנות דס"א הוא להמשיך על האדם טרחות וטרדות העולם הזה, להתייגע בעסקים ומלאכות בשביל פרנסה שזהו בחינת ל"ט מלאכות והס"א וכל האנשים הכרוכים אחריה מסיתין את האדם ותולין הכל ברחמנות - כאילו יש להם רחמנות גדול עליו ואומרים לו מה אתה חושב הלא אתה צריך לחיות ולפרנס עצמך ואשתך ובניך ואתה צריך לרחם עליך ועליהם ולבקש פרנסה, וע"י זה מביאין אותו שיפרוק ממנו עול תורה וימשיך על עצמו עול דרך ארץ, שהם כלל כל הל"ט מלאכות והיגיעות בשביל הפרנסה ומאומה לא ישא בעמלו.

נמצא שעיקר הסתת הס"א לפרוק עול תורה ולעסוק ביגיעת העולם הזה, שהם בחינת הל"ט מלאכות הוא ע"י רחמנות דס"א ע"י שהם יונקים מרחמנות דקדושה ומהפכים הרחמנות האמיתי לרחמנות שלהם שבאמת אינו רחמנות כלל. כי באמת עיקר הרחמנות הוא הרחמנות האמיתי לרחם על האדם להביאו לתכלית הנצחי, כי בעולם הזה אין תכלית כלל, כי הוא צל עובר ומלא יגונות וכעס ומכאובות וכו', וכתוב "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז וכו'" וכמוכן לכל בר דעת קצת גודל המרירות המר של עסקי העולם הזה, בפרט טרדות המזון והפרנסה, וכמבואר אצלנו כמה שיחות אמתיות בזה. נמצא שעיקר ל"ט מלאכות שהם בחינת זוהמת הנחש נמשך מבחינת רחמנות דס"א שהיא בחינת והנחש היה ערום וכו', שזהו בחינת גלות מצרים שמררו את חייהם בעבודה קשה שזהו בחינת מרירות שיעבוד עסקי הפרנסה ול"ט מלאכות.

ולצאת מזה שהוא בחינת יציאת מצרים - הוא ע"י הבעל כח הנ"ל שמתפלל תפילה בבחינת דין. כי הצדיקים גיבורי כח בעלי כח הנ"ל שיכולים להתפלל כנ"ל הם מכניעים הס"א ומוציאין ממנה כל הדעת והרחמנות, עד שזוכין ליציאת מצרים ואז נתבטלין כל הל"ט מלאכות שהם בחינת רחמנות דס"א. ועל כן הימים טובים שהם זכר ליציאת מצרים הם אסורים בעשיית מלאכה כי אז בטלים כל הל"ט מלאכות. וזה בחינת גודל השמחה של יום טוב, כי ע"י התפילה הנ"ל של הבעל כח נמשכין כל הבחינות הנ"ל שהם התגלות הכבוד ובחינת הקול של השיר שיתער לעתיד שהוא הקול המשקה את הגן בחינת ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן.

אורח חיים ג' - הלכות חול המועד ד

כ"י עיקר זוהמת הנחש שמשם באים כל העוונות והפגמים ר"ל נאחז ביותר בהל"ט מלאכות, שהם כלל כל העסקים שעושין בשביל פרנסה, שמשם כל התאוות שממרות ימי האדם, שנמשך מבחינת רחמנות דס"א שתופסת נפשות ישראל בגלות המר של תאוות ממון וטרדת הפרנסה, שזהו בחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה וכו' - שכל זה מתקיים באלו המשוקעים בתאוות ממון ומתייגעים בכל מיני יגיעות וממררים חייהם בכל מיני מרירות בשביל רדיפת העולם הזה ושוכחים את השם יתברך שעיקר הפרנסה על ידו ואין צריכין רק עסק מעט בשביל פרנסה, כשרז"ל 'הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה ולא לבלות ולמרר כל ימיו על זה ומאומה לא ישא בעמלו.

כי באמת עיקר הפרנסה ע"י ביטחון לבד, רק צריכין איזה עסק כל שהוא, כשרז"ל 'יכול יהא יושב ובטל תלמוד לומר וברכך בכל אשר תעשה, נמצא שצריכין רק לעשות איזה עסק מועט שלא יהא יושב ובטל לגמרי והשם יתברך יברכו ע"י זה, כמו שכתוב בכל אשר תעשה - בכל אשר תעשה דווקא, היינו בכל מה שיעשה איזה עסק כל שהוא יברכו השם ויצליחו ויפרנסו כפי מה שהוא צריך לטובתו הנצחית - שזה העיקר. אבל מי שנפשו חשקה בתורה ורוצה רק לעסוק בתורה ולא לעשות שום עסק בודאי אשרי לו, ויעזרו השם יתברך שתהיה מלאכתו ופרנסתו נעשית ע"י אחרים. אבל מגודל התגברות הס"א הם ממררים חיי האדם בעבודות קשות ויגיעות עצומות לכל מי שנוטה אחריהם שזהו בחינת גלות מצרים בחינת וימררו את חייהם.

והכלל כי עיקר הקיום הוא ע"י שבת שהגן על אדם הראשון מזוהמת הנחש, שאז בטלים כל המלאכות לגמרי, אבל צריכין להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, ובזה יש לנו כח לדחות זוהמת הנחש בימי החול ממש, כי זה עיקר התיקון - כשזוכין להמשיך האמת מבני אדם שעוסקין במשא ומתן ומלכות, שגם הם בתוך עסקם לא ישכחו את השם יתברך, וידעו ויאמינו שהפרנסה רק ממנו יתברך בהשגחתו לבד, ויקדשו המשא ומתן והמלאכות לעשות המשא ומתן באמונה גדולה ולזכור בהשם יתברך בכל עת ולקבוע עיתים לתורה על כל פנים ולהרבות בצדקה, וע"י זה עיקר הכנעת וביטול זוהמת הנחש מהל"ט מלאכות שזוכין ע"י שממשיכין קדושת השבת לימי החול, שאנו זוכין לזה ע"י גודל כח הצדיקים שיכולים להתפלל תפילה בבחינת דין,

הפחות שבאנשי אני מלויך אותו בדרך של צדיק גדול!



בהירות הדרך ברוך זרובבל

כותב רבי נתן בחושן ומשפט א', הלכות גביית חוב מיתומים ג', ע"פ המאמר 'ואיה השה לעולה': "הכלל שכשהאדם נופל ח"ו למקום שנפל, אפילו אם נפל לדברים מגונים מאוד, שהם בחינת מקומות המטונפים ואפילו לספיקות והרהורים, אף על פי כן אין יאוש בעולם כלל, ואפילו שנדמה לו שבמקומו אין נמצא שם השם יתברך כלל, מחמת שנפל למקומות כאלו, אעפ"כ יחזק ויתאמץ ויתגבר מאוד, לדרוש ולבקש ולחפש אחר כבוד השם יתברך.

וכשואל ודורש ומבקש אחר כבוד השם יתברך, ומצטער ומתגעגע וצועק להשם יתברך ונכסף לחזור אליו. אעפ"י שאינו יודע שום דרך ונתיב ועיצה ותחבולה איך אפשר לעלות ולחזור ממקומות כאלו הרחוקים מהשם יתברך כל כך, אעפ"כ ע"י הבקשה והחיפוש בעצמו, שמחפש ומבקש את השם יתברך 'איה מקום כבוד', ע"י זה בעצמו עולה בתכלית העלייה כי 'איה' הוא בחינת מאמר סתום שמשם מקבלין כל המאמרות שבהם נברא העולם ומגודל הסתרתו והעלמו של המאמר הסתום ע"כ מקבלין ממנו דווקא חיות וקיום כל המקומות המטונפים והרחוקים".

בתורה זאת מסביר לנו רבינו הקדוש כיצד לנהוג במצב שהאדם נופל למקומות הללו ולהפוך את כל הירידות לעליות גדולות, אבל עדיין נשאלת השאלה, אמנם כאשר האדם צועק ומבקש מהמקומות הללו את השם יתברך, הוא מתחבר אל מקום החיות הגבוה ביותר, אבל לא תמיד הוא מרגיש זאת וגם לא תמיד הוא מוצא את הדרך כיצד לצאת מהמצב בו הוא נמצא ועוד מדויק רבי נתן שדווקא ע"י הבקשה והחיפוש בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה, אפילו אם במציאות הוא מרגיש ורואה שעדיין הוא לא זז אפילו כחוט השערה.

אלא שניתן להסביר זאת כך, מכיוון שעיקר הבריאה הייתה בשביל שיתגלה כבודו יתברך, ובמקומות הללו, הרחוקים והמטונפים, אין מתגלה כבודו יתברך. על כן כאשר האדם נופל לשם, אם במעשים ואם במחשבות והרהורים, כי עיקר הנפילה היא בדעת כידוע, כאשר הוא נופל למקומות כאלו וצועק ומבקש וכוסף אליו יתברך, הרי בכך הוא מגלה שהוא מאמין שגם במקום בו הוא נמצא, השם יתברך נמצא, כמו שנאמר "השוכן איתם בתוך טומאתם". ואם כך, בזה שהוא מאמין שהשם יתברך נמצא גם במקום כזה, הרי בזה הוא מגלה שהשם יתברך 'מלא כל הארץ כבודו' ואין שום מקום פנוי ממנו יתברך, ואם כך הרי הוא מקיים את תכלית הבריאה כולה שנבראה בהסתרה כה גדולה, שיבוא האדם ויאמין וימצא אותו יתברך, ועל כן דווקא ע"י הבקשה והחיפוש והצעקה בעצמו, האדם עולה למדרגת האמונה הגבוה ביותר, כי הוא מגלה את כבודו יתברך גם במקומות הרחוקים והמטונפים ומאמין שהשם יתברך איתו ושומע אותו.

אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבתיך. ודא שמחשבתיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות!

כי בכל מקום שהאדם בא לשם, אזי בודאי הוא מוכרח מן השמים להיות שם באותו המקום דווקא, כדי לתקן שם מה שהוא צריך לתקן. (שיחות הר"ן פה)

שאלה- מדוע צריך האדם להתפלל על כל מה שחסר לו, הרי כל מה שהשם יתברך עושה הכל לטובה?

תשובה- רבינו ז"ל מסביר בעומק העניין מה זה ידיעה ומה זה בחירה (עיי' ליקוטי מוהר"ן כ"א). כי הרי זה שני הפכים ואיך יכול להיות בנושא אחד? היינו מצד אחד צריך האדם לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו, וכל מה שעובר עליו זה בהשגחה פרטי פרטית. ומצד שני האדם צריך לדעת שיש בחירה, והוא יכול לבקש את הקב"ה על כל דבר פרטי, ואיך יכולים להיות שני הפכים בנושא אחד? אזי רבינו מסביר שלזכות להשיג את זה צריכים לזכך את המוח שלו לגמרי, ואיך זוכים שיהיה לו מוח קדוש ושלא יהיו לו שום קושיות וספיקות על הקב"ה ועל הנהגתו שמנהיג את העולם? ע"י שמקדש את השבעה נרות שלו, הינו את העינים, האזנים החוטם והפה, שהם שבעה קני המנורה שמונחת על פני האדם, וע"י שזוכה לזכך אותם ע"י זה הוא זוכה למוח נקי שאין לו כבר שום קושיות וספיקות על הנהגת הקב"ה ואין אצלו כבר קושיא בין הבחירה והידיעה, כי יודע שזה בעצמו הבחירה לבחור והידיעה שהכל מהקב"ה.

וענין זה של ההתבודדות ושיחה עם השם, שצריך כל אדם לשפוך את שיחו לפני השם בכל יום ויום, לבקש על נפשו מהשם יתברך שיזכהו לקרבו לעבודתו יתברך באמת, זהו יסוד הכל וכל עבודתו ויהדותו תלוי בזה, כמבואר אצלנו כמה פעמים, ויותר ממה שכתוב שם, אמר רבי נתן, שמענו מפיו הקדוש בעל פה, כמה וכמה פעמים כמה שיחות נוראות בענין זה שאי אפשר לבאר הכל בכתב ואמר שכל הצדיקים והכשרים לא זכו לבוא למה שבאו כי אם ע"י זה.

ולכאורה קשה, הלא אמרו חכמינו הקדושים: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" ואם כן איך שייך על זה תפילה מאחר שהוא יתברך מסר הבחירה לנו? ואף על פי כן באמת מצאנו שכל הצדיקים עסקו בזה לבקש מהשם יתברך שיצילם מהיצר הרע ויקרבם לעבודתו וגם התפילות הסודרות מלאים מזה וכל ספר תהילים ובאמת אי אפשר להבין זאת כי הוא מהקושיות שאי אפשר לתרצם בשום אופן, כי אם באמונה לבד.

דיבורי אמונה רבי לוי יצחק בנדר

בחלק שני, כותב רבינו, שלבוא לישוב הדעת, היינו שיוכל ליישב רעתו ולדבר דיבורים להשם יתברך, זה רק ע"י שמחה. כי רק ע"י שמחה מוחו הוא בחירות ויכול לנהלו כרצונו.

כלומר, שדרך רבינו האמתית היא, רק ע"י שהוא בשמחה תמיד ובכל מצב שהוא, יהיה איך שיהיה, צריך לשמוח בהשם. אין לו שום היתר להיות במרה שחורה, גם אם אני כמו שאנו ובאיזה מצב שרק נהיה, אנו שמחים, מאמינים ובוטחים באבינו שבשמים, שאף אם אנו כמו שאנו, השם עימנו... בודאי נזכה לישוב אליו יתברך. וזה הלשון "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד" בכל מצב, בכל זן ובכל מדרגה שהוא נמצא- תמיד רק בשמחה.

כי הלא העצה האחת והיחידה היא אך ורק להרבות בדיבורים להשם יתברך, ואם הוא לא יהיה בשמחה ובחירות- איך יהיה לו ישוב הדעת לדבר דיבורים? ואיך יצא ויתנתק מחטאיו בלי לדבר עם השם יתברך? נמצא שהעצה היעוצה כיצד לקיים עיצות רבינו, שהעיקרית והיסודית ביניהם היא, ליישב תמיד את דעתו ולדבר דיבורים להשם יתברך, היא רק ע"י שמחה.

התחילו להשתמש באוצרותיכם, חידלו מלהיות עניים... יש לנו ברוך השם אוצרות, בכל אשר נפנה. בעיקר לדבר דיבור להשם יתברך... איזה אוצר גדול ויקר הוא זה... אך צריך להשתמש בו ולא להשאירו בצד כאין לו דורשים... הרי אתם יכולים לחיות חיים יפים ונאים, אינכם מחוייבים להיות עניים.

לשונות אילו שיצאו מפי רבינו הקדוש, מופנים לכל אחד ואחד מאיתנו: אתה ברסלבר חסיד, אתה יודע מרבי כזה, יכול אתה לחיות חיים יפים, לא להיות עני... השתמש באוצרות... התחל לדבר להשם יתברך, למי יש אוצר כזה שהוא יכול לדבר תמיד בכל עת ובכל זמן דיבורים להשם יתברך כמו שלימד אותנו רבינו... כל הון דעלמא לא ישווה לאוצר יקר מכל יקר כזה.

אך מה שחסרה לנו- היא התחדשות! רבינו שונא את הזיקנה, כל דיבור ודיבור של רבינו צריך להיות חדש אצלנו, כאילו פעם ראשונה אנו הולכים לקיים את העיצות הנפלאות שלו. אך זאת צריך לדעת, כי לקיים את עצות רבינו כדבעי, אפשר רק ע"י שמחה. כי הרי בתורה י

להרים נשמות לאחר שנפלו וירדו אלפי שנים!

כל מהותו של רבי נחמן וכל תורתו מהוות חידוש מדהים ודרך להתחדשות, שהרי הוא מסוגל להרים נשמות ולהשיב אותן לאחר שנפלו וירדו במהלך אלפי שנים ועברו גלגולים רבים! אני יודע ומאמין באמונה שלימה, שאדונונו ורבינו יודע בבהירות, בכלל ובפרט, את כל הקורה עם כל הנשמות בכל דור ודור, מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ, דרך זמן ההווה ועד לאחרית הימים, ושהו מודע לכל התיקונים הרוחניים שכל יחיד זקוק להם, לגביו כל הידע הזה אינו אלא עניין של מה בכך, שהרי הוא השיג את ידיעת השם ברמה אשר אי אפשר להבינה.

(רבי נתן- עלים לתרופה שע"ד)

הצדקה והמצווה הגדולים בעולם... לפרסם את הצדיק יסוד עולם!
המאזונינים לפרסם ולרפס' את תורת רבינו בקדוש, צדיק באמת ולקבץ פנים במד'ל
חב"ת אלוני' ל' אור באנון ברסל' בדואר: 0544-525396 / 03-9091753

הגילת אור להספדה לזכרו הרב
3 ספרים / 5 חוברות גדולות / 20 סיפורי מעשיות / 20 תודה והודאה ושמחה / 10 תיקון הכללי / 20 מדבקות משמחות / 10 משיבת נפש / 20 מדבקות נוף עם משפטים / דיסקים / מניי חנים בדואר על הגליון לחצי שנה.
הכל 70 ש"ח (כולל המשלוח) להזמנת: 0544525396 / 03-9091753

מוקדש ליעל בת רות
רפואה שלומה וזיווג הגון לכל הילדים

ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב



על ידי שאהבתו חזקה כל כך להשם יתברך, שמשליך ומגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל עבודתו יתברך, ועושה עבודות כעבד מממש בשביל אהבתו יתברך, אזי זוכה להשיג גם מה שבחינת משה בחייו, דהיינו בעת קיום המוחין, אין יכולין להשיג, דהיינו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי יש בחינת בן, שהוא מחפש ב'גנזיא דמלכא' כמו בן, ויש בחינת עבד, שיש לו לעשות רק עבודתו שנתנו לו, ואסור לו לשאול שום טעם וחקירה על עבודתו, כי הוא מחויב לעשות רק את שלו, דהינו עבודתו שנתנו לו לעשות. אבל יש בן, שהוא אוהב כל כך את אביו, עד שמחמת האהבה הוא עושה מעשה עבד, מה שעבד פשוט צריך לעשות, והולך וקופץ בתוך הסוללות הגדולה, בתוך קשרי המלחמה, ומגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות נחת רוח לאביו, מה שאפילו עבד פשוט לא היה עושה עבודות כאלו, ואזי, כשאביו רואה אהבתו החזקה כל כך, עד שמשליך עצמו לעבודות גמור בשביל אהבתו, אזי הוא מגלה לו גם מה שאין נמסר אפילו לבן. כי אפילו הבן, שהוא מחפש ב'גנזיא דמלכא', אף על פי כן יש מקומות שגם הבן אסור להיכנס לשם, היינו, שיש השגות שגם הבן אינו משיג אותם.

ליקוטי תנינא ה'

עלים אתרופה

רבי נתן

ואתם תבינו, בני ואחי ורעי, כי כל דברי חסידיו
 צ"ל קלורים ומחוברים צב הצב היטלי, כי הצבירו
 אותנו אלא יבאנו אותנו רציונו, היסורים והפריסתקאות
 הצורבים על כל אחד וחסרון הפניסה וכו'. כי כל היסורים הם בחסד,
 ואני למסתכל עליהם, כי "בזב רוחותי", כי כל היסורים הם רק כתיבול
 המתקרב באלה, והכל אלוהי גדולה ארבת, כי נפרץ מילראל מילא מילא, כדי
 ליצבו ישרא ארולא רבא. ואם תרצה אומרי, ראיתו הוא בודאי בקי, אלא
 במה אצב ארולא רבא, מאחר לאני יודע בפסלי מאוס מילא ומילא מילא
 ומרתי, על צב אמרו מיד דבר אחר, אפילו אין ישרא עולין מילא אפן
 אלא כפידי לל תנעולין למתקרים באלה, אני מרברו אהלבו אדוא.

משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

לכאורה קשה, מאחר שבאמת כל היסורים והחסרונות שיש להאדם, הכל הוא לטובתו או לזכותו על ידם לחיים נצחיים או כדי שינצל ע"י זה מצרות יותר גדולות, אם כן למה הזהירו אותנו חכמינו ז"ל להתפלל על צרכיו וחסרונותיו. אך באמת, השם יתברך עושה הכל לטובה, אך קודם שמתפלל האדם, אזי אין לו עדין כלים וצינורות לקבל על ידם השפע וחסד, ואם יורד החסד קודם תיקון הכלים אזי יהיה בבחינת ריבוי השמן הגורם כיבוי הנר ואז החסד נהפך לדין ח"ו, ויוכל לבוא לו ע"י זה היזק והפסד ח"ו ממקום אחר. ועל כן כל זמן שאין האדם מתפלל על חסרונותיו, אזי הם לו לטובה גדולה, אבל ע"י התפילה ממתיק הדינים ומתקן כלים וצינורות לקבל על ידם שפע וחסד מבלי שיזיק לו, כי עיקר תיקוני הכלים הוא ע"י תפילה ואז דווקא אחר שהתפלל כראוי, תבוא לו השפע, בני חיי ומזוני באין מחסור רק לטובה ולברכה.

בעל ספר "שאגת אריה" היה גאון אדיר, כל קושיה בספרו הייתה חזקה מאוד. מי שהיה מקשה מאחת הקושיות שלו היה רוקד ושמו. לשאגת אריה היה יהודי פשוט המשרתו במסירות נפש גדולה ולא רצה שום תשלום עבור כך, אלא השכר ששימש את הרב זה היה ההנאה שלו והזכות הגדולה. עד שהגיע יום ועמד להפטר מן העולם, ניגש לשאגת אריה ואמר לו, "כבוד הרב אתה יודע שעזרתי לך באמונה ובמסירות נפש, כמו שאתה יודע יש לי בן ואין מי שישמור עליו לאחר פטירתי אני רוצה שתיקח אתה אותו ותגדל אותו לתלמיד חכם. אמר לו ה'שאגת אריה', אל תדאג אתה עשית את שלך אני יעשה את שלי. וכך באמת לקח אותו תחת חסותו, הילד הזה היה כשרוני כולם דברו עליו.

עד שיום אחד הגיע ה'שאגת אריה' לביתו ולא מצא את הילד, פשוט נעלם, כל העיירה התחילו בחיפושים ולא מצאו אותו, חיפשו אותו בית אחר בית. ה'שאגת אריה' היה בצער גדול, הילד הזה תחת חסותו. עד שיהודי אחד מהקהל גילה שיש בהעיירה בית נוצרי והתברר שהם לקחו את הילד בגלל ששמעו על כשרונותיו, והילד נמצא שם. ה'שאגת אריה' בכה בכיות נוראיות עד שנרדם, כשקם ביקש שיקראו לאחד היהודים מהעיירה שהיה תופר את הבגדים לנזירים והיה כמו בן בית אצלם.

אמר לו ה'שאגת אריה' יש לי בקשה מלפניך, הילד הזה שנעלם אני התחייבתי לאבא שלו שאני ישמור עליו ויגדל אותו, ואני יודע שהוא נמצא במנזר והראו לי בחלום איפה בדיוק הוא נמצא, בכניסה בצד שמאל יש חלון והילד יושב שם וכל יום לומד תורה בעל פה, לא מפסיק ללמוד. צד שמאל של הדלת יש חלון ואתה תלך בשעות שלא יהיה בעיה ותיגש לילד ותאמר לו שאתה שלחתי אותך. הילד בטוח יחשוב שזה שקר ועוד אחד רוצה לחטוף אותך, לכן אני יתן לך סימן שהסוגיה האחרונה שלמדנו כך וכך ובזה הוא יאמין לך, ולאחר שתוציא אותו משם תיקח אותו לשיבה מסוימת בעיירה אחרת.

אמר לו ה'שאגת אריה' אם תעשה את העבודה הזאת אחרי מאה עשרים שנה אתה תקבר לידי, אבל בתנאי שאתה לא תספר את זה לאף אחד עד יום מותך. וכך הלך התופר בדיוק בזמן שאף אחד לא ראה אותו דיבר עם הילד ולקח אותו לאותו ישיבה שהרב ביקש. למחרת כולם במנזר השתוללו לאן נעלם הילד הלכו וחיפשו בכל הבתים בעיירה וגם בביתו של הרב ולא מצאו את הילד.

הגיע יום פטירת ה'שאגת אריה' כולם היו בצער גדול, לאחר הקבורה בצד שמאל של הקבר היה ריק. לאחר תקופה כשהגיע יום פטירת התופר ביקש שיקברו אותו ליד ה'שאגת אריה' וכתב את כל הסיפור על שהציל את הילד. אבל החברא קדישא חשבו שהוא השתבש לא התייחסו אליו. אמר להם אני נשבע לכם שכך היה ונפטר מן העולם, אבל עדיין הם לא התייחסו אליו, שמעלה מאוד גדולה להיקבר ליד ה'שאגת אריה' ודבר זה אינו פשוט. והנה באותו יום של ההלוויה היו גשמים ושיטפונות ומחמת כך לא יכלו להמשיך ללכת למקום הקבורה ואמרו שהקבר הראשון שגיע שם קוברים אותו כי אי אפשר להמשיך בגשם הזה.

וכך קברו אותו בחושך ובגשמים והלכו כל האנשים בחזרה לביתם. בבוקר התברר שקברו אותו ליד ה'שאגת אריה' והיה רעש בכל העיר וכולם היו בשמחה על עוצמת ההבטחה של ה'שאגת אריה'.

חבילת מתנות למזמינים את הספר הגן הנעלם

• ספר חדש בהוצאת אור הגנוז ברסלב המתאר את דרך התשובה והחיפוש אחר נקודת הנשמה הפרטית והגן הנעלם הנמצא בכל אחד מאיתנו של, על פי התורות והמעשיות של רבינו הקדוש.
 • חבילה של 50 חוברות דיסקים ומדבקות חתנה.



שיעורים להאזנה ולצפייה בתורות של רבי נחמן מברסלב

עם הרב ברוך זרובבל מאור הגנוז ברסלב ניתן לשמוע בקו השיעורים - 03-7739866 או באתר - or-breslev.co.il

המעוניינים לקבל שיעור חיזוק שבועי שלחו מסרון לטל- 0544-525396

בס"ד
תהילה
 חוברת תפילות
 מהודרת וצבעונית
 עם 15 תפילות
 מיוחדות לבת ישראל
 מבצע לזיכוי הרבים
 3.00 ₪
 0544525396
 039091753

בס"ד
הגן עדן של רבי נתן
 ונתתי לכם לב
 לקוטי הלכות וכו' כ-300 רעיונות מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.
 תאמין שיכולים לתקן מגוון נושאים העוסקים בדרכי התשובה והתיקון להגיע לשמחה פנימית ואמונה בספר בין 380 עמ'.
 להזמנות: 03-9091753

הסוד שבך הרב מאיר שלמה



אוצר היראה אמונה

יש מצבים שבהם נראה לאדם במבט ראשון, כי לפי הנתונים הקיימים אין שום תקווה לשינוי באופק ולא נראה שיש איזה מוצא לבעיה המעיקה. כתוצאה מכך, האדם בא לידי דכדוך וחלישות הדעת. הוא מאבד את הכוחות ואת האנרגיות הדרושות בשביל להתחזק ובשביל להאמין שהוא כן בדרך הנכונה ושהוא עוד יזכה לכל טוב ואז חלילה הוא נופל ליאוש ולקושיות על הנהגת השם.

ומה שנדרש באותם זמנים קשים של נסיון, זה שהאדם ישליך ויזרוק את השכל וילך רק עם תמימות וכמו שנאמר "הולך בתום ילך בטח" הדרך הבטוחה ביותר, היא ללכת בתמימות.

הפירוש של עבודת השם בתמימות היא לעבוד את השם יתברך בלי קושיות וזאת למרות שיש דברים מסוימים שאותם איננו יכולים להבין. בדרך כלל, הטעות אצל אנשים נגרמת מכך שהם חושבים שאת חלק מהדברים שנעשה איתם, הם כן מבינים ויש להם הסברים ילמה זה כך ולמה זה כך. לכן כשמתרחשים להם דברים שהם לא מבינים, הם מלאים בקושיות ובטרוניות אל השם יתברך, כמו: מדוע קשה לי בפרנסה, מדוע רק לחברי יש ילדים טובים ולי לא ועוד קושיות בסגנון הזה.

אבל האמת היא, שעלינו לדעת שגם במה שנראה לנו שאנחנו כן מבינים, בעצם אין לנו כל הבנה. אין לנו כל צל או קצה של הבנה בדרכיו של בורא עולם. אנשים בשר ודם קרוצי חומר, לא יכולים ולא מסוגלים להבין את מה שמופלא מהם. הם רחוקים יותר ממרחק של שנות אור מהבנת מהלכיו של בורא עולם, בהנהגתו את ברואי העולם וכמאמר החכם "אילו ידעתיו הייתי" - אם היינו מבינים את דרכי הקב"ה, היינו כבר כמוהו. רבי נתן מסביר שהאמונה מתחילה היכן שהשכל נגמר, שהרי מה שאנו מבינים בשכל, בזה אנחנו לא צריכים להאמין וכל המושג של אמונה שייך, רק במקום שאין לנו את ההבנה בהנהגת השם. ויתירה מכך הרבי מקוצק אומר "אלוקים שהייתי מבין אותו, לא הייתי מוכן לעבוד אותו" כלומר כל הדבקות והאמונה שלנו בהשם יתברך היא דווקא בגלל גדלותו האינסופית שאין אנו יכולים להבין אותו.

אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת. מכיוון שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמיתה, יבין מאליו שצריכים להאמין בהשם יתברך בצדיקים האמיתיים ובתורה הקדושה. כי עיקר האמונה הוא במה שהשכל אינו מבין, כי אם היינו מבינים והואים את הדבר לא היה שייך להאמין בו כי היינו יודעים אותו בידיעה. רק האמונה היא בדבר שאין אנו מבינים ויודעים, רק מתנוצץ לנו בשכל האמת שהדבר הוא נכון וצריך להאמין בו.

אך מחמת שהאמונה אינה בשלמות, על ידי זה רבים נכשלים בטעות ועושים את הסיבות אמצעי ומכחישים את כל הניסים ואומרים שהכל בדרך הטבע ומכסים הנס עם הטבע ועל ידי זה הם פוגמים באמונה מאוד. כי אמת שהשם יתברך מנהיג את העולם בדרך הטבע אך צריך תמיד לזכור שהטבע הוא אמצעי וכל תכליתו לכסות את ההנהגה האלוקית כדי שלא תאבד הבחירה שיש לאדם.

אומר רבנו הקדוש שהאמונה היא תכלית הכל, כלומר כל הבריאה כולה נבראה בשביל האמונה, כדי לתת בחירה לאדם להאמין במה שהוא רוצה ועל ידי כך יבחר את דרכו בחיים וכאשר יבחר בטוב ובאמת יזכה לקבל את שכרו על פי מה שיעד לו בורא עולם. אך אי אפשר להגיע אל האמת והאמונה אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים אשר התנסו בזה החיים ביגיעות ובניסיונות גדולים ובררו את האמת לאמיתה ונתנו לנו עצות ודרכי חיים כיצד לעבור את העולם הזה בשלום. ומי שמתקרב אליהם ולאנשיהם והולך בדרכי עצותיהם בתמימות ובפשיטות אזי נחקק בו האמת ומאירה בו האמונה.

וכל עניין הבחירה שיש לאדם הוא בעניין האמת והשקר, כי אילולי היתה האמת נסתרת לא היתה לאדם בחירה, אך מכיוון שהאמת נעדרת ואין האדם יודע בבירור מה אמת ומה שקר והוא בבחירתו צריך לחפש ולגלות את האמת ולבחור בה. ועיקר אחיזת השקר הוא על ידי ההתרחקות מאחד, כי אמת היא אחת ושקרים יש הרבה וכל מה שמתרחקים מהאחדות יותר ונמשכים אל הריבוי מתגבר השקר ביותר. כי "האלוקים עשה את האדם ישר, והמה בקשו חשבונות רבים" שתכף שנעשו שניים אדם וחווה ובקשו חשבונות רבים, בא הנחש והסיתן.

אבל באמת, עיקר מעלת האמת ושלמותה הוא דווקא כשמבררים ומגלים האמת לאמיתו דווקא במקום הריבוי ששם אחיזת השקר, וזו היא תכלית כל הבריאה כולה לברר את האמת מהשקר.

כי השם יתברך הוא עצם האמת וכל אחד, כפי רחוקו מהאמת הוא רחוק מהשם יתברך וכן להפך, כל מה שהוא קרוב יותר אל האמת, כמו כן הוא קרוב יותר אל השם יתברך. כי השם יתברך הוא עצם האמת. אך אמיתת האמת אי אפשר להשיג כי אם על ידי הבחירה ושיעמדו בניסיונות רבים ועצומים במקום התאחזות השקר ביותר. וזו כשזוכין לעמוד בניסיון ולמשוך עצמו רק אל נקודת האמת לאמיתו, אז זוכה להשיג את אמיתת האמת של השם יתברך בעצמו וכונתו בבריאת העולם.

אבן עזרה עיונים בסיפורי מעשיות

בסיפור המעשה "מאבדת בת מלך" מתאר רבינו את החיפוש העצמי של כל אדם אחר שורש נשמתו שהיא הבת מלך, להחזירה אל מקורה, אל צור מחצבתה. רבי נחמן מתאר בסיפור את נפתולי האדם בדרך חייו. לכאורה רבים הקשיים: עולם החומר זרוע מוקשים ומכשולים ולעולם קיימת הסכנה שיאבד האדם את דרכו, ישכח את יעודו הרוחני וייהפך לחסר משמעות - נרדם!

רבי נחמן כולל את העיכובים והמניעות הגשמיים בשני סמלים: התפוח והיין. ואי אפשר להיזכר כאן בשתי הנפילות של רישוני האנושות, אדם ונוח. התפוח והיין מסמלים את הנסיונות היום יומיים שהאדם עומד בהם, פיתוי הגוף ופיתויי הרגש, ואם לא ידע כיצד להלך עמו, עלולים הם להביאו לידי נסיגה.

התפוח מסמל את התאוות הגשמיות שהן חייץ בין האדם לבין שליחותו הרוחנית, אמנם אין רבינו שולל את הצרכים הגופניים, אלא שהוא טוען כי הפיכתם למטרה והנאה בפני עצמם, מכשילה. ואם כן צריך האדם להתנהג בכל הדברים ההכרחיים בקדושה וטהרה, והשכל של האדם יכול לעמוד כנגד כל התאוות. מכאן שגם בשעה ששולל רבי נחמן את פיתויי הגוף, אין הוא גורס נזירות, אלא דורש זיהרות. הדברים הגשמיים עלולים להפנות את שימת הלב מן העיקר ועל ידי כך להפיל את האדם בתרדמה. אם יחפש האדם כל הזמן רק לספק את תאוות הגוף, לא יהיה קשוב לצרכי הנשמה, התאוות הגשמיות באים על חשבון ההרגשים הרוחניים. כמו שהגוף זקוק למזון, לאכילה ושתייה, כך גם לנשמה יש צרכים משלה, צריך לדאוג לה, לפתח אותה, להאיר אותה, להוציא אותה מן ההסגר שבו היא נמצאת, בארמון של הלא טוב' ולהביא אותה אל הארמון שבו הכל טוב.



אם אתה חושב שאתה כבר יודע הכל! נשמה, זה הזמן בדיוק להשליך את השכל...

* איש אחד מספר לחבר שלו: חלמתי בלילה שאני מיליונר, בדיוק כמו אבא שלי! החבר שאל: מה אבא שלך היה מיליונר? האישי: לא, אבל גם לו היה חלום כזה... *כשאומרים לי שאני כוכב אני מאדים ובצדק!

היראה



המימד הנוסף

מדריך למודעות עצמית, חשיבה חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור ושמחת חיים - כולל הדרכה מעשית.

להזמנות - 03-9091753

לבוסס ח"פ הסדנאות הרב יוסף ביטון שליט"א להזמנות שיעורים וסדנאות 0544-525396



לאור הגנזת ברסלב דרוש עובדת לאחר הבית עם דד בורדפרסט להעלאת חכמים בזמן הפנוי חשלים לפי שעה. שילחו פרטים למייל

ORHAGNUZ@GMAIL.COM