

# אור הגנוז

הרסלה

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א

גיליון 268

## התחזקות

אל תשכח להיות בשמחה תמיד ולהודות ולהלל להשם יתברך על כל החסדים והניסים ונפלאות שעשה עימך. אשר נשא אותך על כנפי נשרים והביא אותך לאמת, פלא מרא כזה, שלא נגלה כמוהו מיום בריאת העולם. ובכן יש עליך אחריות גדולה, וחל עליך חוב גדול וקדוש, לרחם על ישראל, להפקיר את חיך ולבטל כבודך ולסבול כל מיני ביזיונות וחרפות בשביל טובת וישועת ישראל, להשתדל בכל הכח אשר בידך לפאר ולפרסם בכל העולם גודל עוצם נוראות כוחו של צדיק האמת.

רבי ישראל דב אדסר

## התחזקות

כל מה שעובר עלינו בחיים הללו, גם הדברים הטובים וגם אלו הלא נעימים, הכל נועד למטרה אחת, לגדל אותנו, ללמד אותנו ולהכיר לנו את מי שאמר והיה העולם. אם נתמקד כל הזמן במקרים הפוקדים אותנו, אם לא נשים לב ליד ההשגחה המלווה אותנו ורוקמת לנו את מאורעות החיים, הרי שפספסנו את התכלית שלשמה באנו לעולם. כל הסוד של ההתחדשות נובע מכך שאני מחובר אל מחדש החיים, כל יום טומן בחובו הפתעות חדשות, לימודים חדשים, הכרה חדשה. ההתחדשות היא בדעת, לא בדברים חיצוניים, אם נתחדש בצורת ההסתכלות שלנו, בצורת ההבנה וההכרה של הדברים, הרי שכל החיים שלנו יקבלו מימד חדש, אנחנו נשמח ונכיר טובה על כל דבר קטן שיש לנו, אנחנו נתמלא בהתפעלות מקסם הבריאה, נאמין ונדע שהכל טוב והכל לטובה והכל מוביל אל התכלית המשולם.

חודש טוב ומבורך



יצא לאור ע"פ אור הגנוז ברסלב  
www.orphaganuz.co.il

נא לשמור על קדושת הגיליון

## כח המושך רבי נתן - ליקוטי הלכות

שיפעל פעולת האומנות. והאדם הוא בעל בחירה ויש לו כח תמיד להגביר בתשוקתו ורצונו החזק את כח המושך, ואז יהיו נעשים כלים נפלאים ותיקונים נוראים דווקא ע"י שהיה כח המכריח וכנ"ל, כי ע"י זה דווקא מושך אחר עימו וכו' בבחינת לא גלו ישראל אלא כדי שיתווספו עליהם גרים, והבן היטב לדמות המשל להנמשל כי פלא הוא. ועיקר הדבר, שבתוך תוקף התגברות כח המכריח אל ישכח בכח המושך שגדול ממנו הרבה וקיים לעד ולנצח, וימשיך עצמו מרחוק מאוד אל כח המושך האמיתי שהוא הצדיק שהוא נקודת האמת.

וזה שאמרו (ברכות יז) "רצוני לעשות רצונך אך שאור שבעיסה מעכב וכו'". הינו שהזכיר שכח המושך חזק מאוד ורצונו נמשך אל האמת לעשות רצונו יתברך, אך שאור שבעיסה מעכב - שהוא כח המכריח, וזהו בעצמו שהזכיר זאת בתפילתו לפני השם יתברך בזה הגביר כח המושך, מאחר שמעיד בפיו שכל המונעים והמסיתים הם בבחינת כח המכריח ואין זה שלי כלל, וכי רצון שלי הוא רק לעשות רצונך שהוא בבחינת כח המושך - בזה מגבירים כח המושך שיפעל פעולתו אעפ"י שיש כח המכריח, אדרבא ע"י זה דווקא יהיה נגמר האומנות בנפלאות גדולות ונוראות בבחינת נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו' - נגד דווקא, הינו ע"י בחינת נגד כל עמך שהם בבחינת המתנגדים אל האמת שהם כח המכריח שהם מונעים בדיבוריהם ומעשיהם מנקודת האמת - ע"י זה דווקא אעשה נפלאות אשר לא נבראו. כי בודאי יראו אחר כך נוראות ונפלאות כשיגמור השם יתברך את פעולותיו ע"י זה דווקא.

וזה בבחינת "מה רב טובך וכו' פעלת לחוסים בך נגד בני אדם" - נגד דווקא כנ"ל, שע"י זה דווקא פעלת רב טוב הצפון וכו' שהוא נפלאות האומנות הנ"ל, שהם בבחינת נפלאות השם יתברך שהם קיבול השכר של כל הצדיקים והכשרים, שכולם נגמרו ונעשו דווקא ע"י שהיה התנגדות כזה שהיא בבחינת כח המכריח נגד כח המושך. וזה בבחינת גודל מעלת הרצון והכיסופין בעצמן אל הקדושה, כמבואר בדבריו ז"ל הרבה מזה, כי עיקר התגברות כח המושך הוא ע"י הרצון והכיסופין, בבחינת "משכני אחריו נרצה" - לשון רצון. שכשהוא נמשך ברצונו אל האמת להשם יתברך ולצדיקי אמת אזי מתגבר שורש כח המושך דלעלא שהוא בבחינת משכני וכנ"ל.

אורח חיים ג' - הלכות יום טוב ה'

**וצריך** כל אחד לזכור תמיד בזה, שכל המניעות שעוברים על האדם כולם הם בבחינת כח המכריח, שרוצה להרחיק, אבל כשמתגברין למושך עצמו תמיד אל שורשו אל נקודת האמת למקום שנחצב נשמתו משם, ועיקר הכל הוא הצדיק האמת, אזי בקל יתגבר על כח המכריח, כי הכח המושך של הצדיק האמת מושך בעצמו אל האמת, וכשהוא יהיה נמשך רצונו תמיד אליו בודאי יתגבר על כח המכריח, כי בודאי כח המושך חזק הרבה מכח המכריח, כי כח המושך נשאר קיים לעולם וכח המכריח הוא רק לפי שעה, לפי הזמן שיש כח המכריח לרחק, אבל בסור המכריח ישוב מאליו למקומו ושורשו ע"י כח המושך. ועל כן כשיתגבר להמשיך אליו ברצונו תמיד לנקודת האמת ששם כח המושך האמיתי, בודאי יתבטל המכריח וישוב אל מקומו האמיתי, ואז יהיה לו טובה גדולה מה שהיה לו כח המכריח שהיה מרחיקו, כי רק בשביל זה בא לעולם, שיעסוק במלחמה זו ובאומנות זאת להגביר כח המושך על כח המכריח, ואז נעשין מזה כלים נפלאים ותיקונים גדולים. כי רוב האומנות של הכלים הנפלאים שנעשין בחכמה גדולה, הכל הוא ע"י חכמת כח המכריח והכח המושך, כמו למשל מלאכת השעון, שעיקר אומנות הילוכו הוא ע"י כח המכריח והמעכב שהוא הקפיץ, שכופפין הברזל ומכריחין אותו ע"י השלשלת שלא כטבעה, והיא כטבעה רוצה להתפשט אבל מעכבין אותה ומכריחין אותה וכופפין אותה בעל כורחה וע"י זה היא כל אומנות השעון, שע"י שהיא מושכת עצמה תמיד לטבעה להתפשט כדרכה, ע"י זה היא מושכת הגלגל הקשור בה, וכל גלגל מושך חברו, והכל באומנות נפלא, עד שעושה פעולתו להיות מורה שעות.

והבן היטב הנמשל, כי טבע הנשמה להיות נמשכת תמיד לשרשה האמיתי כי שם כח המושך האמיתי, אך הכריחו אותה לירד לזה העולם שכולו בכלל הוא בבחינת כח המכריח נגד הנשמה שכספה ותשוקתה תמיד נמשכת למעלה לשרשה. אך כל כוננו יתברך, כדי שתתגבר בכח המושך על כח המכריח ואז תהיה מושכת אחרים עימה ואחרים לאחרים, כמו הגלגלים והאופנים של השעון, שהם מתנשאים והולכים ופועלים פעולתם דווקא ע"י שיש כח המכריח וכח המושך וכנ"ל.

וכל מה שמתגבר כח המכריח ומרחיק ביותר, נעשים כלים נפלאים יותר ויותר למי שבקי באומנות לכוון המידה איך להגביר כח המושך בחכמה נפלאה

הפחות שבאנשי אני מוליק אותו בדרך של צדיק גדול!



## בהירות הדרך ברוך זאובל

**כידוע** עיקר ויסוד האמונה הוא להאמין שכל מה שקורה עם האדם וכל מה שעובר עליו הכל לטובה, כמו שאמרו רז"ל "כל מן דעביד רחמנא- לטב עביד". ואם כך מדוע אומר רבינו ש"אין שום יאוש בעולם כלל ויש עניין שנתהפך הכל לטובה", אם השם יתברך עושה הכל לטובה, אז היה צריך רבינו לכאורה לומר שאין יאוש כי הכל טוב, ולא שהכל יתהפך לטובה, שנשמע חלילה שעכשיו זה לא טוב, רק הכל אמור להתהפך לטובה.

**אלא** שרבינו הקדוש ירד לסוף דעתו של האדם והבין בעומק דעתו, שאם תבוא ותאמר לאדם שנמצא במצב של יאוש ותאמר לו שהכל טוב, הוא לא יבין אותך ולא יתעודד כלל. הרי אני מרגיש שמה שעובר עלי זה לא טוב, ואם כך מה זה עוזר לי שתגיד לי שהכל טוב. על כן רבינו בא להוציא אותנו מן המקום בו הוא נמצא, ע"י זה שהוא מעודד אותנו ונותן לו קרן של תקווה, שהעניין שהכל נתהפך לטובה הוא שלא רק שעכשיו מה שנעשה איתך זה לטובה, אלא אתה אמור בהמשך גם לראות בברור שהכל היה לטובה.

**מוסיף** רבי נתן בעניין זה ושואל, בהלכות יורה דעה, הלכות מילה ה': "כי לכאורה קשה, מאחר שבאמת כל מה שהשם יתברך עושה עם האדם, הכל הוא לטובתו, אם כך למה ציוונו להתפלל על הצרה ר"ל, הלא כל הייסורין והצרות ח"ו הם טובות גדולות באמת, לזכות על ידם לחיים נצחיים

**אך** באמת בוודאי מה שהשם יתברך עושה עם האדם הכל לטובתו ואף על פי כן הוא צריך להתפלל ולבקש מהשם יתברך לצאת מהצרה לרווחה. כי עיקר בריאת העולם היה בשביל האדם הבעל בחירה, היינו שהשם יתברך ברא את העולם שיהיה הכל נמסר ביד האדם, שיעשה האדם כלים וצינורות להמשיך שפע וחסדו יתברך למטה, ובלא תיקוני הכלים הנעשים ע"י האדם אין השפע והחסד יכול לירד למטה, כי אם ירד החסד קודם תיקון הכלים, יהיה בחינת ריבוי השמן הגורם כיבוי הנר ואזי החסד נתהפך לדיון.

**ועיקר** תיקון הכלים נעשה ע"י התורה והתפילה והעיקר ע"י התפילה כמו שנאמר "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכו'" שלא היה אדם להתפלל על הגשמים. על כן קודם שמתפלל האדם בודאי הוא טובה גדולה כל מה שבא על האדם, אפילו יסורים ח"ו כי הכל לטובתו, כי לפי מעשיו אין יכול לירד לו שום שפע וחיות ואם היו משפיעים לו רק חסד בלא דיון כלל, היה ח"ו בבחינת ריבוי אור שמזיק יותר. על כן עיקר התיקון ע"י התפילה, שהיא בחינת המתקת הדינים ותיקון הכלים שיוכל לקבל שפע חסדו וטובתו יתברך הנצחית בלא הייסורין רק ע"י תיקון הכלים".

**התכלית והסיבה המרכזית לבוא האדם לעולם היא להתגבר על מחסומים וקשיים בחיפוש אחר הקב"ה.**

כשמעמידין דבר גשמי כנגד דבר רוחני עושה צל וכפי גשמיות וגודל הדבר שעומד כמו כן נעשה צל, על כן כפי מה שהאדם שקוע בתאוות כמו כן עושה צל נגד כבודו יתברך (שיחות הר"ן קל"ו)

**מוקדש לרויטל חווה בת רחל**  
לרפואה שלימה

**שאלה- אני מאוד רוצה שבעזרת השם בני יעלו מעלה ביראת שמים, ירצו קדושה וימאסו ברע, יתחברו רק לחברים עם יראת שמים טהורה, שהשם יתן בליבם אהבתו ויראתו, איך אפשר לזכות לזה?**

**תשובה-** את צריכה לדעת שכדי לזכות לילדים טובים אזי הבעל והאישה צריכים לחנך את עצמם בתורה ויראת שמים ובמידות טובות, ועליך לדעת שחינוך מתחיל בבית- הילדים מחקים את ההורים, ומה שרואים או שומעים בבית כך הם יתנהגו, כמאמר רבותינו ז"ל: מה שהתינוק מדבר בשוק את זה שמע או מהאבא או מהאימא. ואמרו: כמו שהאם מתנהגת- כך הבת תתנהג. ולכן אם את רוצה להצליח עם הילדים שלך, עליך להתנהג בבית בדרך ארץ גדול מאוד, כל אבא מוכרח לשמור על הבנים שלו וכל אמא מוכרחת לשמור על הבנות שלה, בכל העולם יש נושרים רק מפני שההורים אדישים ולא איכפת להם מילדיהם ולכן אשרי ההורים ששומרים על ילדיהם ומתפללים בכל יום על הצלחתם, שאין למעלה מזה.

וכן מסופר מאחד מאנשי שלומינו שהיו לו עשרה ילדים וכולם היו מוצלחים ובעלי דרך ארץ גדולה, ושאלו אותו: איך זכית לילדים טובים כאלו? ענה ואמר: מה אתם חושבים שהם צמחו לי על העץ? כל לילה שפכתי דמעות להקב"ה ואחר כך רחצתי את פני עם הדמעות עד שזכיתי לראות מהם מה שראיתי.

ידוע שפעם באה אמא אל החפץ חיים זצ"ל וביקשה ברכה על ילדיה שיהיו תלמידי חכמים. ענה ואמר: עם ברכה אתם רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים? צריכים להשקיע בהם, והעיקר להתפלל הרבה להצלחת הילדים, וזה מועיל מאוד מאוד, כי תפילת האמא על ילדיה עושה רושם בשמים. והוציא מארון הספרים שלו תהילים ישן נושן שהיו הדפים מנופחים עם המון כתמים וכו', וזה היה מרוב דמעות של האמא שלו שהתפללה עליו, והראה את זה לאישה ואמר לה: את רואה? זה התהילים של האמא שלי שהרבתה להתפלל עלי. רואים מכל זה שעיקר הצלחת הילדים הוא רק ע"י תפילה ודוגמא אישית.

## דיבורי אמונה רבי לוי יצחק בנדר

מדוע אין אנו מחפשים את רוחו של הצדיק? מדוע אין אנו נותנים לאור הצדיק להאיר לנו... וזה מה שצווק רבינו "מדוע אין אתם מחפשים אותי?" ובמקום זאת מונחים במוחין דקטנות, במקום להכניס בקרבנו את רוח הצדיק ולחיות חיים טובים, במקום זה מבטלים את הזמן בדברים של מה בכך, במקום רוח חיים אנו תופסים רוח של ריקנות והבל.

בשיוון נפש מוותרים על אוצרות גדולים, ובמקום לחפש אחריהם ולהתקרב אליהם, הולכים למקומות של הבל וריקנות של חושך ויבש. ועל זה מקונן הקב"ה "אותי עזבו מקור מים חיים"- הרי אני מקור מים חיים ומה הלכתם למצוא במקומי? "לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים..." איזה חילוף מזעזע וטפשי אנו עושים... האם בגשמיות עושים חילוף כזה? מי פתי יעשה "מסחר" של החלפת אוצרות זהב וכסף תמורת פח ונחשת? ובאמת כיצד יתכן לעשות חילוף כזה?!

בזוהר כתובים דברים נוראים, שמהם נלמד מהיכן בכלל נובע החילוף הנורא הזה: רב אבא אמר: נאמר "אותי עזבו מקור מים וכו'" - "אותי"

## מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם!

כי עיקר רפואת הבת מלך בשלמות הוא רק ע"י הצדיק הגדול מאוד שיודע להוציא את כל העשרה מיני חיצים שנזרקו על האדם ע"י הבעל דבר והוא יכול להשלים לו חסרונותיו ולהשיב לו אבדותיו, רק הבעל דבר מניח את עצמו על זה מאוד למנוע מהאדם להתקרב לצדיק האמת שבזה תלוי כל שלמות וקדושת יהדותו. והמקורבים של הצדיק והחוסים בצל כנפיו צריכים להתחזק תמיד ואין הם צריכים לחוש ולדאוג כלל, רק לחסות ולבטוח ולהשען באמת על כח וזכות הצדיק הקדוש ההולך לפניהם. (אוצר היראה-צדיק)

**הצדקה והמצווה הגדולים בעולם... לפרסם את הצדיק יסוד עולם!**  
המאגזינים לפרסם ולבסס את מירת רבין בקדושה, צדיק האמת ולקבל סגים בחובל  
הבית אלונין של 'אור האנוש ברס"ב בדואר: 03-9091753 / 0544-525396

**המרת אור להפצה לנפשו הרבה**  
3 ספרים / 5 חוברות גדולות / 20 סיפורי מעשיות / 20 תורה והודאה ושמחה / 10 תיקון הכללי / 20 מדבקות משמחות / 10 משיבת נפש / 20 מדבקות נוף עם משפטים / דיסקים / מנוי חנים בדואר על הגיליון לחצי שנה.  
**הכל בסך 70 ש"ח** (כולל המשלוח) להזמנת: **0544525396 / 03-9091753**



# ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

יש כמה בחינות בשנה: כי יש שינה, שהיא בחינת לימוד 'פשטא אוריתא' כפי הדבקות, ויש שינה, שהוא בחינת משא ומתן באמונה, שהוא גם כן 'פשטא אוריתא', כי כשעוסק במשא ומתן באמונה, אזי המוחין הינו נשמתו באה לתוך האמונה בבחינת: חדשים לבקרים, ונתחדשו שם ונתחזקו מעיפותם. וזה שאמרו חכמינו ז"ל: הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, הינו הרוצה לחדש את שכלו, הינו נשמתו יעסוק בדיני ממונות, הינו משא ומתן באמונה, כי העוסק במשא ומתן באמונה, הוא עוסק בודאי בדיני ממונות, כי כל דיני ממונות שייך למשא ומתן, כי אי אפשר לעסוק במשא ומתן באמונה כי אם בקי בדיני ממונות, שלא יכשל בהם. וזה בחינת: היתה כאניות סוחר, הינו ע"י משא ומתן, הינו ע"י 'פשטא דאוריתא' אזי: ממרחק תביא לחמה. וממשיך שכל חדש מאור הפנים, כי השכל נקרא רחוק, כמו שכתוב: אמרתי אחכמה והיא רחוקה.

תורה לה'



סופר על בעל התניא שהיה איש אלוקים גדול ונורא. בזמנו היה יהודי אחד עשיר ושמו יחזקאל שהיה בקשרים ויחסים טובים עם הפריץ. יום אחד הגיע הפריץ לביתו, נכנס והניח את ידו על כתפו של יחזקאל ואמר לו, "יחזקאל אנחנו ידידים טובים, עזרתי לך רבות, בקשה יש לי ממך, אני צריך ממך הלוואה של חמישים אלף רובל לתקופה של שנה ובתוספת של ריבית (מותר לקחת ריבית מגוי). סכום זה היה הון עתק, אבל הפריץ למרות הכל וביקש ממנו ללכת אצל היהודים העשירים ולקחת מהם כמה שאפשר עד שיצבור את סכום הלוואה. כל מה שאני זקוק לסכום זה, כי אני צריך לקבל מעמד בכיר ברוסיה, יהיה לי שליטה וכך אני יוכל לעזור אחר כך ליהודים. אותו יהודי אמר לפריץ, שיגיע מאוחר יותר ויחזיר לו תשובה.

מיד יצא יחזקאל אל הקודש לבעל התניא וסיפר לו את כל הסיפור עם הפריץ. בעל התניא אמר לו, אכן אתה יכול להלוואת לו ואין לך ממה לחשוש, יצא היהודי לקח את כל הסכום כתב שטר והפריץ חתם שאכן הלווה ממנו זמן הפירעון עד שנה. עברו אחד עשר חודש, כל היהודים שהלוו את כספם ליחזקאל, שלחו אליו שליחים להזכיר לו את הלוואה שאכן הוא זוכר. אמר להם יחזקאל, אין לכם מה לדאוג עוד חודש אתם תקבלו את כל כספכם. לאחר כמה ימים יחזקאל בירר ושמע שאכן באמת הפריץ זכה במעמד בממשלת רוסיה, אבל לפני שהסתיימה לה השנה, נסע אל הפריץ כדי לפרוע את הלוואת. כשהגיע למשרדו ביקש מן המזכיר להיכנס אל הפריץ. אבל ביקשו ממנו לחכות עד שהפריץ יסיים את עיסוקיו. עבר שעה, שעתיים, שלוש... עד שהפריץ יצא במהירות ממשרדו. לאחר כמה רגעים נכנסו שני אנשים ברוינים ושאלו אותו מה שמו, איך שאמר להם את שמו תפסו אותו הניחו על ידיו אזיקים והורידו אותו למרתף הבניין ולמחרת הוציאו אותו לתוך עגלה סגורה וחשוכה והתחילו לנסוע. הנסיעה היתה ארוכה למשך חמישה שבועות עד שהגיעו לסיביר. כשירדו ניגש לפניהם הקצין וביקש מהם לעמוד בשורה, וביקש מהם להגיע אליו יותר מאוחר למשרדו שכל אחד יקבל לו חדר ומה העבודה שלו. אותם שוטרים אמרו, כנראה מי שיגיע ראשון יקבל את המקום הכי טוב לכן לקחו את אותו יהודי ושמו אותו בסוף. כל הלילה ישן בחוץ לא היה לו מקום ללון. למחרת כולם הגיעו לפני הקצין, אבל הקצין אמר להם אתם משוחררים, וכך סיפר להם, אשת הקיסר נסעה בעגלה עם עגלון, בדרך הסוסים השתוללו, העגלון איבד שליטה, הסוסים רצו לנהר וברגע האחרון כבר הסוסים בתוך המים העגלה נעצרה. אשת הקיסר כשהתאוששה אמרה, כל האנשים שיש להם גזר דין מוות בכל מקום, אני משחררת אותם. אבל כל מי שצריך להשתחרר יעבור דרכי לשוחח איתי על מה נגזר דינו.

הגיע דינו של אותו יהודי, ושאלה אותו על מה נגזר דינו. אמר לה, לא יודע. אשת הקיסר לא הבינה ושאלה שוב. אמר לה היהודי, אני באמת לא יודע הלוואתי עם סוף הפריץ וכנראה בגלל שהוא רוצה להתעלם ממני הוא שלח אותי לסיביר. אשת הקיסר שמעה את זה התעצבנה ושאלה, האם יש לו הוכחות. היהודי נתן לה את השטר הראה לה וסיפר לה את כל הסיפור. אשת הקיסר ביקשה ממנו לצאת החוצה וקראה לפריץ. הפריץ רעד ממנה, שאלה אותו, האם זה החתימה שלך. מה זה? מושחת... אתה רוצה להיות פקיד אתה עושק אנשים שולח אותם לסיביר, עכשיו אתה הולך לביתך מביא את כל הסכום עם הריבית שהתחייבת לו. הלך הפריץ לביתו הביא לו את כל הסכום עם הריבית ואמרה לו מהרגע הזה סיימת את המקום שלך במעמד. מיד כששחררו אותו לביתו הלך לבעל התניא, התחיל לבכות ובקושי הצליח לדבר. למה כל זה קרה לי הרב אמר לי שאני יכול להלוואת ואין לי ממה לחשוש. אמר לו בעל התניא, כל זה בגלל כשהגיעו אליך השליחים להזכיר לך את החוב, אמרת להם אין לכם מה לדאוג אתם תקבלו את הכסף. בטחת בעצמך ולא בטחת בבורא עולם היית צריך לומר בעזרת השם אני יחזיר לכם את החוב, אבל מהשמיים הראו לך שבורא עולם משגיח על הכל אפילו שהאדם בטוח שהכל נראה בסדר.

# עלים אתרופה

רבי נתן

פלאם ימברק יצור אק למריבה בן חורין באמת ולא  
 מריבה מלוצובד אלום דבר ואין אק בן חורין אלא מי ליוסוק  
 במריבה, אמון פלאם אמון פלאם הפיצר ופיצר אלא מלכ את  
 צמק וטרוק ואבא טרוק ואבא מריבה ומריבה בל יום אק דאפסר, וכאלר  
 כמרת בוצמק לאתר רואה ביוניק אק לאמרו רבומטן צ"ל לאסור אמר אבלאסנה  
 אלנה, כזר אלא מלכ אק לדיברו ומה ללמדת מכבר ולא מעו מחלבותיך ללמלו  
 א"יך חלילה. אמם צימקם וברו מקם בלב ולא מלאל ובכל פדכים ופיצרות ללמדת  
 ובקמת ופיצר ללא כל פנים מקבץ צימק למריבה מריבה בל יום ובזת  
 פארידא צל כל פנים אצף לירות קטנות. ומאליק רבין אק אצול ימים ולירות  
 מתק פבלבאל לא פבל אטרוק בריב ח"י נצח.

# משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

העיקר הוא אמונה, כי כל זמן שיש לו אמונה, בודאי ישוב אל השם יתברך באמת, ועל כן צריך האדם לחזק את עצמו על ידי זה בעצמו, דהיינו ע"י מה שהבעל דבר והס"א רוצה להפילו, ח"ו, מחמת שמכניס בלבו שפגם וקלקל כל כך עד שאי אפשר לו עוד לשוב ולתקן עברות ופגמים כאלו, בפרט כפי מה שיש אנשים שבאמת קלקלו הרבה מאד, כמו שהם יודעים בעצמם שעברו עברות רבות גדולות וחמורות ימים ושנים הרבה. ויש שכבר התחילו כמה פעמים בתשובה ובעבודת השם ואחר כך נפלו כמו שנפלו, ועל כן מכניס הבעל דבר בליבם בכל פעם שכבר אפס תקוותם לפי עוצם הפגמים האלה. אבל באמת בזה בעצמו יכול האדם להחיות ולחזק את עצמו, כי מאחר שיודע ומאמין עדיין, שעברה היא פגם גדול שעל ידה פוגמים בכל העולמות עליונים, אם כן יש לו אמונה עדיין, ומחמת כן בודאי יש לו תקווה בלי ספק, כי מאחר שהוא מאמין שיכולין לקלקל בודאי יכולין לתקן גם כן.

# חבילת מתנות למזמינים את הספר הגן הנעלם

• ספר חדש בהוצאת אור הגנוז בברסלב המתאר את דרך התשובה והחיפוש אחר נקודת הנשמה הפרטית והגן הנעלם הנמצא בכל אחד מאיתנו של, על פי התורות והמעשיות של רבינו הקדוש.  
 • חבילה של 50 חוברות דיסקים ומדבקות מתנה.



שיעורים להאזנה ולצפייה בתורות של רבי נחמן מברסלב עם הרב ברוך זרובבל מאור הגנוז בברסלב ניתן לשמוע בקו השיעורים - 03-7739866 או באתר - or-breslev.co.il  
 המעוניינים לקבל שיעור חיזוק שבועי שלחו מסרון לטל- 0544-525396



## תהילה

חברת תפילות מהודרת וצבעונית עם 15 תפילות מיוחדות לבת ישראל מבצע לזיכוי הרבים

0544525396  
039091753

## הגן עדן של רבי נתן

ונתתי לכם לב הוא קיצור לקוטי הלכות וכו' 300 רעיונות מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.  
 תאמין שיכולים לתקן מגוון נושאים העוסקים בדרכי התשובה והתיקון להגיע לשמחה פנימית ואמונה בספר בין 380 עמ'.  
 להזמנות: 03-9091753







## אוצר היראה שמחה

מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך בודאי ראוי לו לשמוח תמיד, כי בודאי אין שמחה בעולם כשמחה הזאת, כי באמת מה יתרון לו לאדם וימינו כצל עובר על כן העיקר הוא השמחה של המצוות והאמונה בחי העולמים אשר עושה עימנו חסדים בכל עת ורגע ועתיד לעשות עימנו נפלאות לעולמי עד ולנצח נצחים. ואי אפשר לתאר ולבאר עוצם השמחה הזאת כי היא לכל אחד כפי מה שמשער בליבו גדולת השם יתברך חסדו ואמיתו. על כן צריכים להתגבר מאוד בכל עת להמשיך שמחה על עצמו, והעיקר על ידי שישתכל על הסוף שהוא תכלית עולם הבא שאז יתהפך הכל לטובה, כי אפילו הפחות שבישראל והגרוע שבגרועים אין שיעור לכל הנעימות והטוב הנפלא שיזכה אז.

עיקר שורש השמחה הוא בלב בחינת "נתת שמחה בליבי" אך אף על פי כן עיקר התגלות וקיום השמחה הוא במחשבה ובדיבור, כי על ידי מחשבות טובות ודיבורים טובים של תורה והודאה של התמקדות בדברים הטובים ובנקודות הטובות שבכל אדם ובעצמו, על ידי זוכים לשמחה עצומה. ועל כן צריך האדם להרבות בדיבורי תודה והודאה על כל החסד אשר הגדיל השם לעשות עימו ועל ידי הדיבור יכנסו הדברים באוזניו ובלבו עד שתאיר בו השמחה בשלמות ויתבטל העצבות לגמרי, כי הדיבור יש לו כח גדול להיכנס בליבו כמו המים הנוקבים את האבן.

על ידי זה שליבו שלם עם השם יתברך ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך והכל לטובה אזי הוא בשמחה תמיד. ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם בבחינת "אל תירא מפחד פתאום" כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר קטן או גדול בלי רצונו יתברך ועל כן הוא שמח תמיד ואפילו אם לפעמים באים עליו ייסורים, חס ושלום, אף על פי כן מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד והכל לטובתו, אם להזכירו שישבו ממעשיו הרעים או למרק עוונותיו. ואם כן כל הייסורים חס ושלום, הם טובות גדולות ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים וכוונתו יתברך בודאי לטובה ובודאי ישוב השם וירחמנו ויטיב אחריתו. וכל בריאת העולם היה בשביל להגדיל השמחה דהינו להפוך את היגון והאנחה לשמחה שזה בחינת "ישמח השם במעשיו" כי העולם הזה רוב רובו כעס ומכאובות ואין אדם ששמח באמת בענייני העולם הזה, כי הכל הוא שמחות רגעיות על דברי טעות והבל. אך למעלה למעלה בעולמות העליונים שם עיקר השמחה בבחינת "עוז וחדוה במקומו", אבל השם יתברך רצה להיטיב ולהגדיל את השמחה ביותר שזה עיקר הטוב והתענוג האמיתי, על כן ברא את כל העולמות מראש ועד סוף, עד תחתית העולם השפל הזה, כדי שייכירו בכבודו יתברך ועל ידי שתעלה השמחה דווקא מהמקומות הרחוקים מעולם העשייה הגשמי ששם אחיזת היגון והאנחה, כי זה עיקר הגדלת השמחה ביותר כשמהפכין את היגון והאנחה גם כן לשמחה, ועל כן כשזוכים להכיר אותו יתברך בזה העולם, ולשמוח בו יתברך בזה העולם השפל והמגושם בבחינת "ישמח ישראל בעושייו" אזי השמחה גדולה מאוד מאוד גם אצלו יתברך בבחינת "ישמח השם במעשיו".

## הסוד שבן הרב מאיר שלמה

כול שאנחנו מבינים יותר ויותר ומגיעים להכרה ומפנימים את זה שאנחנו לא מבינים את הנהגת השם, ההתקוממות של האדם מכל מה שעובר עלינו תנטרל, ומתווספים לאדם כוחות להמשיך הלאה.

נכון, היה לי תוכניות כל כך מוצלחות, שבעזרתם הייתי מגיע להישגים נפלאים, היה לי מהלך שלם, שתחילה אני אעשה כך וכך וזה יביא אותי למצב כזה, שעל ידו אני אצליח להגיע לכך וכך וכך וכך התחלתי לפעול לפי התוכנית שלי. אך פתאום כל התוכניות השתבשו לי והגעתי למצבים שלא תכנתי בכלל להיות שם.

מה קורה כאן? היו לי תוכניות כל כך יפות, למה הכל התהפך? למה עוצרים אותי בשמים מעבודת השם? אולי לא רוצים אותי? אז אם לא רוצים אותי אולי כדאי לא להמשיך ולהשקיע יותר כוחות...

מחשבות כאלו מובילות להתקוממות, אבל אם האדם מבין כי אמנם "רבות מחשבות בלב איש" אבל בסופו של דבר "עצת השם היא תקום" משום "כי לא מחשבותי מחשבותיכם" האדם אינו יודע את כל החישוב של העבר שלו ושל כל הבריאה כולה וכל ההיסטוריה שלו בכל הגלגלים, ואין לו שום מושג מה השם יתברך מתכנן עבורו בהמשך החיים.

וכאשר האדם מאמין בכל זה, אז ממילא הוא כבר יבין כי כל החישובים וכל התכנונים של האדם, לא בהכרח מחייבים גם את הקב"ה לעשות כן. והעיקר, ללכת עם תמימות ואמונה בהשם יתברך שהכל מתנהג כרצונו ואנחנו לא מבינים כאלו כלום ואין לנו שום הסבר למה השם יתברך מוליך אותנו דווקא בצורה הזאת. אנחנו לא מחפשים להבין את מה שלא שייך להבין, אלא רק מאמינים שהכל לטובה ומשליכים את עצמנו עליו והוא יעשה איתנו כרצונו הטוב.

כאשר האדם מיישם את מה שהסברנו ומקבל עליו את הדין בהכנעה, בכך הוא ממתיק את הדינים מעליו וממשיך על עצמו ישועות חדשות וחסדים עצומים.

## אבן טובה עיונים בסיפורי מעשיות

בסיפור המעשה מאבדת בת מלך מספר לנו רבינו על המשנה למלכות שמוצא את הבת מלך במצב של הילא טוב' שהכל היה שם נאה ומתוקן והיו משוררים ומאכלים, אך אעפ"י כן אמרה לא הבת מלך שכאן זה הלא טוב. בסוף הסיפור לאחר חיפושים רבים של המשנה למלכות אומרת לו הבת מלך שהיא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות - שם תמצאני. מה הם שני המבצרים שמתאר לנו רבינו?

ובכן במעשה הזה רבינו מתאר לנו בעיקר את תהליך התשובה של האדם, שכאשר הוא היה מרוחק מהקדושה והיה מונח בתוך התאוות ורודף אחר גשמיות העולם הזה, היה בונה לעצמו מבצרים וביטחונות של ממון, כבוד, בתים וכו' שהכל שם היה נאה ומתוקן כביכול אבל בפנים הנשמה מרגישה לא טוב.

לאחר תהליך ארוך של תשובה, של עליות וירידות, מלחמות והתחזקויות ברצונות וכיסופים מגיע האדם אל הקדושה, כאן הוא חושב בעצם שסיים את דרכו והגיע אל התכלית, הוא מגיע אל הר של זהב ומבצר של מרגליות, ההר מסמל את עבודת השם כמו שנאמר 'מי יעלה בהר השם' הכל הולך לו כסדר, הוא עולה ומתעלה, הוא כבר נראה בחיצוניות עובד השם - ממש זהב, כמו כן המקום בו הוא נמצא נראה כמו מבצר של מרגליות - יש בתי כנסת מפוארים, קהילה מסודרת, רבנים, כוללים מסודרים. כמו כן הוא עוסק בתורה הקדושה ומוצא שם מרגליות, הוא ממש מרגיש שהגיע אל המנוחה והנחלה.

אבל דווקא כאן טמונה הסכנה הגדולה ביותר, הוא יכול לאבד את הדבר היקר ביותר שהיה לו, את הצימאון, את הרצונות והכיסופין, את המשך החיפוש, דווקא במחוזות הקדושה הביור הוא יותר קשה, כאן כביכול הגבולות ברורים, יודעים מה אסור ומה מותר, עד שהאדם יכול לחשוב שאין לו יותר מה לחפש והוא כבר מצא את האמת והתכלית. דווקא עכשיו הוא צריך להוציא את בת המלך, להמשיך בחיפוש כמו בתחילה, לא להפסיק, לגלות את הפנימיות שלו, כמו כן שהכל בגדר התורה והמצוות, אבל גם בתורה יש לימוד מעמיק יותר, יש את פנימיות התורה, את תורת הצדיקים, יש את ההתבודדות, צריך להרבות בתפילה ותחנונים וכמו כן יש את צדיק האמת שאותו צריך למצוא ולגלות כדי שיעזור לנו להגיע אל התיקון האמיתי ולמצוא את הבת מלך האבודה שהיא נקודת הנשמה שנמצאת בכל אחד מאיתנו.



אם אתה מרגיש שהחיים לא מחייכים אליך! נשמה, אולי תתחיל אתה לחייך אליהם...

אימא של יוסי ביקשה ממנו שילך למכולת לקנות שתי צנצנות דבש.

עמיר הלך וקנה, ובדרך נפלה לו צנצנת אחת.

הוא חזר רק עם צנצנת אחת ואמו שאלה: למה באתה רק עם צנצנת אחת?

עמיר: כי אחת נפלה לי בדרך. אמו: ואיך נפלה לך צנצנת?

עמיר: "ככה" וזרק את צנצנת הדבש השנייה.



### המימד הנוסף

מדריך למודעות עצמית, חשיבה חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור ושמחת חיים - כולל הדרכה מעשית.

להזמנות - 03-9094753

למוסד ח"פ הסדנאות של הרב יוסף ביטון שליט"א

להזמנות שיעורים וסדנאות 0544-525396

### מחיר הדכים

רוצים לארגן אצלכם שיעור שבועי בליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב ובאזור המרכז בלבד? או לקבל חבילת עלונים להפצה בתרומה סמלית

050-4177556