

אור הגנוז

ברסלב

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם.
רבי נחמן מברסלב זיע"א

גליין 265

מתחזקות

אין חכמה ואין עיצה כי אם לברוח לצדיק האמת, זקן שבזקנים, סבא דסבין, בחיר מבחירי צדיקיא, שבעוצם גדולתו ומראות כוחו יכול לתקן הכל, אפילו נפשות פגומות ומקולקלות כל כך שאי אפשר להם להתקן בשום פנים. אבל העיקר שצריכין לשר מניעות הרבה קודם שזוכין להתקרב לזה הצדיק, כי המניעות רבות ועצומות בלי שער, ובעיקר מניעות המוח, שאינם מאמינים בגדולת חסדי השם ובגדולת הצדיק האמיתי הממשיך חסדים נפלאים וחדשים עד שכל מי שחפץ לקבלם יכול לזכות על ידו ולהתקן.

רבי ישראל דב אדסר

מתחזקות

החיים שלנו משופעים בעלויות ומורדות, לפעמים השמיים מאירים לנו ואנו מרגישים את חדוות החיים, ולפעמים החושך מכסה אותנו ואין אנו רואים שום מוצא ותקווה, מלחמות ומאבקים של קודש וחול מתערבים בנו ולא נותנים לנו מנוחה ואנו שואלים מדוע ולמה.

עיקר הסיבה לתהליך זה הוא סוד ההתחדשות, הבריאה כולה סובבת במחזוריות, יום ולילה, קיץ וחורף, חום וקור, כך גם האדם, סובב ועובר תהליכים של מחזוריות, פעם למעלה, פעם למטה, ימים של אור ושמחה, וזמנים של חושך וירידה.

והכל כדי שלא יזדקן האדם במעשיו, שלא יתרגל למצב שבו הוא נמצא, שלא יפסיק להנות מהדברים שהורגל בהם, שלא יקבל כמובן מאליו שאת המצב בו הוא נמצא. אלא תמיד ישאף ויתחדש, תמיד יזכה להגיע למדרגות נעלות יותר, לצורת הסתכלות חדשה על החיים, למימוש עצמי גבוה יותר, וללימוד חדש על תכלית החיים.

חודש טוב ומבורך



יצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
www.orphaganuz.co.il
נא לשמור על קדושת הגיליון

ירידה תכלית העלייה רבי נתן - ליקוטי הלכות

יכול לסבול לצפות עדיין להשם יתברך בשפלות וירידות כאלה, כי היה מרוצה לעבוד את השם אם היה זוכה להיות צדיק וחסיד גדול במעלה, אבל כשרואה שאינו זוכה לזה והוא רחוק כל כך ומונח בשפלות כזה, שוב אינו רוצה כלל ח"ו ומבקש תואנה לפרוש ח"ו מאחרי המקום לגמרי.

אבל מי שרוצה לחוס על חייו האמיתיים באמת, הוא מרוצה לעבוד את השם יתברך בכל מה שיוכל אפילו אם ח"ו לא יזכה לשום מעלה, רק שיקלו מעליו מעט עונשי הגיהנם או שיזכה לאיזה נקודה טובה בעלמא וכמו שפ"א שמעתי מרבינו ז"ל שאמר לעניין כזה "ומה יהיה אם לא יהיה לי עולם הבא, מה לעשות ואם יגיע לי גם הגינם" והגביה ידיו כאומר שצריך האדם להתרצות על הכל, כי בוודאי לא יעשה השם יתברך עוולה נגדו ח"ו כי צדיק וישר הוא.

ומי שמחזק את עצמו תמיד כנ"ל, הוא בא ע"י הירידה לשפלות אמיתי ומתקרב יותר להשם יתברך ובטוח בחסדי השם וטובו שיתהפך הכל לטובה בכך וזכות הצדיקים האמיתיים, שיש להם כח להפוך הכל לטובה, ואזי זוכה לשמחה גדולה תמיד ומתקרב להשם יתברך יותר בבחינת "ירידה תכלית העלייה" כי השם יתברך שוכן את דכה.

וזהו בחינת "כי עמך הסליחה למען תורא" שמחמת שבטוחים בהשם יתברך סולח ומוחל, ע"י זה דווקא זוכין ליראה טובה לשוב להשם יתברך. כי מי שאינו מחזק את עצמו בזה, אינו יכול לזכות ליראה, כי כשבא עליו איזה יראה נמשך אל העצבות ח"ו ונופל ע"י זה יותר. אבל ע"י שיודעין כי עמך הסליחה ובטוחין בחסדו תמיד שהכל יוכל להתתקן ולהתהפך לזכויות, ע"י זה זוכין ליראה בחינת למען תורא, כי מקבלין היראה לטובה וכנ"ל.

וזה "קוויית השם קוונה נפשי ולדברו הוחלתי" ופרש"י קיווי אחר קיווי, הינו כנ"ל, שצריכין לקוות ולצפות להשם תמיד, בקיווי אחר קיווי בלי שיעור וכמו שמדבר בזה אה"כ "ולדברו הוחלתי נפשי להשם משומרים לבוקר, שומרים לבוקר יחל ישראל אל השם כי עם השם החסד והרבה עמו פדות" כי יש עימו יתברך כמה מיני פדות שבוודאי יפדה אותנו מכל עוונותינו והוא יפדה את ישראל וכו', רק שצריכין לקוות ולשמור ולצפות קיווי אחר קיווי עד ישקיף וירא השם משמים.

אורח חיים ג- הלכות פסח ט'

כי זה כלל גדול, כי ישרים דרכי השם צדיקים ילכו במ פושעים יכשלו במ וכשארז"ל "זכה נעשה לו סם חיים לא זכה וכו'" וכל הדברים שהשם יתברך שולח על האדם, הן טוב והן להיפך כל כוונתו יתברך תמיד לטובה רק שהאדם הוא במשקל וניסיון תמיד. וע"כ אפילו שהשם יתברך שולח יסורים על האדם ח"ו או שרואה יסורים ועונשים של אחרים וכל כוונתו יתברך כדי שיתעורר לשוב אליו.

אבל בזה העולם יש להאדם בחירה תמיד, עד שלפעמים מתגבר עליו הבעל דבר במרה שחורה ועצבות עד שנופל יותר ע"י זה. וע"כ צריכין להתגבר תמיד בכל עת שבאה עליו איזה יראה, שתהיה לטובה, שיהיה נזהר מאוד שתיכף כשהמחשבות רוצים להחליש דעתו ולהגביר עליו העצבות ולהפילו ח"ו ע"י זה, שיתגבר כנגדם ויחזק א"ע בכל דרכי ההתחזקות המבוארים בדברינו ואז תהיה היראה לטובה שיזכה לתשובה ע"י זה ויכול לבוא לשמחה גדולה ע"י היראה, אפילו ע"י יראת העונש אעפ"י שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים ר"ל, אעפ"י לא יפול בדעתו ע"י זה כלל רק יבוא ע"י זה לענווה באמת, שהיא בחינת שמחה בבחינת "ישמעו ענווים וישמחו" כי קרוב השם לנשברי לב והוא שוכן את דכא ותיכף כשבא לשפלות אמיתי, השם יתברך שוכן עמו ומנחם ומשמח אותו בכל מיני שמחות ונחמות, כי במקומו יתברך עוז וחדוה תמיד כ"ש "עוז וחדוה במקומו".

כי עיקר הנפילה ע"י גדלות שמחמת גסותו נדמה לו שכבר היה יגע בעבודת השם וכשרואה אה"כ גדול ריחוקו עדיין מהשם יתברך נופל בדעתו מאוד. כי נדמה שהוא מתייגע בחינם ח"ו וע"י זה נופל לגמרי ח"ו. אבל מי שחפץ באמת, יודע שפלותו באמת וגדולת הבורא יתברך עד שכדאי אצלו כל היגיעות והעבודות שבעולם בשביל נקודה אחת של התנוצצות אלוקות אחד ומשמח בכל נקודה ונקודה שמוצא בעצמו מקדושת ישראל בפרט מה שזכה שלא עשני גוי, ואדרבא כל מה שרואה ריחוקו יותר בא לשמחה יותר, מחמת שבא לשפלות וענווה יותר.

וזה בחינת ירידה תכלית העלייה, שע"י הירידה בא לשפלות אמיתי, כי לא הניח להפיל את עצמו ע"י הירידה ח"ו שבא מחמת גסות, שאינו

הפחות שבאנשי אני מליך אותו בדרך של צדיק גדול!



בהירות הדרך

ברוך זהובל

שאלה- אני רוצה להתחזק בהתבודדות, אך לצערי אני גר בעיר ואין כאן מקום שלא מגיעים לשם בני אדם, כך שאינני יכול להתבודד כמו שרבינו רצה. מה עלי לעשות?

תשובה- רבינו גילה לנו נפלאות על התקרבות אליו יתברך ואמר שעיקר השער והפתח להיכנס אל הקב"ה הוא הדיבור, היינו שאדם צריך להרגיל את עצמו לדבר אל הקב"ה כאשר ידבר איש אל רעהו, ואמר "התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל" דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת.

ותפילה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בה, והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד מאוד, והיא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך, כי זאת עצה כללית שכולל הכל. ואפילו אם לפעמים נסתמים דבריו ואינו יכול לפתוח פיו ולדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאוד, דהיינו ההכנה שהוא עומד ומוכן לפניו יתברך וחפץ ומשתוקק לדבר.

אבל לזכות לזה צריכים אמונה פשוטה בו יתברך, לדעת שהקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, והכל לכל אלוקות גמור הוא. ובאמת, אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלא כל הארץ כבודו והקב"ה עומד בשעת תפילה, ושומע תפילה, בודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול.

היוצא מכל זה שהעיקר תלוי באמונה של האדם, אם הוא מאמין שאין שום מציאות בלעדיו יתברך ומלוא כל הארץ כבודו, אזי איפה שרק יהיה הוא יכול לדבר אל הקב"ה כאשר ידבר איש אל רעהו ולספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בגשמיים וברוחניות גם יחד אשר אין למעלה מזה. ובודאי שלכתחילה עדיף ללכת למקום שאין שם בני אדם ביער ובשדה ולדבר ולצעוק אליו יתברך, אך במידה ואין אפשרות, אז כל מקום אחר הוא מקום טוב, אם זה בחדר או ברכב או במקום צדדי שלא עוברים בו אנשים, העיקר שיתבודד בינו לבין קונו.

אומר רבי נחמן בספר שיחות הר"ן "שאסור לו לאדם להתעקש על שום דבר בתפילותיו, שיעשו לו מן השמיים בדווקא כפי מה שהוא מבקש". ועוד הוא מוסיף בספר ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קע"ז: "כשזוכה האדם ומביא עצמו למדרגה רוחנית שאין הוא רוצה כלל רצון עצמי, רק כל רצונו- שיתמלא רצון הבורא יתברך שמו, הרי בכך הוא ממליך עליו בשלמות את מלכותו של בורא ומנהיג היקום" נמצא שעיקר המעלה והתכלית של האדם שייבטל רצונו מפני רצון השם יתברך ויבטל את כל מה שהשם יתברך מתנהג עימו ומנהיג אותו.

אך לעומת זאת כותב רבי נתן בליקוטי הלכות בכמה מקומות: "שצריך דווקא להיות עקשן גדול מאוד, במיוחד בעניין התפילה, כמו גם בכל העניינים של עבודת הבורא, לא לוותר על הרצון העצמי ולא להרים ידיים, גם כאשר עובר זמן וזמנים הרבה ועדין לא נושע האדם במילוי רצונותיו". וביתר שאת באים הדברים לידי ביטוי בדברי רבי נחמן עצמו בספרו חיי מוהר"ן: "ענה ואמר: אין אתם רשאים לוותר להשם יתברך!". ולכאורה הדברים סותרים זה את זה, האם האדם צריך לבטל את רצונו מפני רצון השם יתברך ולקבל את כל מה שעובר עליו בהכנעה ובשמחה או שלחיפץ, הוא צריך להרבות בתפילות וריצויים שהשם יתברך יושיע אותו ויגשים את רצונותיו?

אלא שאת הדברים מיישב הרב לוי יצחק בנדר ואילו דבריו: "עניין זה שאסור לו לאדם להתעקש, הכוונה היא רק כאשר האדם מחליט שרצונו, שמן השמיים יעשו לו את בקשתו- עכשיו! כאן ומיד, בלי שום התמהמהות! וזה למעשה עניין דחיקת השעה, שעל זה נאמר "כל הדוחק את השעה השעה דוחקתו" שיכול לגרום לתהליך הפוך שלא יתמלא חלילה רצונו וישועתו תתרחק, וכמו כן מוסיף הרב קרמר "הניסוח של התפילות אסור להם אף פעם להיות על גבול העקשנות, כאילו שהבורא יתברך חייב לעשות לי את בקשתי, רק הכל צריך להיות בהכנעה ושיברון לב, כי לפי זכויותי לא מגיע לי כלום וכל כוחי בהתעקשותי בתפילותי ותחנונותי הוא אך ורק על סמך רחמי המרובים וחסדיו הגדולים".

נמצא, שבודאי עלי להכניע עצמי בפני הבורא יתברך ולקבל את כל מה שעובר עלי באהבה, כי זהו רצון השם יתברך ובודאי הכל לטובה, אבל מצד שני, הקב"ה רוצה וחפץ בתפילותי ויש לו נחת רוח גדול מאוד שהאדם מתחזק ברצון ומפציר ומתפלל, ואם כך הרי שזה גם רצונו ועל כן עלי לעשות כל אשר בכוחי, להפציר ולהתחנן שהשם יתברך יעשה גם את רצוני ויביא לי את השעה ואין זה סתירה כי בעזרת תפילותי הקב"ה יכול לשנות את רצונו ולהגשים את רצונותי.

הדרך הישירה ביותר לדבקות בהשם היא באמצעות גנינה וזימרה בקדושה

אמר רבינו, אפילו שנופלים מאוד ח"ו, אסור ליאש עצמו! כי תשובה גבוה למעלה מן התורה כי אם יזכה יהיו נעשין מעוונותיו עניין אחר לגמרי (שיחות הר"ן ג')

דיבורי אמונה רבי לוי יצחק בנדר

"כשמגיעה אליך קריאה, הקשב אליה, יש כמה ציורים ואופנים שונים של קריאה וכלולים בהם עניינים רבים. מן השמים מרמזים לאדם וקוראים לו לסור הנה, להתקרב אל הקב"ה בכל מיני רמזים, לכל אחד באופן אישי השייך לו, אך כל הצרה היא שאין מקשיב- אינו מתבונן ברמזים להתקרב על ידם להשם יתברך.

ומבואר בספרים הקדושים, שלעתיד לבוא יראו לכל אדם כמה רמזים רימזו לו מן השמים, הכל כדי שישוב בתשובה ויתקרב להשם יתברך ולצדיקים האמתיים, אך הוא לא שם לב אל אותם רמזים. אמנם לעיתים אינם נראים רמזים בכלל, אלא כתופעות מקריות וחולפות, אך כאשר מתבוננים ומתכוננים לכך, אפשר למצוא רמזים הרבה על כל צעד ושעל, להתקרב על ידם להשם יתברך.

רבינו כותב בתורה נ"ד שהקב"ה כביכול מצמצם עצמו מתחילת המחשבה עד העולם הגשמי, כדי לעורר ולרמז רמזים לכל אחד ואחד, במחשבה דיבור ומעשה, לקרב אותו אליו.

ידוע שמוהר"ת פנה פעם ושאל את רבינו: "זה שהעולם רחוקים מכם, זה לא קשה לי, הקושיא היא, מדוע אני כן זכיתי להתקרב אליכם...?" רבינו השיב: "גם זה אינו קשה...".

כלומר, כך הקב"ה מנהיג את עולמו... הקב"ה קורא ואין יודעים מדוע. היעלה על דעתך כי זה שאתה מקורב לרבינו, ודווקא אתה זכית לדעת ממנו, הוא משום שאתה גדול ונעלה יותר, או שאתה יחסן יותר? לא דווקא! כי הנה אנתנו רואים בעולם אנשי מעלה גדולים, ואף על פי כן הם רחוקים מרבינו, ומדוע? זאת אין אנו יודעים... אלא מאי?

זה קיבל קריאה מלמעלה ובא, וזה, או שלא קיבל קריאה עדיין, או שלא נענה לקריאה... ולכן, כאשר מתעורר אצל האדם הרהור תשובה, אסור לו לחשוב 'מדוע דווקא אני' האם בגלל שאני יהודי יפה ומשובח, לא ולא, לא מנייה ולא מתקיה! אין זה אלא חשבונות שמים של תמידים השם, שאנו קרוצי חומר בשר ודם איננו יודעים על מה ולמה. אבל זה ברור, כאשר קוראים, צריך לבוא מיד!

הפאר והחן והיופי של כל העולם!

"כי יש צדיק, שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו, וכשזה היופי והפאר נתגלה בעולם, אזי נפתחין העיניים של העולם, שכל מי שנכלל בזה החן האמת של זה הצדיק, דהיינו שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחין עיניו ויכול לראות כיצד הוא אוהו בכל המידות וגם יכול לראות ולהסתכל בגדולת השם. וכשנתגדל שם הצדיק, נתגדל שמו יתברך וכל מה שנתגדל יותר שם הצדיק, נתגדל יותר שמו יתברך, כי בתוך זה השם של הצדיק האמת מלוכש ומשותף שמו יתברך". (ליקוטי מוהר"ן, תניינא-סד)

הצדקה והמצווה הגדולים בעולם... לפרסם את הצדיק יסוד עולם!

פארוניניס אפרסם ולרסס את מרת רבינו בקדוש, צדיק באמת ולקבא ספיס בחופס חיבת אלוניס ל' אור הפאנוס ברסלב' בדואר: 03-9091753 / 0544-525396



- שלוחה 1- שיעורים ב'ליקוטי הלכות' של רבי נתן
- שלוחה 2- שיעורים כלליים בדרך ובתורות של רבינו
- שלוחה 3- שיעורים בסיפורי מעשיות של רבי נחמן
- שלוחה 9- שיעורים ברסלב בשידור חי

מקושרים
03-77-398-66
קו השיעורים אור הגנוז ברסלב



שירת האלילים

1 שנים זמנים בחיים בהם אנו מרגישים שכבר מיצינו הכל, עייפנו ממאורעות החיים והמטלות הרבות הכרוכים על צווארנו, השיגרה המשמימה גם היא נותנת בנו את אותותיה ואנו כמי שמחפשים מרווח לנפשנו הצמאה והדוויה. פתאום אנו רוצים לפרוס כנפיים ולעוף, להגיע אל מקום שבו הנפש תוכל להרגיש את מנוחת הרוח, תוכל להיטען באנרגיות חדשות באור מלטף ומרפא, אך המציאות העכורה מכבידה עלינו ואינה נותנת לנו להתרומם. כאשר היינו צעירים, בכל פעם שהתחלנו משהו חדש, חשבנו שהנה אנו מגיעים אל היעד המיוחד, עוד קצת מאמץ, עוד טיפה של סבלנות ואולי עוד קצת כסף והאושר הגדול, השלווה והנחת כבר יגיעו מאליהם. אך עם הזמן למדנו שהמרדף אינו פוסק והנפש לא תימלא ונטל החיים רק הולך וגובר. האדם כמהה לשינוי, להתחדשות, למשהו שיחזיר לו את רעננות החיים, את הרגש שהלך וכווה עם השנים. האם יש תקווה?

ובכן יש ויש, ישנו סוד נפלא שאיתו יוכל האדם לשנות את כל מהותו ולחיות בכל פעם חיים חדשים לגמרי- סוד ההתחדשות.

הבורא יתברך, מחדש בכל רגע את כל הבריאה כולה, אם יפסיק הבורא להשפיע חיות בבריאה הרי שהכל יחזור לאין ולאפס ועל זה נאמר "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית". כאשר יגיע האדם להכרה זאת ויבין שגם אותו הקב"ה מחייה ומהווה בכל רגע נתון, הרי שאז יוכל להסיר מעליו את נטל הדאגות והזיכרונות

זהו השלב הראשון, בשלב השני עלינו להתמקד ולחיות את ההווה, כלומר להתרכז, להתמקד ולחשוב רק על העניין בו אנו עוסקים בו עכשיו, לא להתפזר במחשבותינו לכל עבר, לפעמים גם מותר לקחת פסק זמן, לנוח, לחשוב, להיות עם עצמנו. אחת הרעות החולות הפוקדות את העולם היא פיזור הדעת, האדם אף פעם לא מונח במחשבתו במקום אחד, במקום שהוא נמצא, וידוע שבמקום שהאדם חושב שם כל האדם, הרי שהאדם נמצא בכל רגע נתון במקום אחר, דבר המעייף ומחליש ביותר את הנפש.

והחשוב מהכל הוא האמונה שבעזרת השם יכולים לצאת מכל מצב, יכולים לשנות כל עניין, אסור לאבד את התקווה, רבים אינם מאמינים שיוכלו להתחדש ולחיות שינוי מרענן בחייהם. על האדם להאמין בעצמו, שבכח הרצון החזק שלו, בכח התפילות וההתחברות לבורא, הוא יכול לשנות את הטבע וכל שכן לשנות את עצמו. בכל רגע נתון אנחנו ברייה חדשה ואם כן בכל רגע אנו יכולים לשנות את המציאות שלנו ושל כל העולם הסובב אותנו. עלינו לקבל את ההחלטה, לא לוותר, להתחיל בכל פעם התחלה חדשה אפילו אם עשינו כך אלפים של פעמים, עצם זה שאנו אוזרים כוחות בכל פעם מחדש ועובדים על עצמנו, זה כבר מחדש את הנפש ונותן בה כוחות. והעיקר הוא כמובן להתחבר אל מקור החידושים וההתחדשויות שהוא הבורא יתברך ותורתו הקדושה, זהו המקור מים חיים והמעין הנובע המרווח את הנפש ומשפיע בה את אור החיים.

לפעמים קורה ועוברות על האדם תקופות ארוכות, אפילו של שנים, בהם האדם נמצא בהסתרה גדולה והוא לא רואה שום הישגים ואז לאחר שנים שהאדם מתחזק באמונה וממתין בסבלנות, פתאום בבת אחת נפתחים השערים והכל פורץ. האנשים מסביב תמהים ולא מבינים, איך הוא זכה? איפה זה התחבא כל הזמן?

ועל כך אמר רבי נחמן משל נפלא מאוד: "ודע שיש אילן, שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל מאה שנים, והוא נמצא בפרדסים של השרים, וקורים אותם בלשונם מאה שנים, ומסתמא כשגדל מאה שנים, בוודאי עובר עליו מה שעובר, ואחר כך בסוף המאה שנים, הוא יורה בקול גדול כמו קני שרפה, שקורין אורמטא (תותח) והבן הנמשל היטב" (ליקוטי מוהר"ן-תניינא, מ"ח).

האמת היא, שגם אם במשך כל השנים לא ראו כלום, אבל באותם שנים של אמונה תמימה וסבלנות, הישועה כל הזמן גדלה וצמחה, מתחת לפני השטח התבשלה הישועה. ואז בבוא זמן הישועה, בבת אחת היא הופיע בשלמותה, ואז בבת אחת האדם זוכה למה שהוא התפלל וציפה כל הימים והשנים. "לפעמים אין השם יתברך נותן צרכי ישועתו תיכף, עד שירבה בתפילה על זה, כי השם יתברך מתאוה לתפילתו של ישראל... ולפעמים מטעם אחר" (ליקוטי הלכות- חושן ומשפט- נזיקין ה').

כלומר, לפעמים הסיבה שהישועה מתעכבת, כי עדיין חסרים עוד תפילות בשביל אותה הישועה שהאדם רוצה לקבל. ומפורסמים דברי רבי נתן מברסלב זיע"א: "היכן שאני רואה חיסרון, אני יודע שלא התפללו מספיק או שלא התפללו בכלל". לפעמים הישועה לא מגיעה כי עדיין חסרים תפילות, לפעמים חסרה מאיתנו רק עוד תפילה אחת ולפעמים הרבה יותר מתפילה אחת, כלומר, כאשר יחליטו בשמים שהגיע השעה שבה יש לתת לאדם את הישועה שלו, היא כבר תהיה הרבה יותר יפה ומושלמת לפי צרכיו, והאדם יוכל לקבל אותה בנחת ובשלווה בזכות הכלים והתפילות שהכין.

אבן טובה עיונים בסיפורי מעשיות

רבינו פותח את המעשה מימלך עניו' כך "מעשה במלך אחד והיה לו חכם. אמר המלך לחכם: באשר שיש מלך שחותר עצמו שהוא גיבור גדול ואיש אמת וענו. והנה גיבור אני יודע שהוא גיבור, אך מה שחותר עצמו איש אמת ועניו, זה איני יודע ואני רוצה שתביא אלי דמות ודיוקן של המלך.

המלך הראשון המתואר בסיפור הוא מידת המלכות של זה העולם בכלליות והנשמה של כל אחד מאיתנו בפרטיות שתפקידה למלוך על האדם ולהביא אותו אל יעדו. ובכן הנשמה אמרת לחכמה שהיא הכלי שרת שלה ללכת ולחפש את המלך ולהכיר אותו. הגבורה של המלך, שהוא כמובן מלכו של עולם, השם יתברך, ידועה לעיני כל, כי הרי בזה העולם כל אחד שעיניו של לו, יכול להביט ולראות את כוחו וגבורתו של השם יתברך, אשר השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך והמציאות כולה זועקת וצועקת על גדולתו ורוממותו של השם יתברך.

אבל את העניין הזה של גדולת השם יתברך וכוחו וגבורתו, זה גם אפשר לראות ולדעת בעולמות העליונים במידה גדולה לעין ערוך, ואם כך לשם מה נברא זה העולם, אם זו הסיבה העיקרית לבריאתו?

אלא שהסיבה העיקרית לבריאת העולם הזה שרובו רע ורובו מלא שקרים זה לגלות את חותמו האמיתי של השם יתברך שהוא אמת, כמו שנאמר "אמת מארץ תצמח" וכמו כן לגלות את מידת הענווה שלו, שהשם יתברך מניח עליונים ותחתונים ובא לשכון איתנו שוכני עפר וקרוצי' חומר, כמו שנאמר "השוכן איתם בתוך טומאתם".

עיקר הגילוי של האמת והענווה של השם יתברך נעשים דווקא בזה העולם, שהוא מאריך אפו, מרבה לסלוח, מוכן לסבול את כל הבזיונות של כל אלו המורדים בו ויורד איתנו גם למקומות הנמוכים והשפלים ביותר. ועל כן עיקר העבודה שלנו זה להכיר את מלכו של עולם ואת מידת האמת והענווה שלו. עבודה זאת נעשית בעיקר ע"י התבוננות פנימית של האדם, שהוא מכיר בזה שהשם יתברך שוכן בתוכו, כשהוא מכיר בכל החסדים והרחמים שהשם יתברך מרעיף עליו ומתנהג איתו, על כן רק בזה העולם אנחנו יכולים להכיר במידת הענווה הגדולה של השם יתברך כמו שנאמר "במקום גדולתו שם אתה מוצה ענוותנותו".



אם מתגברים עליך הקשיים והמניעות! תחזיק מעמד צדיק, אתה בכיוון הנכון...

תימני בא למיליונר אחד ומבקש למכור לו מצית מזהב 52 מיליון דולר. "השתגענת???" צוחק העשיר "5 מיליון בשביל מצית?". התימני לוחץ על המצית ובאותו רגע יוצא שדון ואומר "כן אדוני מה רצונך?" "הבא לי תה" תוך שנייה כוס התה מונחת על השולחן. המיליונר ההמום מתפעל ורושם צ'ק על סך 5 מיליון וקונה את המצית. לוחץ עליה ואומר לשדון "אני רוצה שתחזיר לי את 5 מיליון ועוד יכטה ומטוס ומלון פרטי" "מצטער" משיב השדון "אני יודע לעשות רק תה או קפה עם חווייג'..."



המימד הנוסף
מדריך למודעות עצמית, חשיבה חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור ושמחת חיים- כולל הדרכה מעשית.
להזמנות - 03-9091753
למוסד ע"פ הסגלות של הרב יוסף ביטון שליט"א
להזמנות ישוערים וסדנאות 0544-525396

מחיי הרבים

רוצים לארגן אצלכם שיעור שבועי ב'ליקוטי הלכות' של רבי נתן מברסלב ובאיזור המרכז (בבד) או לקבל חבילת עלונים להפצה בתרומה סמלית

050-4177556

ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע, וע"י זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, ע"י זה מעלה אותו באמת לכף זכות, ויוכל להשיבו בתשובה. וזה בחינת: "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש למצוא בו מעט טוב, ששם אינו רשע. וזהו: ועוד מעט ואין רשע- שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב, שיש בו עדיין, ששם אינו רשע, כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו, וע"י זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, ע"י זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות עד שישוב בתשובה ע"י זה. (תורה רפ"ב)



סיפור צדיקים

מסופר על יהודי תלמיד חכם חסיד, שבכל מקום בעולם שיש יהודי וגר בין גויים, כשהוא נפטר, הוא טס אליו כדי להביאו לקבור אותו בקבר ישראל.

יום אחד הוא מקבל טלפון מבגליה על יהודי שנפטר שם והיה שומר על אורח חיים כשר, אבל הבנים שלו, אין להם לא דין ולא דין כמו גויים ממש וביקשו מאותו חסיד לקחת את היוזמה ולקבור אותו בקבר ישראל. בהלוויה היו הרבה אנשים מהמשפחה שנראים כמו גויים, עובר זמן ולא הבינו למה לא מתחילים. עד שאחד מהאנשים כבן שישים, שזה היה בנו, אמר להם שמחכים לרב גדול מישראל.

המונית הגיע, ירד ממנה הרב עם פיאות ארוכות, כולם הסתכלו עליו בצורה מוזרה, מה הקשר. הרב התחיל את ההלוויה וקוברים את האדם. אותו רב חסיד מישראל שם לב, שכל זמן ההלוויה והקבורה אדם אחד מבוגר מסתכל עליו ולא מפסיק. הרב החסיד ניגש אליו ושאל אותו אם יש לו משהו להגיד? שאל אותו המבוגר (הבן של הנפטר) אתה שייך לחסידות של תולדות אהרן. אמר לו כן. התחנן לפניו המבוגר, אני מבקש ממך בכל לשון תעשה אצלי שבת. הרב לא הסכים ואמר לו ששבת הוא עושה רק בבית ולא יותר. אבל המבוגר לא ויתר ישב על הרצפה והתחיל לבכות ואמר שיתן לו את כל ההון שבעולם אם יעשה אצלו שבת, יהיה לך חדר לבד משלך, אוכל כשר הכל מהדרין. הרב התחיל לחשוב, אולי יש כאן פיקוח נפש שהוא ככה מתחנן ומסדר לי את כל האמצעים לשבת. הרב החסיד התקשר לאשתו ואמר לה שהוא צריך להישאר גם שבת, שיש כאן מקרה חריג.

ערב שבת אחרי התפילה כשהגיעו הביתה, הוא רואה מלא אנשים מהמשפחה מגיעים, המצב רוח שלו עוד יותר ירד, למה נשאר כאן בכלל, כולם יושבים וסועדים ומדברים דבר הבל. איך שהרב סיים את ברכת המוציא, דפק בעל הבית על השולחן והשתק את כולם וביקש מהרב החסיד לשוור איתו את "יהיבון עולם", שלתולדות אהרן שיהיה ניגון שכל מי שיהיה שומע אותו היה מתרגש עד דמעות ועושה הרהורי תשובה. התחיל הרב לשוור, סוגר את העיניים, בעל הבית התחיל לזמזמם איתו את השיר ויורדים לו דמעות. כל המסובים הסתכלו עליהם כשני אנשים מוזרים, נגמר השיר חוזרים שוב כך כמה פעמים עד חצות לילה ובעל הבית בוכה תוך כדי שירה.

אמר לו הרבי כשסיימו את הסעודה, למה ניגנו את השיר הזה הרבה פעמים? אמר לו בעל הבית בוא אספר לך מי אני. אבא שלי היה סוחר גדול, תמיד הייתי מתלווה אליו כשהיינו בירושלים, הייתי לומד גמרא ואז היינו הולכים לטיש אצל האדמו"ר והוא היה שר את השיר הזה. הייתי עם בגדים לא כמו של כולם ולמרות זאת הייתי נמצא שם בטיש ועומד ומקשיב לשיר ובוכה וזה היה מחזק אותי לשמור שבת ולהתחזק, אבל כל פעם שהייתי מגיע בין הגויים הייתי חוזר לסורי. כך הייתי מתחזק ושוב פעם יורד מתחזק מלשמוע את הרבי ושוב לאחר זמן יורד ביראת שמים. עד שמור אבי נפטר וכבר לא היה לי עם מי ללכת והפסקתי מלהגיע לאדמו"ר. השיר הזה כבר נישכח ממני וחיתתי לרגע לחזור ולזכור אותו, עד שבהלוויה ראיתי אותו שאתה לבוש בבגדים כמו אותם חסידים בטיש והתחננתי לפניך שתישאר שבת, כדי לשמוע אותו ולהתחזק. כך בסייעתא דשמיא חזר לקדמותו והתחזק ביראת שמים ושמירת השבת.

אליהם אתרופה

רבי נתן

קנה בני מאליך תבין איך הכל אחד, מה שנאלץ
 איתך כל יום, ומה שנאלץ כל היום, הכל אדוק
 ומקושר זה בזה. ונפלאותיו ומחלבותיו יתברך וצוקו מאוד
 מאוד, אם אמנם צרות רבות סבבנו ורודפים אותנו מכל צד, אם לא
 צדי, זה בצדנו ונמתנו בצוננו, כי מאחר של אחד ואף לרבים אליו כל היום
 תבואות כאלו "תבוא אל תבוא קורא" מה גדלו חסדי הלא אלר הצלנו מאריות
 ורודפים אחר תבואות וילדים פוסים וברוחים כל היום אפלא יתברך ואתו
 וצדיקי האמת כל יום אנו צריכים אלמנו זה הדיבור מאוד, אלמנו אלמנו
 פנודפים ולא מן הרודפים, ואם קלבר אנו אצבור כל זאת מה אצלנו, הכל אלוהי,
 כי צוננו מנינו ואלו אלו ואנו צריכים אקבל הכל אכסרת צונו ולמחילת חטא, כי
 בודאי אין אנו כדאים אלהקרה אלו כזה.

משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

אפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר על כל התורה כולה אלפים פעמים, רחמנא לצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל וצריך להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בעבודת השם. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים, אדרבא זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאוד מתקרבים אליו יתברך ומתחזקים באמונה ומודים ומשבחים אותו יתברך על חסדיו המרובים שבכל יום עימנו ועל נפלאותיו שבכל עת, ועיקר בריאת שמים וארץ היה רק בשביל זה, שיתחיל האדם בכל פעם מראשית, כאילו נולד היום.

והעיקר בכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, יהיה חזק מאוד לבלי להניח להפיל את עצמו בשום אופן, וגם משם יקרא ויצעק אל השם בכלות הנפש, כי כל זמן שהאדם אינו מייאש את עצמו ומתחזק להתחיל בכל פעם מחדש, הוא מנצח תמיד.

בסד

תהילה

חוברת תפילות מהודרת וצבעונית עם 15 תפילות מיוחדות לבת ישראל מבצע לזיכוי הרבים

3.00 ₪

0544525396
039091753

בסד

הגן עדן של רבי נתן

ונתתי לכם לב הוא קיצור לקוטי הלכות וכו' 300 רעיונות מרכזיים מליקוטי הלכות שהם הבסיס והיסוד לתורתו של רבינו הקדוש.

תאמין שיכולים לתקן מגוון נושאים העוסקים בדרכי התשובה והתיקון להגיע לשמחה פינימית ואמונה בספר בין 380 עמ' להפנות: 03-9091753

חבילת מתנות למזמינים את הספר הגן הנעלם

ספר חדש בהוצאת אור הגנוז ברסלב המתאר את דרך התשובה והחיפוש אחר נקודת הנשמה הפרטית והגן הנעלם הנמצא בכל אחד מאיתנו של על פי התורות והמעשיות של רבינו הקדוש.

רבינו הקדוש.

חבילה של 50 חוברות דיסקים ומדבקות מתנה.

השיעור המרכזי עם ברוך זורובבל מארגון 'אור הגנוז ברסלב' מתקיים: בימי שלישי, בשעה 20:00 בבית"כ 'חזון יוסף', יהודה הנשיא 47 הדר גנים, פ"ת. לפרטים: יובל- 052-7180292 עמרים- 055-6737772

ניתן להאזין לשיעור בשידור חי, בקו השיעורים 03-7739866 שלוחה 9