



אור הגנוז

הרסלה

דברי חיזוק ואמונה ע"פ תורתו של רביה"ק, הנחל נובע מקור חכמה, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב זיע"א

יולי 2017

התחזקות

אפילו אם זכה הצדיק להסתלק ולעלות למעלה למעלה בתכלית המעלה, אעפ"כ אין זה שלמותו להיות למעלה לבד, רק עיקר שלמותו שיאיר אחר הסתלקותו למטה למטה גם כן, שישיאיר בן ותלמיד שיקבלו דעתו הקדושה בעולם מדור לדור לנצח כדי להציל את ישראל מעוונות לדורי דורות לעולם ועד. ועל ידי זה נחשב כאילו הוא בעצמו נשאר בעולם. והצדיק הוא רחמן כזה שמאיר בטובו גם לאלו שנכשלו כמו שנכשלו ומודיע להם כי עדיין השם איתם.

רבי ישראל דב אודסר

התחזקות

לכל אחד מאיתנו יש מקום בעולם, יש דרך מיוחדת המיועדת רק לו, כל העולם כולו נברא רק בשבילנו, כדי להיטיב לנו, כדי ללמד אותנו, אבל במיוחד כדי להכיר לנו את מי שאמר והיה העולם.

אם ילך האדם ויתעלם מתכלית חשובה זו ויעדיף רק להנות ממנועמי החיים, הרי שבמוקדם או במאוחר ימצא בורות נשברים. השם יתברך אינו מוותר על שום נשמה, לכל אחד ואחת מאיתנו יש תפקיד ויעוד שאליו נשלחנו, יש משימה שאותה אנו צריכים למלא.

העולם הזה עם שלל גווניו והאפשרויות האין סופיות שלו, נועד רק כדי לאפשר לנו את יכולת הבחירה. אם נצליח לבחור בטוב ובדברים הנכונים, הרי שאז נעלה ונתעלה, ככול שנתמיד ונצבור לעצמנו עוד מאגרים של זכויות, של דיבורים ומעשים טובים, הרי שאז נרגיש את הטוב וההתחדשות גם בתוכנו פנימה, וכאשר הטוב הזה יעלה על גדותיו הרי שאז הוא יפרוץ החוצה ויאיר את העולם כולו.

חודש טוב ומבורך



יוצא לאור ע"י אור הגנוז ברסלב
or-breslev.co.il

נא לשמור על קדושת הגיליון

הידיעה והבחירה רבי נתן - ליקוטי הלכות

מה שאין משיגין שכל זה.

נמצא שכל התאוות וכל ההסתות והפיתויים של היצר הרע וחילותיו של כל אדם שכולם הם בחינת כח הבחירה, כי בשביל זה נתן השם יתברך כח להתאוות והיצר הרע להסית את האדם הכל כדי שיהיה לו בחירה, וכל הכח הזה נמשך רק מזה שאין יודעין השכל של הידיעה והבחירה שהם בחינת שני הבורים הנ"ל. וכל התורה כולה תלויה בזה, כי כל התורה כולה תלויה רק בהבחירה שנמשכת מזה שאין מבינים שכל זה.

וזה בחינת "אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי" היינו שכלל התורה הוא אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי, שבאמת היא רק בחינה אחת אבל אצלנו נשמע הדבר כשתיים - בחינת שתיים זו שמעתי. כי הכל מאיתו יתברך, ואעפ"י כן "ולך השם החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", כי אעפ"י כן ציווה עלינו דווקא לעשות, והוא בחסדו משלם לאיש כמעשהו.

וזה שאמר התנא "אם אין אני לי מי לי וכשאי לעצמי מה אני" כי עיקר העולם נברא בשביל הבחירה ועל כן אני מוכרח לעבוד את השם יתברך בתורה ומעשים טובים ואם אין אני לי מי לי. ואעפ"י כן אני בעצמי איני יכול לעשות ולתקן שום דבר בלעדו יתברך. וזהו וכשאי לעצמי מה אני, כי צריכין את שני הבחינות - לעשות את שלנו, ולסמוך הכל על השם יתברך ולבלי לכנוס בחקירת מבוכה זאת כי זה אי אפשר להשיג, כי עיקר כח הבחירה נמשך רק מזה שאי אפשר להשיג שכל זה כנ"ל.

ולעתיד לבוא שאז יכנס המקיף לפנינו נזכה להשיג שכל זה ואז באמת תתבטל הבחירה, אבל עתה בזה העולם המעשה שההכרח שיהיה לאדם בחירה, אי אפשר להשיג שכל זה כי אם כן יתבטל הבחירה כנ"ל. כי עיקר העשייה והעבודה הוא עכשיו דווקא, בזה העולם דווקא שיש לנו בחירה, ודוקא מחמת זה חשוב בעיניו יתברך העבודה של זה העולם, הוא רק מחמת זה דווקא שאין אנו הורסים לכנוס באלו המבוכות שאי אפשר להבינם ועובדים את השם יתברך בתמימות.

יורה דעה א- סימני בהמה וחיה טהורה ד'

כל העולם לא נברא כי אם בשביל זה - בשביל האדם הבעל בחירה שהכל תלוי בו כידוע, ואעפ"י כן בודאי הכל ע"י הקב"ה בלבד, ואפילו כל עסק התורה והמצוות וכל המעשים הטובים, הכל מאיתו יתברך, כמו שכתוב "מי הקדימני ואשלם" וכמו שכתוב "כי ממך הכל ומידך נתנו לך" ואעפ"י כן אנו דווקא צריכין להתעורר לעסוק בעבודתו יתברך כאילו הדבר תלוי בנו דווקא.

ובודאי אי אפשר להבין שני הבחינות אלו יחד ואסור לכנוס בחקירות כאלו כלל, רק לסמוך על האמונה לבד, כי חקירה זאת היא בחינת הידיעה והבחירה שאי אפשר להבין ולהשיג בשום אופן. כי הידיעה היא בחינת ההנהגה והתיקון שנעשה ע"י השם יתברך לבד כרצונו, כי הידיעה שלו יתברך היא רצונו, כי כמו שרוצה כן יהיה בודאי. וזהו ידיעתו - שיודע מה שיהיה, כי יודע שיהיה כמו שהוא רוצה, כי הכל ברצונו. ועל כן נקראת הידיעה בלשון אהבה ורצון, כמו שכתוב "כי ידעתינו למען אשר יצווה את בניו" שפרושו שהשם יתברך יש לו רצון ואהבה לאברהם, ונקרא בלשון ידיעה, כי רצונו הוא ידיעתו כנ"ל.

נמצא שהידיעה היא בחינת התיקון והברור הנעשה ע"י ידיעתו ורצונו, והבחירה היא בחינת התיקון והברור שנעשה על ידנו דווקא כפי בחירתנו, וזה בודאי אי אפשר להשיג כמובא, ואסור לכנוס בחקירות אלו כלל, כי הם בחינת מקיפים שאי אפשר להשיג בזה העולם כלל, כי עיקר כח הבחירה נמשך רק מזה שאין אנו יודעים השכל של הידיעה והבחירה.

על כן אנו מחויבים לעשות את שלנו, לעסוק בעבודת השם בכל כוחנו, ואנחנו נעשה מה שמוטל עלינו והשם יתברך יעשה את שלו לסייע אותנו בעבודתו ולהשלים הברור כרצונו יתברך, ואסור לחקור בעניין זה כלל, רק לסמוך על אמונה לבד, כי זה עיקר כח הבחירה, מה שאין אנו יודעים זה השכל של הידיעה והבחירה שהם בחינת שני הבורים הנ"ל - בחינת 'אתעורותא דלעילא' ו'אתעורותא דלתתא', שבאמת שניהם אחד, כי הבחירה היא בתוך הידיעה כמו ששמעתי מפיו הקדוש, אך שאי אפשר להשיג זאת, כי משם עיקר כח הבחירה

מצווה גדולה להיות בשמחה!



בהירות הדרך ברוך זרובל

כידוע עיקר התכלית והנסיון של האדם בזה העולם הוא להתנסות ולקנות אמונה, כמו שנאמר "כל מצוותיך אמונה", שכל תכלית התורה והמצוות הוא להקנות אמונה בהשם יתברך, בתורה הקדושה ובצדיקי האמת, כמו כן עיקר המעלה והמדרגה של האדם נקבע ע"י מידת האמונה שיש לו.

אך למעשה לאמונה יש עוד תכלית חשובה שעל זה מדבר רבי נתן בליקוטי הלכות, יורה דעה א', הלכות הכשר כלים ב': "כי עיקר התהוות הכלים לקבל בתוכם את האור הוא ע"י אמונה, כי האמונה היא בחינת כלי לקבל את אור החכמה בתוכה. כי את אור השם יתברך בעצמו אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור, כי אור אין סוף ואי אפשר לקבלו כי אם ע"י כמה וכמה כלים. ועיקר כלל כל הכלים של הקדושה נעשין רק ע"י אמונה, כי ע"י אמונה שמאמינים בו יתברך בלי שום חכמה ושכל ע"י זה נעשה כלי. וכשזוכה להיות חזק ותיקיף באמונתו אז זוכה שיתהווה כלי שיקבל בתוכו את האור ויזכה לאיזה השגה, הכל כפי תוקף האמונה שיש לו".

נמצא מדברי רבי נתן, שלמעשה עיקר החכמה האמתית שיש לאדם תלוי במידת האמונה שיש לו, כי למעשה האמונה היא הכלי שבתוכה שוכן אור החכמה. וכמה שהאדם מתחזק ומתעלה באמונה כך הוא זוכה יותר להכיר את השם יתברך, זוכה לחכמה אמיתית ולהשגות חדשות.

עוד מוסיף וכותב רבי נתן ש "העיקר הוא אמונת חכמים, כי מעוצם גדולתו ורוממותו יתברך אי אפשר לזכות אפילו לבחינת אמונה, כי אם ע"י יגיעתם ועבודתם ואמונתם השלמה להשיג השגות אלוקותו יתברך, והם יכולים להמשיך לנו מאורו וטובו יתברך ולהכניס בנו האמונה הקדושה". וזה למעשה המעלה הגדולה להתקרב לצדיקי האמת שהם היחידים שיודעים ומשיגים בו יתברך, ומבלעדיהם אין לנו שום תפיסה והשגה בו יתברך, רק מה שאנחנו לומדים מהם ומתקרבים אליהם.

"אך גם מהצדיקים האמתיים אי אפשר לקבל כי אם ע"י אמונה, דהיינו אמונת חכמים, כי גם אור הצדיקים האמתיים רחוק וגבוה מאיתנו מאוד מאוד ואין לנו שום השגה ותפיסה בהם כלל, ואי אפשר לנו להתקרב אליהם ולקבל מהם כי אם ע"י אמונה לבד דהיינו אמונת חכמים". נמצא שהאמונה בצדיקים האמתיים שקולה לאמונה בבורא עולם כמו שנאמר "והאמינו בהשם ובמשה עבדו", כי רק בעזרת הצדיקים הגדולים במעלה אפשר לדעת ממנו יתברך ומרצונו האמיתי, ורק ע"י האמונה הקדושה אפשר להתקרב להשם יתברך ולהגיע לחכמה אמיתית ולהשגות אלוקות.

שאלה - ברוך השם אני אדם חשוב ומפורסם המקורב לכמה מגדולי האדמו"רים בדורינו. לאחרונה התחלתי להימשך אחרי חסידות ברסלב, מה שכמובן אינני יכול לעשות בריש גלי, ונפשי בשאלתי: מה עלי לעשות?

תשובה - רבינו ז"ל אמר שעיקר הגדולה שמקבלים מהצדיק האמת זה שפלות, כי עיקר הגדולה זה השפלות, וככול שהאדם זוכה לראות עצמו עם הצדיק, נופל עליו שפלות גדול מאוד, עד שנתקיים אצלו מה שאמרו חכמינו הקדושים, מי שנעשה שכן לעפר בחייו, היינו שמתחיל לחשוב על היום האחרון ועל תכליתו הנצחי וע"י זה נתבטל ממנו הישות והפרסום עד שזוכה להיילל באין סוף ברוך הוא, כי ככול שאדם זוכה להיות בטל ומבוטל בעיני עצמו, ע"י זה מאיר עליו האור הגנוז, שזה התענוג של כל התענוגים.

ואמר רבינו ז"ל, כשהאדם ממעט בכבוד עצמו, ע"י זה הוא מרבה בכבוד המקום, כי ככל שהוא מבטל את הישות והחשיבות והפרסום שלו, ע"י זה נתרבה כבודו יתברך, ואמר רבינו ז"ל שהאדם צריך לבטל כל מידה ומידה מהמידות הרעות שנדבקו בו עד שיתבטל לגמרי כאין ואפס. וכפי מה שמבטליו כל מידה ומידה, כמו כן מאיר ומתגלה עליו כבוד השם יתברך, כי עיקר האור הוא כבודו יתברך כמו שכתוב "והארץ האירה מכבוד".

וזו תמצית חסידות ברסלב - להיות בטל ומבוטל בעיני עצמו, וע"י זה מאיר עליו אורו יתברך בגילוי רב ונפלא מאוד, ויכול לדבר עימו יתברך כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר זה נקרא אצל רבינו ז"ל התבודדות, ואמר התבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס ולבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת. והנהגה זו היא גדולה במעלה מאוד והיא דרך ועצה טובה מאוד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל והוא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו וע"י זה יבואו למעלה גדולה, אשרי שיאחז בזה.

דיבורי אמונה הרב עודד שרבי

איפה אתה אוחז, כל מה שאתה עובד לא שווה כלום", אפילו שהאדם כבר הצליח להתגבר על המחשבות, הוא מנסה להפיל אותו בעצבות וייאוש, כאילו הוא לא שווה כלום ואין טעם לעבודה שלו. אך ההיפך הוא הנכון, המחשבות הרעות נשלחות לו לפעמים כדי שהוא ידחה אותם וע"י זה יהיה לו תיקון.

בתורה מ"ט אומר רבינו - על ידי מחשבות רעות מטמטם את ליבו ונחשב כאילו החריב את העולם. כמו כן מוסיף רבינו וכותב כי הלב הוא צייר של המידות, אל תקרי צייר אלא יצר, מחשבות טובות הם יצר טוב ומחשבות רעות הם יצר הרע, פשוט. על כן עלינו לדעת שכאשר עולות לנו מחשבות לא טובות, זה בא מהיצר הרע, וכאשר יש לנו מחשבות טובות, זה יצר הטוב. לפעמים עולים לנו כל מיני מחשבות לא טובות, על האישה, על הילדים, על כל הסובב אותנו ואפילו על השם יתברך, אנחנו צריכים לזכור, שרוב הפעמים המחשבות הללו אין להם כל קשר למציאות באמת, היצר הרע רק מנסה לסכסך, לעשות מחלוקת, להרחיק אותנו מאנשים ומהשם יתברך, כאשר למעשה בין המחשבות שיש לנו לבין המציאות בפועל אין שום קשר. על כן צריך כל אחד להרגיל את עצמו לחשוב מחשבות טובות, לדון כל אחד לכף זכות וכאשר אני דן אותו לכף זכות, ע"י זה בעצמו אני מעלה אותו מכף חובה לכף זכות, אני ממש הופך לו את הלב לטובה.

האדם צריך להיזהר שלא תימין את מוחו, כלומר שלא יחשוב מחשבות רעות על עצמו ועל המציאות ובמיוחד לא על השם יתברך, ברגע שהאדם מכניס למוחו מחשבות לא טובות, הרי זה משפיע על כל המציאות שלו, הוא מתחיל להרגיש גם הרגשות שליליות, ובא לידי מעשים לא טובים חלילה. העצה לכך, אומר רבינו, שגם אם תוקפים אותנו מחשבות לא טובות, תעצור, תירגע, תנסה להסיט את המחשבה לדברים אחרים, מגלה לנו רבי נחמן סוד נפלא, שאין שתי מחשבות יכולים לשכון במוח האדם באותו הזמן, על כן עיקר העצה להחליף את המחשבה הלא טובה במחשבה אחרת טובה, כמו הסוס שנוטה מהדרך והאדם מחזיר אותו ע"י המושכות, כך גם המחשבה, כאשר היא סוטה מדרך הישר, עלינו להחזיר אותה אל התלם.

ברוב המקרים כל המלחמה הזאת עם המחשבות הרעות שבאים לנו בתוך המוח, זהו למעשה תיקון למה שפגמנו. כאשר אנחנו שוברים את אלו המחשבות הרעות, ממשיכים קדימה ולא נתקעים בהם, הרי שלמעשה אנחנו מתקנים את אותו העוון שבגינו באו לי כל אלה המחשבות. כלומר תיקון האדם ועונותיו הוא לשבור מחשבות רעות - ישתבח שמו לעד.

אבל מה היצר הרע לא נח, מה הוא עושה לאדם? מתחיל לבוא לו בטענות אחרות "אה... תראה כמה אתה נבזה שבאות לדבר מחשבות כאלה, תראה

חדש! חוברות תפילות לנשים ותיקון הכללי מפואר

חוברות חדשות בהוצאת 'אור הגנוז ברסלב' בפורמט מהודר, גודל סידור, עם דפי כרומו מעוצב וצבעוני.

חוברת תפילות לנשים עם תפילות בנושאים שונים בשפה פשוטה וברורה-אמונה,שמחה,צניעות,תודה,שידוכים,ילדים, פרנסה ועוד.

חוברת תיקון הכללי עם עשרה מזמורי תהילים שגילה רבינו הקדוש, עם תפילות.

מחיר מיוחד לרוצים לזכות את הרבים ואת עצמם ב2 ש"ח בלבד. ניתן לקבל גם מדבקות להצלחה או לעילוי נשמת.

להזמנות - 03-9091753 / 0544-525396

בקרוב באתר החדש שלנו - or-breslev.co.il

רדיו ברסלב 24 שעות ביממה, מאות שיעורים לשמיעה וצפייה, חוברות לזיכוי הרבים, ספרים, מאמרים, מדבקות משמחות ועוד.

בורא עולם לעולם לא חוזר על עצמו
כל יום הוא בריאה חדשה לגמרי.

לעילוי נשמת
ברוך בן מסעודה ז"ל
רבקה בת אסתר ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה

המעוניינים בהקדשה של העלון
0544-525396



ליקוטי מוהר"ן רבי נחמן מברסלב

איאת במדרש, שמסעי בני ישראל, דהינו הנסיעות שבני ישראל נוסעים ממקום למקום, הם מכפרין על אלה אלוקיך ישראל, הינו על פגם עבודה זרה, כי קלקול האמונה הוא גם כן בחינת עבודה זרה וכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. נמצא, שנתכפר פגם עבודה זרה כנ"ל, נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות. ועיקר הרחמנות הוא בבחינת "ואל שדי יתן לכם רחמים" - לכם דווקא. הינו שהשם יתברך יתן לנו הרחמנות, שימסור את הרחמנות בידינו, כי אצלו יתברך יכול להיות, שגם חולאת הקשה וכל היסורין הם רחמנות שלו, כי בודאי כל מה שהשם יתברך עושה להאדם, אפילו יסורין קשים, הכל הוא רק רחמנות, אבל אנו מבקשים, שיתן וימסור בידינו את הרחמנות, כי אין אנו מבינים הרחמנות שלו, וגם אין אנו יכולין לקבל אותו הרחמנות שלו הנ"ל, רק שהשם יתברך יתן בידינו את הרחמנות, שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו, ואצלנו הרחמנות בפשיטות, להתרפא מן החולי וכיוצא בזה. וזהו ישראל - ראשי תיבות: אל שדי יתן לכם רחמים.

תנינא ס"ב



סיפור צדיקים

בשעת בוקר מוקדמת התייצב שליח מבית המלכות בביתו של המהר"ל מפראג. "הקיסר רודולף השני, ירום הודו, מבקש כי הרב יבוא לארמונו, ומיד!" אמר השליח. בלי אומר ודברים פנה המהר"ל אל הארמון, ושם הסתגר ביחידות עם הקיסר בחדרו משך שעה ארוכה.

איש לא ידע על מה נסבה השיחה, רק לאחר שנים נודע בפראג הסיפור הבא: בחצר המלכות היו שרים אחדים שונאי ישראל מובהקים. הללו לא יכלו לשאת את הכבוד הרב שחלקו תושביה הגויים של פראג לרב העיר - המהר"ל. אותם שרים התקנאו בשגשוגה של הקהילה היהודית תחת הנהגתו של המהר"ל, ולפיכך החליטו הצעירים הללו לגרש את יהודי פראג מן הממלכה. ידעו השרים, כי הקיסר לא יסכים לביצוע הגזירה האכזרית בלי סיבה מוצדקת. על כן החליטו לפעול בדרך ערמומית: עלה בידיהם להניע את המלכה לשתף עימם פעולה ולהשפיע על בעלה הקיסר שיחתום על כתב הגזירה.

ואמנם לעת ערב ניגשה המלכה אל רודולף וניסתה לשדל את בעלה לחתום, אך הוא סירב. חזרה והפצירה בו לחתום, עד שלבסוף נטל את הנייר ואמר כי במשך הלילה יחשוב על העניין ובבוקר יחתום. המלך הניח את הדף תחת כרו, ומיד שקע בשינה עמוקה. בשנתו חלם חלום, ובמהלך החלום ניהל מלחמה עם מדינה סמוכה. ואולם לא נצחונות היו מנת חלקו במלחמה שבחלום, להיפך, הוא נחל תבוסה בקרב ונלקח בשבי. שובי השליכוהו לבית האסורים. שנים על גבי שנים ישב בבית הכלא. מבעד לאשנב הצר ומסורג הביט אל החופש שבחוץ... לאחר שנים ארוכות - בחלום! ראה מבעד לחלון הכלא עובר יהודי. הלה, זקן בעל הדרת פנים, נעצר אל מול החלון והביט ממושכות אל הקיסר השבוי. קרא לו הקיסר להתקרב אל החלון.

"אני הוא רודולף הקיסר!" לחש לזקן. "האינך מכירני?" "אינך דומה כלל לקיסר!" טען האישי. "אך אני הוא הקיסר!" המשיך רודולף בדבריו, ואף נשבע לזקן. "אנא, שחררני מכלאיי!" התחנן. ואז, חבט הזקן במקל שבידו בקיר בית הכלא, ולמרבה הפלא - נבקע הקיר, והקיסר יצא החוצה!

"הוד מלכותך", אמר לו הזקן היהודי. "בוא נא לביתי, אקרא לספר, שישפרך, ולחייט שיתפור בעבורך בגדי מלכות, ובינתיים תנחו ותשוב נפשך. אין זה נאה לשליט הממלכה להיראות במצב כזה בחצר המלכות!". אז ניעור הקיסר משנתו. בהלה אחזתהו. איזה חלום נורא! רק אדם אחד יוכל לפתור לי את חלומי, עלה הרהור בליבו, האישי הקדוש, רבה של פראג. ואכן, מיד נשלח השליח להביא את הרב. משנכנס המהר"ל לחדרו של הקיסר, אמר לו הקיסר, כשבת צחוק על שפתיו: "כיצד זה לא הכיר הרב את הקיסר אתמול בלילה?". "הן הקיסר כה השתנה..." השיב המהר"ל. "למה ירמזון דבריך?" רצה הקיסר לדעת.

והמהר"ל המשיך: "אמש שכב הקיסר לישון ובראשו מחשבות זרות ורעות. מה הניח הקיסר למראשותיו טרם לכתו לישון?" זכר הקיסר באותו ניר שהגישה לו אשתו אמש. חיש שלף את המסמך מתחת לכרו וקרע לגזרים את פקודת הגרש נגד יהודי עירו. "נשבע אני", כך אמר, "שכל ימי חיי לא אוציא כל גזירה נגד היהודים!" ואכן, כל ימי חייו של רודולף השני לא ידעו יהודי פראג כל גזירה וסבל!

אליס אתרופה

רבי נתן

אנחנו לאין מחזקין אלא לחזקין ואין מחזקין אלא לחזקין ואל"י בצד הכנה לבגד הצדק שלם יתברך, כי אף על פי שלם יתברך בחסדו הקדוש מחזק אותנו הכנה צ"י צדיק באמת בהתקנות נפלא בלי לזרז ומאד אנו נחמץ אנו בלא פוץ במחזקו הקדושים, כי צדיק שלם איתנו וציונו ואל נירא ואל נמת ולא נחמד בלא כי שלם איתנו אל מיראות, אף על פי כי אי אסר לקבל כל בהתקנות הפאת כי אם מי לרוב מחזק בצדו, דפינו למתקן בלי אפיות צדו ורסה ידיים לקוין ילימאניק. ובאמת הוא מדרטי נפלאותו יתברך, כי בודאי אלו המחזקין בצדונו בודאי הוא רק בכח שלם יתברך למאזי בליבו בהתקנות על ידי הצדיק באמת עליו ידו כל בהתקנות, ואם כי בלא מומנו יתברך ומתקן באמת, אף על פי כי בודאי הפוא בחינה בהכח למתקן בצדונו ויפיה בצדו דקדושה. מחב קס"ב

משיבת נפש רבי אלתר טפליקר

צריך האדם להתנהג בדרכי התמימות בבחינת 'אחד היה אברהם' ולא יסתכל על חברו כלל ולהיות בשמחה תמיד אפילו בעניות ודחוקות גדול וגם בעבודתו ותפילתו אינה בשלמות כלל, אעפ"כ יהיה שמח בחלקו תמיד ולא יסתכל על העולם כלל, שיש להם פרנסה בשפע וגם בעבודת השם בתורה ותפילה נדמה לו שהם גדולים ממנו אלפים מדרגות אעפ"י שלא ראה מהם יגיעות כאלה והוא התייגע כל כך ולא זכה לזה והוא בעניות ושפלות גדול בגשמיות ורוחניות. אעפ"כ אל יפול מזה כלל ויהיה שמח בחלקו ויחיה עצמו בכל עת בכל מה שיוכל וכל נקודה שמרויח לפעמים יהיה יקר בעיניו מאוד ויודה להשם יתברך אשר הפליא חסדו עימו לזכות לזה. כמובא במעשה דל התם, שהיה רגיל להשיב על ששאלו ממנו מה שחברו לוקח מקח גדול יותר בעד מלאכתו והשיב מה לי בזה 'זה מעשה שלו וזה מעשה שלי' והיה משתעשע ושמח מאוד במלאכתו אעפ"י שלא היתה בשלמות כראוי ולא הסתכל על אחרים כלל.

עמוד אחד מספרי רבינו הוא תיקון על הכל! רבי נתן

עכשיו בתוקף הגלות המר הזה עת החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, הקדים השם יתברך תרופה למכה ושלח לנו קרן אור משמי מרומים את הצדיק יסוד עולם רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זע"א שבתורתו, עצותיו ודרכיו הנפלאים שולח לכל יהודי והיהודים מסרים של תקווה וחיזוק, של שמחה ואמונה, עיצות נפלאות איך להחזיק מעמד בכל מצב ולהתחיל בכל פעם מחדש.

מה רבי נחמן יכול לעשות בשבילי? ומה אני יכול לעשות בשבילי?

באו ותהיו חלק מאנשי הצדיק האפויים בליבו, המקורבים אליו באמת ורוצים בטובת ישראל.

קבלו פעם בחודש חבילת עלונים של אור הגנוז בברסלב להפצה: 03 9091753 | 0544-525396 ותזכו לכל הברכות והישועות בעולם הזה ולאור הגנוז לעולם הבא. * השתתפות בתרומה צנועה בעלות





חידושים ועיונים בדרכו ותורתו של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ותלמידו רבי נתן זיע"א

תאמין שיכולים לתקן

אומר רבינו 'אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן'. כלומר רבינו הדגיש פה את עניין האמונה, שהיא למעשה המפתח והסיבה העיקרית לכל תהליך התיקון.

ואת זה אנחנו לומדים מדברי רבי נתן, בליקוטי הלכות, אורח חיים ב', הלכות משא ומתן ד': "ועיקר העצה הוא אמונה, כי כשמאמינים באמת בהשם יתברך ובהשגחתו בפרטיות, אין צריכין לדאוג כלל וגם בודאי לא יכול ליפול משום דבר שבעולם, כי אדרבא, על ידי הנפילה יתחזק יותר, כי למה נפל בדעתו? הוא רק מחמת שיודע בעצמו שפגם איזה פגם או עבר ח"ו איזו עבירה גמורה. אם כן בזה בעצמו ראוי שיתחזק את עצמו, כי מאחר שיודע על כל פנים שמקלקלין ע"י עבירה ופוגמין בעולמות עליונים, אם כן יש לו אמונה. וכשיש לו אמונה יש לו תקווה עדיין לעולם, כי לכל מצוותיך אמונה, כי כל זמן שיש לו אמונה יש לו תיקון לעולם".

על פי דברי רבי נתן אנחנו רואים שעיקר התיקון הוא על ידי אמונה, מאחר שעל ידי הפגם והקלקול הוא נתרחק ממנו יתברך, מאחר שלא היה לו אמונה שדבר זה הוא אסור ומקלקל מאוד. כעת לאחר שנפל ופגם, הוא מאמין בקלקול, כלומר מאמין שמה שהוא עשה קלקל מאוד, נמצא שכעת יש לו אמונה, ואם יש לו אמונה אז יש לו גם תקווה לעולם, כי עיקר התיקון על הקלקול, שבעצם יצר פירוד בינו לבין השם יתברך, הוא ע"י האמונה שעל ידה הוא מחזק שוב את הקשר בינו לבין השם יתברך.

"כי כשיש לו אמונה בהשגחתו יתברך בשלמות" ממשיך רבי נתן וכותב "ע"י זה זוכה להגיע לאחרית טוב בבחינת כי אחרית לאיש שלום, כי ע"י אמונה שלימה, ידלג ויקפוץ על כל המניעות וההסתוות והפיתויים והדחיות וחלישות הדעת, שהיצר הרע וחילוניתו רוצים להפילו כאילו אין לו עוד שום תקווה".

רבי נתן אומר שעיקר האמונה צריכה להיות בהשגחה פרטית, כי כאשר הוא מאמין ויודע שהכל נעשה ברצונו ובהשגחתו הפרטית של השם יתברך, אזי הוא גם יודע שהנפילה והירידה שעבר גם היא הייתה מאת השם בהשגחה פרטית, ואם הקב"ה הוריד אותו למקום שהוריד מסיבות נסתרות הוא גם יעלה אותו בתכלית העלייה.

"כי ע"י אמונה עוברים ומדלגים על הכל, כי הוא מאמין שהשם יתברך ראשון ואחרון אלוקי הראשונים והאחרונים, והוא יתברך בוחר בעבודת משה רבינו ועבודת האבות וכל הצדיקים הגדולים והנוראים. ואע"פ כן הוא משתעשע ומקבל תענוג גם מעבודה קלה של הפחות שבפחותים שבישראל. אפילו רשעים ובעלי עבירות ופושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליהם, דהיינו שיש להם אמונה, עדיין הוא יתברך מקבל תענוג והתפארות מהם מכל תנועה קלה שעושין בתפילה או באיזו מצווה.

כי הצדיקים והגדולים במעלה נגד הרשעים והקטנים במעלה הם בבחינת 'ראשית' ו'אחרית', כי הצדיקים הם בחינת 'ריש כל דרגין' והקטנים והרחוקים מהשם יתברך ע"י מעשיהם הרעים הם בבחינת 'סוף כל דרגין', והשם יתברך ראשון ואחרון ומגיד מראשית אחרית ומיחד ומקשר סוף מעשה במחשבה תחילה. 'סוף כל דרגין בריש כל דרגין', שכל זה יכול לזכות אפילו הקל שבקלים והפחות שבפחותים ע"י התחזקות האמונה בהשם יתברך והשגחתו השלמה המגיע מראשית ועד אחרית, שע"י זה נכלל האחרית בראשית כנ"ל".

נמצא על פי דברי רבי נתן, שדווקא ע"י זה שנפל וירד לתחתית המדרגות, שזה קרא 'סוף כל דרגין', דווקא כשהוא מתחזק באמונה, הוא כולל את כל העולמות כולם, כי האמונה היא ראשית ואחרית והיא מקשרת את כל העולמות.



אחי! אם מחשבות העבר והעתיד מכבידות עליך תחשוב שהיום בדיוק נולדת מחדש!

הבחינה

בחור אחד נשאל בראיון עבודה, איזה השכלה יש לך? השכלה ים תיכונית! ענה הבחור. מה זה השכלה ים תיכונית!?! שאל המראיין. כשכולם היו בתיכון, אני הייתי בים! ענה הבחור.

הסוד שבן הרב מאיר שלמה

אם נתבונן נראה שבדורנו ירדה חולשה גדולה לעולם, לעומת הדורות הקודמים שהיו בעלי כוחות גדולים יותר, הן כוחות פיזיים והן כוחות הנפש. בדורות הקודמים היו אנשים יותר רגועים ושלווים ומלאים שימחת חיים, לעומת הדור שלנו, שחי עם יותר לחצים וחולשה נפשית. אך מאידך השאיפות והרצונות היו ונשארו גדולים, גם אנחנו שואפים ורוצים להגיע לדרגות ומעלות גבוהות והיות שיש פער בין הרצוי למצוי, לפעמים הדבר הזה מפיל הרבה אנשים בדעתם.

ואם כך קמה וגם ניצבה שאלה גדולה ועצומה: והרי כל יהודי נועד לגדולות, וכל אחד מאיתנו בא לעולם כדי לזכות לדברים גדולים ועצומים ואם כן בוודאי גם לנו יש דרך שבה נזכה לעלות ולהעפיל בעבודת השם. וזה מה שבא רבינו לגלות לעולם בדור הזה, הדרך להתעלות ולהגיע למעלות גבוהות, היא ע"י שהאדם ישמח באמת בכל הטוב שיש בו ובכל דבר שהוא זוכה לעשות. כי ראשית הקב"ה לא מצפה מהאדם לעשות דברים שאינו מסוגל לעשות ולא לפי מדרגתו, וכמוכן שבדור שלנו כל דבר קטן וכל עבודה קטנה שזוכה האדם לעשות חשובה ויקרה מאוד מפעולות גדולות בדורות הקודמים. ועל כן על האדם לשלב את שני הדברים, כשמצד אחד יהיה לו רצון חזק ודרישה עצמית גדולה להגיע ליותר ויותר, ויחד עם זאת להיות מלא שמחה והתפעלות מכל דבר קטן שאנו זוכים לו. כי באופן טבעי, כיום עם כוחות הנפש החלשים, כאשר אנחנו לא מצליחים לבצע את מה שאנחנו רוצים ואפילו נכשלים, זה גורם לנו עצבות ויסורי נפש ומחליש אותנו מלהתקדם בעבודת השם יתברך. רק בהתביעה העצמית הגבוהה, כבר נוצר לחץ פנימי סמוי הפוגע באופן מידי בשמחה שבעבודת השם יתברך ולכן יש לאנשים רתיעה מתביעה עצמית כי הם לא רוצים לחיות בלחץ.

ועל כן שם רבינו את הדגש על מעלת הרצון, שהעיקר זה להחזיק ברצון, ולשמח בכל נקודה טובה שיש לי ולהודות להשם יתברך על כל דבר. ובכל קיום מצווה או מעשה טוב, צריך להתבונן ולראות את רחמי השם יתברך, המרחם עלינו ומזכה אותנו לשמור ולקיים מצווה זאת. מחשבות כאלו מחזקות את האדם ומביאות אותו לידי שמחה גדולה.

אכן טובה עיונים בסיפורי מעשיות

בתחילת הסיפור המעשה משבעה 'בעטלירס' מספר לנו רבינו על הילד והילדה שברחו ליער ופגשו את שבעת הקבצנים שנתנו להם אוכל. אח"כ התחילו לילך אל הישוב והיו מחזרים על הפתחים וישבו בין ה'בעטלירס'. פעם אחת היה יריד והלכו לשם הבן והבת והחליטו הבעלירס לגמור ביניהם את השידוך וחשבו כיצד לעשות את החתונה וגמרו שביום הסעודה של המלך ילכו משם ויקחו בשר ולחם והלכו וחפרו בור גדול וכיסו אותו עם קנים ועפר וזבל ועשו שם החתונה והיתה שם שמחה גדולה.

הבן והבת מרמזים בעיקר על השכל והאמונה, שכל התכלית שישגמר השידוך ביניהם והאדם יזכה לדעת נכונה שהשכל והאמונה לא יתנגשו ביניהם והאדם יזכה לחיות בשלמות את האמונה ולהבין בשכל את מה שצריך להבין. אבל את הדעת הזאת, שמתקיימת בעיקר בלב האדם, קשה מאוד להשיג, רק כאשר האדם חווה את הדברים בחיים עצמם ועובר מה שעובר, בעיקר ירידות, אז הוא זוכה להבין ולקנות את הדעת של השבעה 'בעטלירס' שהם כולם הבחינה של רבינו הקדוש.

על כן אנו רואים שהבן והבת הלכו אל היריד, שהוא מלשון ירידה, ושם הם ישבו עם ה'בעטלירס' שהם מלשון 'בקשנים', והחתונה עצמה התקיימה בבור שהיה מכוסה בקנים ועפר וזבל. כי באמת את עיקר הדעת האמיתית, שהיא ההכרה והידיעה שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, ואין שום יאוש בעולם כלל ובכל מקום שאתה נמצא השם יתברך נמצא איתך, את זה אפשר להכיר בבור, שהוא מסמל את המעברים והקשיים והמקומות החשוכים והמטונפים שהאדם צריך לעבור, ושם דווקא אם הוא מחזיק באמונה ובדעת של הצדיק, הוא זוכה להכיר ולדעת את גדולת רחמי השם יתברך, שגם שם במקום הזה הוא נמצא וגם במקום הזה יש לו עבודה ודווקא מכאן הוא יכול לזכות לדברים גדולים ולעלות בעליות גדולות, אם רק ישאר בשמחה גדולה ויאמין לדברי הצדיק.



המימד הנוסף

מדריך למודעות עצמית, חשיבה חיובית ודמיון מודרך. ע"פ משנתו של רבי נחמן מברסלב אשר יוסיף לכם אור ושמחת חיים- כולל הדרכה מעשית.

לבוסם א"פ הסגנות של הרב יוסף ביטון שליט"א

להזמנות - 03-9091753